

Til Aarets nye Studenter!

HAR »Minerva« hidtil i første Række henvendt sig til Studenterne og de ældre Akademikere, er det nu de unge, de vordende Studenter, det gælder. Det Spørgsmaal har sikkert flere Gange meldt sig, efterhaanden som Afslutningen paa Gymnasietiden er rykket nærmere: Hvor skal vi studere videre; skal det være i det gamle, anerkendte Aandscentrum, eller skal vi være med til at skabe det unge Universitet i Aarhus en Position?

Bortset fra alle de med Studeringerne i Aarhus forbundne Fordele ligger her en Opgave, der er værd at tage Del i. Det vil sikkert en Gang i Fremtiden være en Ære for enhver Akademiker at kunne sige, at han har været med blandt de Studenter, der skabte det andet Aandens Hjemsted i Landets naturlige Midtpunkt.

Vi skal ikke her komme ind paa at opregne Fordelene ved et Studieophold i Aarhus; Bladets Artikler vil tale for sig selv. Men vi haaber og venter, at Skovene omkring Aarhus ved næste Semesters Begyndelse vil pyntes op med lige saa mange hvide Huer til, som der findes nu. Endnu kan Studenterne ikke præge Byens Liv; men de kan komme til det. I Hovedstaden vil Studenternes Antal altid blive ringe i Forhold til de mange Tusinder; men i Aarhus vil de kunne hævde sig. Lad derfor Aarhus blive Landets Studenterby!

Altsaa, vordende Studenter, begynd jeres Studeringer ved Aarhus-Universitetet og vær med til at bygge videre paa den Bygning, hvis Grundvold er lagt.

Studenter fra 1929! - Velkommen til Universitetet i Aarhus!

Hvilken Betydning har et Universitet i Jylland - - ?

Af Professor, Dr. phil. K. Kortsen.



Professor Kortsen.

At svare paa dette Spørgsmaal vilde kræve en stor Afhandling. Jeg skal nøjes med at fremdrage enkelte Ting.

Mange jyske Studenter kan nu tilbringe deres første Studieaar inden for deres egen Landsdel, ofte i Nærheden af deres Hjem. Dette er blandt andet en ren økonomisk Fordel. Men hvad der er fuldt saa vigtigt er, at de unge Studenter efter al Sandsynlighed kommer til at tilbringe disse Aar under bedre og mere udviklende Forhold end i den store Hovedstad. Den, der ved, hvorledes den normale Provisnsstudent (o: fattig og uden

Familie) tilbringer særlig de første Aar i København, kan kun lykønske den unge jyske Student, der ombytter disse Trængsler med nogle fornøjelige Aar i Aarhus, hvor alle de Betingelser med Hensyn til vel planlagt Arbejde, nærmere Forbindelse mellem Elever og Lærere, kammeratligt Forhold o. s. v., som et lille Universitet altid frembyder, vil være til Stede.

Det kunde ogsaa tænkes, at nogle af de særlige Forhold, der her er paapeget, kunde vise sig at virke fristende f. Eks. paa Studenter fra København, der kunde have Lyst til at tage Ferie fra den store By nogle Semestre og leve under provinsielle Forhold. De Medforestillinger, der hidtil har været knyttet til Provisnsboere og provinsiel, har væsentlig været nedsættende. Men det er meningsløst, og det vil heller ikke blive ved. Hvis ikke andet skød paa i Retning af Decentralisation, vilde den rivende Udvikling, hvori Kommunikationsmidler og Meddelelsesmidler (Radio, Billedtelegrafering o. s. v.) er inde, være nok til at gøre de smaa Byer lige saa attraaværdige som de store. Kultur, Oplysning og aandelige Nydelser af forskellig Art er ikke nær saa nødvendig knyttet til de store Byer som tidligere. Og bortset herfra: hvilke Skønhedsværdier, Sundhedsværdier

og rent personlige Værdier frembyder ikke Provisnsens Natur!?

Engang, naar Aarhus Universitet — forhaabentlig inden ikke alt for mange Aar — har vokset sig stærk, vil det faa den Betydning for alle danske Studenter, at der bliver to Universiteter at vælge imellem eller skifte med. Det vil for enhver Student frembyde store udviklingsmæssige Fordele at have prøvet saa meget som muligt inden for det akademiske Liv og Arbejde; han vil ofte lære, at Bjergets Lærdom ikke altid er ret Visdom. I flere af vore Nabolande er det Sædvane, at Studenterne deler deres Læseaar mellem forskellige Universiteter. Af gode Grunde har Studenterne hidtil været afskaaret derfra hos os.

For Studenterne, de yngste



Skoledirektør Chr. Buur,
Medlem af Universitetsbestyrelsen.

Videnskabsdyrkere, vil det fremtidige jyske Universitet saaledes være til Gavn. Men ogsaa de ældre Studerende, Forskerne, de Mænd, der har valgt videnskabeligt Arbejde som deres Livsgjerning, vil høste Fordel af, at vi faar et Universitet til, og at der derved bliver en større Arbejdsmark. Heraf vil Følgen kunne blive en sund gensidig Kritik og Konkurrence, der vil være af den største Betydning for Videnskaben i vort Land.

Set under en større Synsvinkel har et jysk Universitet den Betydning, at det giver den jyske Befolkning med dens særegne Træk sin Chance for Løsningen af en kulturel Opgave. Historien har været uretfærdig over for Jylland og Jyderne. Jyderne er den mest nordisk prægede Del af den danske Befolkning; men alligevel kom Rigets Hovedstad ikke til at ligge i Jylland, men i en Udkant af Riget. Jysk Maal, der er den Sprogform, som er mindst fjernet fra den oprindelige „danske Tunge“, blev ikke Rigssprog, men maatte vige for Ødasken. Derved flyttedes det politiske og kulturelle Tyngdepunkt allerede tidligt mod Øst.

Disse Forhold blev saa afgørende, at Halvøen aldrig blev Hjemstedet for en litterær, kunstnerisk og videnskabelig Kultur af jysk Særpræg, svarende til den Kultur, der blomstrede frem, samlet om København. Ganske vist har der i Jylland, som paa Øerne, fra ældgammel Tid været en særegen Bondekultur, som endnu møder os. Men det er givet, at efterhaanden som det

aandelige Liv blev mere omfattende og forgrenet, vilde den Befolkning og Landsdel, der stod uden de Fordele, som et Universitet og en stor By giver, være hindret i at følge med. I denne Tid har Halvøen dog ikke



Overlæge, Dr. med. Victor Albeck,
Formand for Universitetsbestyrelsen og Samvirket.

ligget hen uden at lade høre fra sig, og den kan med Stolthed se tilbage paa de mange Sønner, den sendte mod Øst, og hvoraf ikke faa kom til at kaste Glans over Københavns Universitet. Hvad der nu er ved at fuldbyrdes, er, at Jyderne for første Gang faar den fulde Mulighed for at føre deres Særpræg igennem og op til det højeste, vor Tid og vort Folk i aandelig Henseende raader over.

Kort K. Kortsen.

Tilbageblik.

Blandt Studenterne i 1928 var der sikkert en Del, for hvem det ikke uvæsentlige Spørgsmaal meldte sig: Skal vi studere i København eller Aarhus? Dertil havde jo nok de fleste Svaret paa rede Haand: Selvfølgelig København. Valget mellem et gammelt, ærværdigt Universitet og en ganske ny, ukendt og uprøvet Universitetsundervisning i Aarhus kunde da ikke være svært, mente man, maaske med Rette. Og saa vendte 1928-Studenterne Næsen mod København som saa mange før dem. Nogle faa blev der dog tilbage til Aarhus. Det var naturligvis navnlig Studenterne fra Byens to Latinskoler, der blev tilbage, dels af økonomiske Hensyn, dels af Interesse for Sagen og Lyst til at være med i Starten. Men ogsaa andetsteds fra, fandt Studenter Vej til Aarhus, og for Øjeblikket studerer, f. Eks. saaledes tidligere Elever fra Birkerød Statsskole, Sorø Akademi, Odense Katedralskole og Hjørring Statsskole her i Byen, foruden en Del Studenter fra Randers, Silkeborg og Horsens Statsskoler. Universitetsundervisningen i Aarhus har altsaa formaaget at samle Studenter fra hele Landet til sig. — Hvad var det da, de ca. 80 Studenter gik ind til? Ja, havde en eller anden følt sig usikker overfor det nye og uprøvede, da er denne Følelse sikkert snart svundet for en Følelse af Trykthed og Sikkerhed overfor det maalbevidste og velorganiserede Arbejde, der her blev præsteret; straks fra Begyndelsen var man med i det hele, levede i Arbejdet og løste selv Problemer, ledet og bistaaet af Professor og Docenter, med hvem den enkelte Student paa Grund af Holdenes begrænsede Størrelse kom i Berøring i langt højere Grad, en Tilfældet er i København. En anden gunstig Omstændighed er de gode Biblioteksforhold. Statsbiblioteket med det nyoprettede Laboratorium staar til Studenternes Disposition; her kan man altid faa den Bog, man ønsker, hvad ikke altid er Tilfældet i København, hvor Studenternes Overtal bevirker at visse Bøger meget ofte er optaget. De herværende Studenter kan vist derfor hurtigt blive enige om, at det Aar, de har tilbragt her i Aarhus, i mange Maader har været frugtbringende og nyttigt, og jeg for mit Vedkommende er tilbøjelig til at mene, at det første Aar, ialt Fald for den rene Kundskabstilignelses Skyld, bør tilbringes i Aarhus, hvor de nu skabte Forhold som sagt byder den unge Rus en Række Fordele, han næppe har i København. Ved at besøge Aarhus bidrager han jo desuden til at aflaste det i Forvejen overfyldte Københavns Universitet. Og endelig turde den Omstændighed, at man allerede nu, efter kun eet Aars Forløb, skrider til Udnævnelse af 3 nye Docenter herovre, være et Bevis for Institutionens Levedygtighed og Berettigelse.

Men den rene Kundskabstilignelse er jo kun en Del af det rigtige Studentertilv. Et er Arbejde, et andet er Fritid. Men ogsaa for den har Aarhus forstaaet at sørge, og som jeg synes paa en god Maade. Det vigtigste, der i denne Henseende skete, var Oprettelsen af „Studentforeningen i Aarhus“, der fandt Sted i Juli i Fjor. Den tæller nu ca. 350 Medl. Her er Studenternes faste Samlingssted. I de tre smaa, men af et omsorgsfuldt og forstaaende Seniorat paa 5 Mand særdeles smagfuldt udstyrede Lokaler i Koncertpalæet,



Udsigt over Aarhus.

ARBEJDET for det jydsk Universitet har staaet paa i snart en Menneskealder. I 1906 rejstes Spørgsmaalet af daværende Biskop *Fr. Nielsen*, Aarhus, og senere førtes Tanken videre af Borgmester *Drechsel* o. fl., som fik afholdt forskellige Møder om Sagen, først i Aarhus og senere i Rigsdagen. Tanken støttedes stærkt af flere københavnske Professorer, og det førte til Nedsættelse af Universitetskommissionen, der omtrent enstemmigt udtalte sig for Oprettelse af et Universitet i Jylland, og det store Flertal for, at det burde ligge i Aarhus.

Efter at Kommissionen havde afsluttet sit Arbejde, havde man haabet, at der vilde blive taget fat paa at realisere Tanken, men det blev en Skuffelse. Tiden var ikke gunstig for Bevillinger af stor Rækkevidde, og Regeringen veg tilbage derfor. Det saa ud til, at Sagen stadig skulde forblive uløst.

Imidlertid havde Tanken slaet dybe Rødder i Aarhus. Der var stiftet en Forening, Universitets-samvirket, med Overlæge *Strandgaard* som Formand, og der

indsamledes store Pengemidler ad privat Vej, ligesom ogsaa Gros-serer *Filtzenborg* stiftede et Legat til Fordel for Universitetet i Aarhus. Senere kom Overlæge *Albeck*



Afd. Biskop Fr. Nielsen.

i Spidsen; under hans energiske Ledelse fortsattes Arbejdet, og det lykkedes at naa til en foreløbig Løsning, om end under noget andre Former end oprindelig

tænkt. Hidtil havde Arbejdet særlig været ført ud fra den Forudsætning, at der skulde begyndes med et medicinsk Fakultet, men et saadant vilde jo blive meget dyrt at etablere, og man kom da ind paa Tanken om at begynde med et filosofisk Fakultet, der kunde oprettes med langt mere beskedne Pengemidler.

Under alt dette havde Aarhus Byraad holdt sig i Baggrunden, men stadig været i Føling med Arbejdet og ydet Bevillinger til Agitationen, og da en sidste Henvendelse til Staten glippede, traadte Aarhus Byraad til og bevillgede enstemmig de Midler, som var nødvendige til Sagens Realisation. Det blev en Mærkedag i Aarhus Bys Historie, da Universitetsundervisningen aabnedes den 11. September 1928, og Borgmester *Jakob Jensen* og Overlæge *Albeck* bød de nye Studenter velkommen til Aarhus.

Vi Studenter skylder Aarhus By og Aarhus Byraad en Tak for de Ofre, Byen har bragt for vor Skyld, og vi forenes i Ønsket om, at det maa lykkes Aarhus at naa det endelige Maal: det fuldstændige jydsk Universitet.



Borgmester Jakob Jensen.



Landsretssagfører C. Holst-Knudsen.



Smed H. P. Christensen.

Aarhus Byraads Repræsentanter i Universitetsbestyrelsen.

træffer man sammen om Skak-, Bridge- og L'hombrebordene, og meget ofte udspinder sig Diskussioner Mand og Mand imellem. Saa knitrer det i Luften af Vid og Brandere, og hvad der ikke finder Udløsning i Tale, kan bane sig Vej til den i Lokalerne fremlagte Ankeprotokol, der særdeles taalmodigt optager baade fornuftige Anker (de er sjældne) og haarrejsende Uhyrligheder, som visse Medlemmer ynder at servere haardkogte paa denne Bogs hellige og til dette Brug ikke egnede Blade. Har man Penge, staar Foreningens billige og hyg-

gelige Restauration til Tjeneste for Medlemmer. Foreningens Møder og Baller afholdes i Store Sal, og her har Medlemmer i Aarets Løb faaet Lejlighed til at stifte Bekendtskab med flere kendte og berømte Mænd. Man vil forstaa, at Studenteforeningen er Samlingspunktet for det akademiske Liv og det, hvorpaa Studenterlivet bygger. — En anden Institution af stor Betydning er Studentergaarden, men da jeg ikke selv er Studentergaardsmedlem, og da der her i Bladet vil fremkomme en sikkert udmærket Artikel herom, skal jeg ikke vove

mig ind paa disse for mig ukendte Græsgange, men skal blot til Slut bemærke, at Studenterne i det forløbne Aar har haft Adgang til de forskellige i Aarhus værende sproglige Foreninger: Freunde deutscher Literatur, Alliance française, English Club, Jydsk Forening for Historie og Sprog, hvor der har været afholdt særdeles interessante Foredrag af fremragende Personligheder, ligesom der har været afholdt en Række Gæsteforelæsnings ved Universitetet.

Desuden er der Gymnastikundervisning for mandlige Stu-

denter, Adgang til Stadion, og endelig har Studenterne i dette Semester omtrent Friplads til Aarhus Teater og Regina-Teatret samt Adgang for halv Pris til Philharmonisk Selskabs Koncerter. — Ja, saaledes former Livet sig for en Aarhus-Student, og dersom du, unge vordende Rus, der i dette Øjeblik læser dette, skulde have Lyst at være med, da kom til Aarhus. Du er velkommen!

Richard Stig Hansen,
stud. mag.

Aarhus eller København?

Om en Maaned vil et nyt Hold danske Studenter forlade deres Skoler. Der er i Aarhus indstillet over 1600 Gymnasieelever til Studentereksamen — flere end nogensinde før — og omkring de tre Fjerdedele af disse vil sandsynligvis studere videre. For mange af dem, der har til Hensigt at vie Juraen eller Teologien, Sprog eller Historie deres Studium, vil der først blive et vigtigt Spørgsmaal at klare: *Skal jeg læse i København eller i Aarhus?*

Det samme Spørgsmaal var jeg selv stillet overfor for et Aar siden, og jeg maa tilstaa, at jeg længe vaklede mellem Københavns berømte Alma mater og de mere jævne Forhold i den jydsk Hovedstad. Jeg valgte Aarhus — skønt næsten alle mine Kammerater fra Sjælland foretrak København — og jeg kan nu med fuld Overbevisning sige, at jeg valgte rigtigt, især da jeg senere af mine gamle Kammerater har hørt om de virkelige Studieforhold i København, der absolut ikke er ideelle. Jeg kan i denne Forbindelse nævne et lille Eksempel, som er blevet mig fortalt: Under en sproglig Forelæsning var ca. 100 Studerende til Stede, og paa Professorens Forespørgsel om, hvor mange der ønskede at blive eksamineret, meldte der sig ialt 6 — seks — Studenter. Naturligvis vilde det være temmelig umuligt for Professoren at høre blot Halvdelen af de tilstedeværende, men Eksemplet viser, hvor svært det i København er at praktisere et Samarbejde mellem Læreren og de enkelte Elever under den stadig tiltagende Overproduktion.

Noget tilsvarende kan ikke tænkes her i Aarhus, simpelt hen fordi vi ikke er flere, end at vi altid kan naa at blive eksamineret grundigt alle sammen, og det er kun sjældent, at nogen undslaa sig. Vort Arbejde er saaledes langt mere effektivt, end det er muligt i de overfyldte Auditorier i København, og naar alle stadig er i Arbejde, og ingen faar Tid til at „falde hen“, er det en kendt Sag, at Interessen vokser. Det bedste Bevis paa, at vi har været tilfredse med Studierne her, er jo iøvrigt, at vi saa godt som alle ønsker at fortsætte i Aarhus, saa længe vi kan. Og „vi alle“, hvormed jeg mener de Fagstuderende, er dog ikke den mindste Del af Aarhus-Studenterne; af de 76 Studerende dyrker nemlig ca. 50 et eller flere Fag ved Siden af Filosofien.

Der tales ofte om, at Studenterne ikke kan undvære alle de aandelige Værdier, som Hovedstaden ejer. Mon det ikke er lidt overdrevet? Jeg gad nok vide, hvor mange af Københavns Studenter, der tilbringer Tiden med Museumsbesøg eller lignende. Forresten er Aarhus da absolut ikke blottet for viden-



Folketingsmand A. Sneum,
Næstformand for Samvirket.



Rektor L. Christiansen,
Medlem af Universitetsbestyrelsen.

skabelige og kulturelle Institutioner. Statsbiblioteket er fuldtud tidssvarende til Studiebrug, videnskabelige Foreninger findes her som i København, og Museer mangler heller ikke. Eller hvad vil man mene om „Den gamle By“, som er enestaaende i sin Art i hele Norden! Aarhus behøver ikke at føle sig som Askepot paa det aandelige Omraade, selv om Byen endnu lider under den uretfærdige Tilside sættelse til Fordel for København, der har været praktiseret overfor Provinsbyerne.

En Udtalelse, man ofte hører, er, at man ikke kan mere sig nær saa godt i Aarhus som i København. Jeg indrømmer, at København er en dejlig By med mange Tilløkkelser, som kan være svære at staa for, og i den Retning kan Aarhus vel ikke klare sig. Men en Student behøver dog paa ingen Maade at kede sig her; jeg har i hvert Fald ikke hørt nogen beklage sig over ikke at kunne faa Tiden til at gaa. Studenterforeningens Fester og Aarhus Teater er vel nok de mest søgte Attraktioner, og mener man alligevel at mangle Adspredelse, er der Steder nok, hvor den kan findes.

Forøvrigt mener jeg, at det er interessant at være med i noget nyt, tilmed noget, der angaar hele Jyllands fremtidige Aandsliv. I København lever man paa de gamle nedarvede Traditioner, hvortil der i den

senere Tid er kommen nye, der ikke alle synes lige heldige. I Aarhus er vi ikke bundet af Traditioner, men kan selv lave dem, saa de passer til vor egen Tid og Smag. Og ved at tage til Aarhus for at studere, styrker vi ikke alene det nye Universitet, men vi medvirker ogsaa til, at det gamle Universitets Arbejdskaar bedres, ved at den alt for store Tilgang formindskes.

Derfor, I unge Studenter, kom til Aarhus og vær med i Arbejdet for det jydsk Universitet!
Folmer Andersen.

THEOLOGI

ved
Aarhus-Universitet.

Det var med en vis Spænding, de vordende theologiske Studenter ved det nye Universitet i Aarhus i August Maaned i Fjor gik og spejdede efter Varsler om Oprettelse af Lærerpøster i Hebræisk og Græsk ved Universitetsundervisningen. Ledelsen vidste nemlig intet som helst om, hvor mange Theologer der vilde melde sig som Deltagere. Ved Indvielsen den 11. Sept. viste det sig dog, at der var kommet saa mange,



Rektor, Dr. phil. J. K. Larsen,
Docent i Græsk.

at man havde fundet det formaalstjenligt, at opfordre Pastor Ryge Jensen, Hjermind og Rektor Dr. phil. J. K. Larsen, Marselisborg til at lede Undervisningen henholdsvis i Hebræisk og Græsk. Disse Valg høstede selvsagt megen Anerkendelse fra de fleste. Rektor Larsen er jo kendt baade som en praktisk Skolemand og som en Kapacitet paa sprogligt Omraade, og Pastor Ryge Jensen

har jo, som alle ved, indlagt sig stor Fortjeneste baade paa den ene og den anden Maade. Det er ham, der har baaret Hovedbyrden — baade sprogligt og videnskabeligt — ved den nys afsluttede Oversættelse af det gl. Testamente, og han har her som andetsteds lagt en eminent Kendskab til gl. T. for Dagen. Som Assistent ved Hebræisk-Undervisningen ansattes Bibliotekar Schmidt-Phiseldeck, der ved to ugentlige Timer og enkelte — private — Laboratorieøvelser har trukket en ikke ringe Del af Læsset.

Med disse tre Lærerkræfter kan jeg ikke noksom anbefale theologiske Studenter af Aargang 1929 at tage til Aarhus det første Aar, og maaske der aabner sig en Udvej for at blive her to — til Trods for al Hvislen i Ormegaarden om, at det ikke duer, at Aarhus ikke er noget Kulturcentrum o. s. v. o. s. v. Vi, der har været med fra Begyndelsen, vil alle som een, slaa til Lyd for, at vi har tilbragt et godt Aar i en Kulturby — og saa er den jydsk — med flinke og venlige Indbyggere, der paa alle Maader har gjort det saa godt for os som muligt. For Theologernes Vedkommende er det med Beklagelse, at vi tager herfra. Vi havde til det sidste haabet, at det var blevet muligt for os at tilbringe to Aar herovre.

Ydermere bør jeg anbefale Aarhus, idet de forholdsvis smaa Hold — rene Manuduktionshold — muliggør, at Docent og Student kommer hinanden paa nært Hold og har dobbelt Udbytte deraf. Stoffet har ikke i første Række været Eksamenstof, man har fra Docenternes Side beflittet sig paa, at ingen af Studenterne skulde faa Skyklapper og mørkegraa Brillor paa, men have uhindret Udsyn over Aandslivets frodige Agre, og det betyder meget i et saa alsidigt Studium som det theologiske.

Tænk venligt paa Universitetsundervisningen i Aarhus!!

Steen R. Christiansen,
stud. theol.

Byskov Bogbinderi

Østergade 35
Telefon 2065

HUSK Chr. Nielsen's „ELISBORG“s Bageri og Conditori

Hj. af Michaelsensgade og Faaborggade
Tlf. 2347 AARHUS Tlf. 2347

CIGARER, CIGARILLOS CIGARETTER, TOBAKKER

HAVANNA HUSET

Ryesgade 8 - Aarhus - Telefon 2296

Indehaver:
HANS MOGENSEN

Albert Møller Jerichausgade 17 Telefon 7504

Bageri & Conditori

Specialitet: Fødselsdagskringle og Kager
Varerne bringes overalt

Aktieselskabet

Elektrikernes Installations-

Forretning

Jægergaardsg. 36 - Tlf. 6767, Priv. 6768

Kun faglærte Montører
Lamper, Lysekroner, Radio-Anlæg
Alt elektrisk Installationsarbejde
udføres

ELEKTRISK
INSTALLATION

RADIO



AUT ELEKTRISK
INSTALLATØR
NØRRE ALLE 37
TLF 4824

Victor Hansens Boghandel

Brunngade 45, Aarhus - Telefon 1543



ALLE LÆREBØGER ETC.
TIL AARHUS UNIVERSITET

Studentergaardens nærmeste Boglade

JYDSK RADIO

JYLLANDS FØRENDE RADIOFORRETNING

Telefon 4148-4149

Purodyn Apparaterne



RING-BILEN

Telefon (4 Lin.) **6400** Holdpladser i alle Bydele

Største, billigste Lillebilsammensl. i Aarhus
Hovedbanegaarden Benyt Tlf. i Forhallen Dag og Nat. Direkte Forbind. Gratis



HARDER

STORE TORV 1 - AARHUS - TELEFON 1457

Hatte og Herre Modeartikler, Skjorter, Undertøj,
Slips, Frakker, Pullover

Mærket Garanti for Ima Varer, 1ste Kl. Forarbejdning

Lev. til Lotterierne

Lev. til Lotterierne

Studenternes

Samlingssted

Leonards Konditori

„REGINA“

HENRI PETERSEN

TELF. 1436

Juveler og Guldsmed

- Dansk Broderimagasin -

- Otto A. Christensen -

Største Udvalg Søndergade 60 Billigste Priser

C. M. RIIS - Clemensbro 15

Films-Fremkaldning og Kopiering

Sportsartikler!



Største Udvalg i alle Artikler til Fodbold, Tennis, Cricket, Fri Idræt

Jagt- & Fiskerimagasinet, Sdr. Alle 5, Tlf. 3600

Kontektureforretningen „Regina“

Søndergade 53 Telf. 7094

Smoking

med Silkerevers

78⁰⁰



Største Udvalg i

SMOKING-SKJORTER

— SLIPS

— SKO

Jens Kjeldsen

A. MØLLER PETERSEN

AARHUS

Greens Kunsthandel

Ryesgade 16, Telf. 7107

Fine og moderne Ting i Billedkunst og Rammer
Smuk og billig Indramning

Se Udstillingen

Foto-Kunst



Atelier

Riis Knudsen

LILLE TORV 2 - TELEFON 716

fremstiller det Billede,

De sætter Pris paa

Aaben Søndag

Aaben Søndag

UNIVERSITETSARBEJDET I AARHUS



Docent, Dr. phil. Chr. Møller.

I dette Blads Spalter gav jeg ved Efteraarssemestrets Afslutning en Redegørelse for Universitetsundervisningens Forløb i de fire første Maaned. I denne Artikel vilde jeg gerne føre Redegørelsen videre og nærmere omtale det Arbejde, der gøres i Aarhus for at rejse et nyt dansk Universitet i Jylland.

For at den lange Juleferie (ca. 6 Uger) ikke skulde gaa ubenyttet hen, blev der i de forskellige Fag givet sproglige og litterære Ferieopgaver. I mit eget Fag (Tysk) modtog jeg 6 virkelig fyldestgørende Besvarelser. Ved Stipendieuddelingen i April „belønnedes“ Fliden, idet hver af de 6 paagældende fik et Stipendium paa 200 Kr., en enkelt yderligere et Boglegat paa 75 Kr.

Hvad Foraarssemestret angaar, er der her ikke Grund til atter at fremhæve de enkelte Fag, idet Undervisningen er fortsat efter de Retningslinier, der omtales udførligt i min Januarartikel i dette Blad.

Semestret vil antagelig kunne afsluttes den 14. Juni. Da en Del af Studenterne har udtrykt Ønske om at fortsætte i Aarhus, vil der i Lighed med det ovenfor anførte blive givet Sommerferieopgaver af passende Omfang, og de indkomne Besvarelser vil for dem, der fortsætter i Aarhus, blive af afgørende Be-



Docent, Dr. phil. Andr. Blinkenberg.

tydning ved den Stipendieuddeling, der finder Sted til Efteraaret.

I Juni Maaned vil der for første Gang blive afholdt Filosofikum i Aarhus. Undervisningen i Filosofi hviler paa kgl. Anordning af 8. August 1928, og den afsluttende filosofiske Prøve (Filosofikum) giver ifølge nævnte Anordning de samme Rettigheder som Filosofikum bestaaet ved Københavns Universitet.

I det kommende Semester vil Universitetsundervisningen faa et større Omfang end før. For at fuldstændiggøre den paabe-

gyndte Undervisning har Universitetsundervisningen i Jylland som bekendt besluttet at oprette nye Lærestole i Dansk Litteraturhistorie, Historie og Klassisk Filologi, og Københavns Universitet, hvis Imødekommenhed det alene skyldtes, at det i Fjor lykkedes at indvie den nye Universitetsundervisning den 11. September, har atter vist sin Interesse for det Arbejde, der er sat i Gang, ved at bedømme de indkomne Ansøgninger til de nye Docenturer gennem saglige Udvalg, nedsatte af det filosofiske Fakultet. Til Efteraaret vil de tre nye vigtige Fag være repræsenterede i Aarhus.

Fra det kommende Efteraarssemester vil Universitetsundervisningen i Jylland da kunne give Undervisning i Hovedfagene til Skoleembedseksamen under det filosofiske Fakultet. Undervisningen vil omfatte Filosofi, Dansk Sprog og Litteratur, Historie, Engelsk, Fransk,



Docent P. Skautrup.

Tysk, Latin, Græsk og Hebraisk. Der vil endvidere i særlige Forelæsningsrækker blive givet Vejledning i almindelig Fonetik, Semantikken, Sprogbiologi og Dialektforskning. Universitetsundervisningen søger desuden ved Gæsteforelæsninger at give de studerende Lejlighed til at høre danske og udenlandske Videnskabsmænd. Foreløbig har Dr. jur. Schärffe, Lybæk, Professor Dr. phil. Johs. Brøndum-Nielsen og Professor, Dr. phil. og theol. Alois Mager, Salzburg, været indbudt, og man haaber i Løbet af Efteraaret at se Professorerne Otto Jespersen, Kristoffer Nyrop, Louis L. Hammerich, Julius Petersen, Berlin, samt en fransk Videnskabsmand paa Universitetsundervisningens Kateder.

De i forrige Semester paabegyndte offentlige Aftenforelæsninger har været fortsat i dette Semester med tre nye Forelæsningsrækker, og for Universitetsaaret 1929—30 er der anmeldt syv Forelæsningsrækker.

I Løbet af Efteraarssemestret 1928 blev der optaget 78 studerende ved Universitetsundervisningen i Jylland. Indmeldelser til det kommende Efteraarssemester finder Sted paa Landsretssagfører C. Holst-Knudsens Kontor, Lille Torv 6 (Telf. Aarhus 15 og 16).

Der er gjort et stort Arbejde for at skaffe Studenterne gode økonomiske Kaar. Paa Marselisborg Studentergaard, der har Plads til 27 Studenter, faar ubemidlede udenbys studerende fri Bolig, Lys og Varme. For fuld Kost betales 1928—29 55 Kr. maanedlig, men Prisen vil kunne svinge noget, svarende til

Økonomaens Driftsudgifter. Under Bortrejse i de store Ferier betales ikke. Henvendelse om Optagelse paa Studentergaarden rettes til Overretssagfører Andreas Christensen, Aarhus. Efor er Professor Kortsen, der har Bolig paa Studentergaarden.

Af Etatsraad C. G. Filtenborg og Hustru Marie Filtenborgs Studielegat uddeles for Tiden ca. 10,000 Kr. aarligt til studerende i Aarhus.

Studenterne har betydelige Begunstigelser ved Køb af Billetter til Aarhus Theater og Regina-Teatret. De optages for mindre end Halvdelen af det normale Kontingent som Medlemmer af „Studenteforeningen i Aarhus“, der blev stiftet den 21. Juli 1928 og nu har ca. 335 Medlemmer. De er velsete Gæster i Alliance Française, English Club og Freunde deutscher Literatur; Foreninger og Institutioner som: Jysk Forening for Historie og Sprog, Historisk Samfund for Aarhus Stift, Jydsk pædagogisk Selskab, Jydsk nationaløkonomisk Forening, Jydsk Forening for Naturvidenskab, Jydsk naturvidenskabeligt Selskab, Aarhus philharmoniske Selskab, Musikforeningen, Det jydsk Musik-konservatorium osv. søger at tilfredsstille de vigtigste af de ofte meget forskelligartede Interesser, en Student kan møde med. Statsbiblioteket i Aarhus, Danmarks tredje store videnskabelige Bibliotek (ca. 300,000 Bind), gør til Stadighed et betydeligt Arbejde for at vejlede Studenterne i Benyttelsen af den faglige og videnskabelige Litteratur, de har Brug for, og ved Universitetsaarets Begyndelse giver Overbibliotekaren nogle Timers Vejledning i almindelig Bogbenyttelse. I Morgentimer afholdes der for Studenterne Laboratorieøvelser paa Læsesalen, hvor der findes et særligt Haandbibliotek til Brug for Universitetsundervisningen. Til det kommende filologisk-historiske Laboratorium har Universitetet fra forskellig Side modtaget meget værdifulde Boggaver.

Om faa Dage fejrer Københavns Universitet 450 Aars Jubilæet. Gennem 15 skiftende Slægtled har Alma Mater Hafniensis trods Uro og Forstyrrelser, trods



Docent Torsten Dahl.

Brande og Krig, hævdet sit Ry som Lærdommens Sæde. Til hendes Pris skabes der nu et nyt Universitet i Jylland. Før næste Sommers Løv er gulnet, vil den første Universitetsbygning staa rejst i Aarhus, og i de kommende Aar vil Datteruniversitetet rejse Bygning paa Bygning til Ære for sin ældgamle og evigt unge Moder.

Christen Møller,
Docent, Dr. phil.

Studenterforeningen i Aarhus.



Studentforeningen, Kannikegade 12.

„Drik jysk Øl i Jylland“, siger et gammelt Fyndord, som vel bør følges af Studenter i Jyllands Hovedstad; men jysk Øl drukket af Studenter i Aarhus bør vel nydes i passende studentikose Omgivelser, d. v. s. i en Studenterforening. Om dette nu egentlig har været Grunden til, at Studenterforeningen i Aarhus blev dannet, skal jeg lade være usagt — jeg kunde tænke mig, at det var een af Hovedgrundene — men det er ogsaa ligemeget, factum udviser, at der er en Studenterforening, og at der bliver drukket jysk Øl i dens Lokaler. At sige, at Foreningen har haft en fin Start, vil være et mildt Udtryk; allerede ved Begyndelsen af Efteraarssemestret 1928 talte Foreningen ca. 200 Medlemmer, et Tal, som uden Propaganda af nogen Art, men udelukkende ved det Gny, der er gaaet af Foredrag og Fester, omtrent er fordoblet, og Foreningen er nu blevet Midtpunktet i Studenternes Liv her i Aarhus.

Allerede fra Morgenstunden, før eller efter de tidligste Forelæsninger, møder et stort Antal af saavel yngre som ældre Medlemmer for at studere Morgenbladene fra det ganske Jylland og Fyen, som (Morgenbladene altsaa) forefindes i Foreningens Avisstue, hvis Møbler er holdt i en elegant, men solid Stilart. Her paa Eftermiddagen, efter den filosofiske Forelæsning, kullinerer Antallet af Besøgende. Man læser Københavnerbladene, og i Spilleværelset giver de mere dybsindige Naturer sig i Kast med Skakspillet, hvori de ofte lægger forbløffende strategiske Evner for Dagen, medens de mere overfladiske hengiver sig til Bridge og L'hombre; og da sker det, at de spillende, hæse og udmattede af at sige „Skak“ eller „Pas“, „Sans“, „2 Hjerter“ etc., vederkvæger Aand og Legeme, dels efter ovenstaaende Recept om det jyske Øl i Jylland, og dels ud fra den mere klassiske, men derfor just ikke mere rigtige, Betragtning: *mens sana in corpore sano*. NB. I Studenterforeningen i Aarhus spilles der, i Modsætning til Studenterforeningen i København, *aldrig om Penge*, og dette turde vel være det bedste Bevis paa den høje moralske og kulturelle Standard i Aarhus til behagelig Sammenligning med den københavnske Degeneration og Dekadence.

Om Aftenen mødes Studenterne i Foreningens Lokaler og sætter Problemer under Debat, og saa brændende drøftes de, at man ofte kan se Lys i Lokalerne til langt ud paa Natten; dette forhindrer dog ikke Studenterne i at komme op i rette Tid til deres Forelæsninger næste

Dag; thi Studenterne i Aarhus er energiske og pligttopfyldende unge Mennesker.

Studenterforeningen i Aarhus giver imidlertid ikke blot et dagligt Mødested for Medlemmerne; den „drager“ ogsaa Omsorg saavel for deres aandelige Udvikling som for deres Adspredelse og Fornøjelse. Aaret igennem har der været afholdt Møder og Diskussioner, hvortil man har indkaldt Landets mest prominente Foredragsholdere og Debattører; jeg nævner nogle faa af de mest interessante Foredrag: „Holbergske Billeder i Ramme“, „Moral og Kammeratægteskab“, „Spiritismens Væsen“, „Udviklingsteoriens Betydning for Livsanskuelsen“, „Personlig Moral og Samfundsmoral“, „Beruselsesmidler“, „Folket og Kulturen“, „Musikkultur og Musikforstaaelse“ osv.

I Aarets Løb har der været afholdt fire store og en lang Række mindre Fester, hvor der har været Underholdning med paafølgende Dans. Af Fester bør først og fremmest nævnes Rusgildet med Rigsadvokat Goll som Rustaler. Rigsadvokatens Tale ved Punscholdet opvakte en saadan Henrykkelse, at den gik et Par af de unge Russer paa Nerverne: straks efter maatte de lempeligt føres hjem og forsynes med Isposer paa Hovedet for at kølne Begejstringens Ild. I December afholdtes et overmaade vellykket Julegilde, og i Januar løb Foreningens Revue af Stabelen. Revuen var overmaade velskrevet og morsom, og adskillige af de agerende fik Lejlighed til at lægge forbløffende Evner for Scenen for Dagen. I Marts Maaned holdtes „Bierabend“ med det berømte jyske Øl fra „Ceres“ i store Krus, og Pølser og hertil Sennep ad libitum. Lad mig endelig røbe, at Senioratet for Tiden gaar svanger med Planer om Afholdelse af en Sanct Hans-Fest, men det hviler altsaa endnu i Gudernes Favn. Det er mit Haab, at man af denne lille Fremstilling har faaet et Indtryk af, hvilken udmærket Studenterforening der findes i Aarhus; men trods alt godt, der ovenfor staa om Studenterforeningen, har den dog en stor Fejl: der er for lidt Ungdom i Foreningen, idet kun en Femtedel af Medlemmerne er unge Studenter. Herpaa kan imidlertid raades Bod, og derfor bør enhver Student, der vil studere i Aarhus, og som ønsker, at der skal være et muntert og kammeratligt Studenterliv i Byen, straks begive sig til Foreningens daglige Lokaler i Koncertpalæet, Bispetorvet, og indtegne sig i den dér fremlagte Medlemsprotokol.

Niels Søgaard,
stud. juris,
Senior i Aarhus Studenterforening.

Statsbiblioteket og Universitetsundervisningen.

Af Overbibliotekar V. Grundtvig.



Overbibliotekar Grundtvig.

Lige siden den jyske Universitetssag kort efter Aarhundredskiftet blev rejst paany af Biskop Frederik Nielsen i Aarhus, selv tidligere Universitetslærer, har den altid været sat i nøje Forbindelse med Eksistensen af Statsbiblioteket, som da ogsaa paa Forhaand maatte synes afgørende for det nye Universitets Beliggenhed. Sagen havde Fr. Niensens varmeste Interesse, hvad jeg personlig fik et stærkt Indtryk af, da han kort efter sin Tiltræden som Biskop aflagde et Besøg paa Biblioteket. Han forstod, at et Universitet i Jylland og Statsbiblioteket i Aarhus hørte sammen. Det var et stort Tab for Universitetssagen at han allerede døde 1907, kort efter at der havde været afholdt et stort Møde om Sagen i København; hans udmærkede Bogsamling findes nu i Statsbiblioteket.

Statsbiblioteket skulde i de følgende Aar komme til at føre en haard og til Tider bitter Kamp

for at hævde sit Krav paa at være Grundlaget for et kommende Universitetsbibliotek i Aarhus. Dets mangeaarige Virksomhed med folkeligt Udlaan — dog aldrig af Skønlitteratur paa Dansk — over hele Landet, der dengang saa at sige ingen folkelige Biblioteker havde, skulde i Aarevis vanskeliggøre Statsbibliotekets naturlige Udvikling. Vi skulde for Alvor faa at mærke Misbruget af de skarpe Skelnelinier, som man her i Landet har draget mellem „Folkebibliotek“ og „videnskabeligt“ Bibliotek.

Dog nok om Fortiden! Statsbiblioteket er forlængst officielt anerkendt som det tredje af Statens store videnskabelige Biblioteker, og nu er Universitetsundervisningen i Jylland og dens nære Forbindelse med Statsbiblioteket en Kendsgerning, man ikke kommer uden om. Det har været Statsbibliotekets Personale en stor Glæde at arbejde med paa de nye Opgaver og at se Bibliotekets Bogskatte faa forøget Anvendelse, ikke mindre at mærke den Forstaaelse, hvormed alle de nye Lærere har omfattet Statsbiblioteket, og at se en ny akademisk Ungdom søge til Bibliotekets Læsesal for der at finde Støtte for deres Studier i dens store Haandbogsamling og i det lille Laboratoriebibliotek, som straks blev indrettet i et Hjørne af Læsesalen. Statsbiblioteket har fra første Færd ligesom næsten alle lignende Universalbiblioteker været afgjort humanistisk præget i sin Bogbestand. Det var da fra dette Synspunkt en Lettelse og økonomisk fordelagtigt, at det blev humanistiske Discipliner, hvormed Undervisningen herovre begyndte.

Statsbiblioteket er ovenfor kaldt „Grundlag“ for et Universitetsbibliotek; deri ligger, at det endnu paa ingen Maade er fuldt rustet til sine nye Opgaver, som foreløbellig maa røgtes uden direkte Støtte fra Statens Side. Paa et væsentligt Punkt har man dog straks loyalt taget Konsekvensen af den nye Tingenes Tilstand, idet adskillige af de ved Bogudvekslingen mellem de to store Statsbiblioteker i København hidtil fremkomne Dubletter af værdifulde udenlandske Tidsskriftsrækker er afgivet til Statsbiblioteket, hvor de fortsættes.

Studenterne skulde dog gerne ikke blot dyrke deres specielle Fagstudier men ogsaa stræbe efter et mere alment Dannelsesgrundlag, og fra dette Synspunkt tør det roligt siges, at Statsbiblioteket byder de unge Studerende et ypperligt Hjælpemiddel.

Det stærkt begrænsede Antal af Studenter i Aarhus har muliggjort, at der paa selve Biblioteket kan gives samtlige Studerende Vejledning i Biblioteksbenyttelse og Haandbogkundskab, saa vel almindelig som speciel indenfor de enkelte Fag, noget der kun vanskeligt eller slet ikke lader sig praktisere ved store Universiteter. Dette er en og ikke af de ringeste Fordele ved et mindre Universitet og et væsentlig Plus for Studiet.

Lad os da haabe, at den lykkeligt paabegyndte intime Forbindelse mellem Universitet og Bibliotek stadig maa vedblive og trives til Udbytte og Glæde for begge Parter.



Statsbiblioteket i Aarhus.

Det juridiske Studium

ved
Universitetsundervisningen
i Aarhus.

Hvad der er udrettet i Universitetets første to Semestre.

Efter Opfordring fra „Minerva“s Redaktion om en Udtalelse angaaende Studief forholdene for de juridiske Studenter her i Aarhus, skal jeg tillade mig at oplyse følgende:

Kort efter det første Semesters Begyndelse fandtes der her i Aarhus 8 juridiske Studenter, og allerede faa Maaneder efter kom

der endnu to nye, som i Fællesskab med fire Manuduktører i de to forløbne Semestre (fra ca. 1. September 1928—1. Juni 1929) har gennemgaaet: Munch-Petersen: „Borgerlig Ret“ (ca. 300 Sider), Jørgensen: „Retshistorie“ (ca. 200 Sider), Berlin: „Den danske Statsforfatning“ (ca. 450 Sider) og den dertil knyttede „Dansk-islandske Forbundslov“ (ca. 130 Sider).

Endvidere Warming: „Statistik“ (ca. 450 Sider) (I-II), Jessen: „Tvistigheder“ (100 Sider), Ely: „Nationaløkonomi“ (ca. 450 Sider) samt endelig Møller: „Folkeret“ (ca. 400 Sider).

De for Studiets Forstaaelse nødvendige Lovparagraffer er gennemgaaet.

Som det tydeligt vil fremgaa af disse Fakta, har de aarhusianske Jurastuderende ikke paa noget Felt stagneret, endsige stationeret, i Forhold til de københavnske Kolleger, og selvfølgelig maa Arbejdet blive mere intenst herovre end ved Søsteruniversitetet af den simple Aarsag, at det ringe Antal Manucenter netop i Kraft af deres Faatal er blevet i Stand til at faa det mest mulige ud af Gennemgangen, hvilket selvsagt ikke kan ske ved et københavnsk Manuduktionshold paa 20—30 Manucenter.

Der kunde rettes den Indvending mod Manuduktørerne, at de ikke i samme Grad som deres københavnske Kolleger kan være

fuldt a jour med de Tilføjelser og Rettelser, som opgives ved de professoriske Forelæsninger, idet det jo ofte er 7—10 Aar siden, de sidst var i Berøring med dette Stof, men dette opvejes i fuldt Maal derved, at Hovedstadens Manuduktions timer bliver mekaniserede i en foruroligende Grad, saa at Intimiteten overfor Pensum glider i Baggrunden. Det maa uomtvistelig blive Maskinproduktion under Højtryk!

Endelig kunde man indvende, at der ikke er juridiske Professore i Aarhus, men da det er forsvindende lidt, man i al Fald til 1ste Del har Brug for af det foreløbige Stof, spiller det ingen som helst Rolle ved et 2-aarigt Studium i Aarhus.

Hvad den stofmæssige Gennemgang angaar, er der altsaa ikke Frygt for at faa for lidt at bestille, eftersom der som tidligere vist er forberedt ca. 2000 Sider,

VED INDVIELSEN

AF

UNIVERSITETET I AARHUS

11. SEPTEMBER 1928



Aarhus til Jylland:

Tæt og ømt til Hjertet bundet,
Jylland, det var du.
Af din Rod er Kræfter rundet,
som har Vækst endnu.
Aand, som lyste, Sangens Stemme,
først i Dag er helt i hjemme . . .
Stig da Digte, nye Tanker
fra de jyske Banker.

Universitetet til Ungdommen:

Størkned end vor Klodes Mulde —
Kampen drog sit Spor:
Endnu kæmper Ild og Kulde
om den samme Jord.
Stivner Isen Løv og Stamme,
mød dens Favntag med din Flamme.
Glød din Glæde, tænd din Harmes
ved dit Væsens Varme.

Tvivl og Tro skal føre Kampe
i dit eget Sind.
Vend din Stræbens tændte Lampe
mod dem begge ind.
Om et Dogme Straalen dræbte:
blot for Sandhed Tanken stræbte,
da har selv dit Sind du givet
Alderstegn for Livet.

Slægt paa Slægt saa Stjerner skinne
fra det fjerne Hvælv . . .
Rig er den, som naar at finde
Stjernen i sig selv.
Byg en Verden af din Viden,
Lad som Stjerner gennem Tiden
Hjertet straale, Tanken tindre:
Fyld med Lyst dit Indre.

Ungdommen til Danmark:

Bugtens Bølge, Sundets Bøge —
Aros eller Havn,
Begges Lykke er at øge
Landets lyse Gavn.
Alma Mater, hvad du skænker
Gransker, Digter, Drømmer, Tænkter —
løfter vi som Fremtids Goder
mod vor fælles Moder!

Hans Hartvig Seedorff Pedersen.

AARHUS-MINDER

Af stud. theol. SVEND AAGE JENSEN



Marselisborg Studentergaard.

Atter straal Solen fra en lys og klar Himmel og kaster sit gyldne Skær over den jydsk Hovedstad, der ligger og soler sig med sin Rigdom af Minder, mens Bugtens dyblaa Vande skulper og plasker i den lette Brise, og en enlig Sejler — stolt som en Svane — kroer sig i de salte Vover. Og den har Grund til at være stolt, Sejleren: En Udsigt, der kan maale sig med den, man har derudefra, skal man lede længe efter. Foran ligger Byen med et Virvar af Fabrikkorstene og Kirketaarne, Haandens og Aandens Symboler; thi Aarhus er en By, der er med, og det i alle Henseender. Drejer man Blikket til højre, ser man for sig det herligste, danske Bakkedrag, man kan tænke sig; „Molsbjergene“ — enhver kender Navnet — er maaske det populæreste Landskab i hele Danmarks Rige: Her boede — og bor — det mærkelige Folkefærd, der kaldes Molboerne, som der forresten intet mærkeligt er ved, undtagen maaske det, at de forstaar at tjene Penge. Her ligger Kalø Slot, der nu kun er en Ruinhob, men hvis Navn er foreviget paa Historiens Blade. — Men vi maa over paa den anden Side af Bugten; den nyudsprungne Bøgeskov virker saa dragende. Herovre ligger den nye Studentergaard — fjernt fra Byens Larm mellem Træer og Haver — idyllisk — „nær Skov og Strand“, som det hedder i Avisen, netop det *rigtige* Sted for en Studentergaard.

Det var femten forventningsfulde Studenter, der i Fjor i September Maaned holdt deres Indtog i den nye Studentergaard i Aarhus. Alt var saa fremmed og saa usikkert, og maaske sendte en og anden længselsfulde Blikke ud over Bugten — over til Kammeraterne hinsides Vandet ved det *rigtige* Universi-

og Betingelserne for de udenfor „Universitetsbyen“ boende, der agter at frekventere Lærestadten, er som i et Eldorado, hvorom mere kompetente end jeg maa udtale sig.

Ikke alene derved, at man støtter en Kulturfaktor i dens Brydningstid og Kampe og anslaar sine lokalpatriotiske Strengte (hvilket ikke altid er at foragte) ved at informeres her, men ogsaa derved, at man lægger en god Forskole for senere Hovedstadsstudier, synes altsammen at pege i saa tilfredsstillende Retning, at det paa det bestemteste maa tilraades de unge og usikre i Valget at søge til Aarhus, da alle Betingelserne for et frugtbringende Arbejde i tilfredsstillende Grad menes at være til Stede.

Keld Valdemar Jarde,
studiojuris. Aarhus.

Ja, og mange advarende Røster havde jo profeteret om den store Fiasko. det hele vilde ende med. Vi opdagede imidlertid snart, at vi var kommet i gode Hænder. Aarhus var stolt af sine Studenter. Den gjorde alt, for at de kunde befinde sig godt og faa en god og forsvarlig Undervisning. Og det viste sig ogsaa, da Røster begyndte at lyde søndenfra og protestere imod „Dilettanteriet“ i Aarhus og nærmere at uddybe Forskellen mellem Universitetet og Universitets-Undervisning (!), da kom et af de vægtigste Indlæg derimod — ikke fra en sensationslysten Bypatriot el. lign. — men fra en Student, fra en, der



Overretssagfører Andr. Christensen,
Formand for Studentergaarden.

stod midt i Arbejdet og vidste, hvad det var værd.

Vi opdagede snart, at Aarhus netop var en By for Studenter: Her var Statsbiblioteket, hvor videbegærlige Sjæle kunde tilfredsstille deres næsten umættelige Hunger, her var et Stadion for idrætsinteresserede — og inden længe kommer der sikkert ogsaa en Roklub —, her var den „botaniske Have“ med den ejendommelige „gamle By“, heller ikke maa vi glemme den smukke Mindepark, hvorfra de mere loyale kunde sende ærbødige Blikke op mod Majestæ-

tens Sommerpalads (thi endog Husarspiranter forefindes blandt de studerendes Rækker!), og man kunde blive ved: En Mængde af Byens Foreninger og videnskabelige Institutioner har gæstfrit aabnet Dørene for Byens Studenter, osv. osv. — Intet Under, at det er med Beklagelse, at nogle af os allerede efter et Aars Forløb maa sige Aarhus Farvel. Vi fandt os hurtigt hjemme her, og mange og lyse er de Minder, vi vil tage med os herfra. Aldrig glemmer vi den første Dag, den Dag da Aabningshøjtideligheden fandt Sted, og vi erfarede, hvilket mægtigt Arbejde, Dr. Albeck havde gjort for Sagens Gennemførelse, og hvilken god Støtte vi havde i Borgmester Jacob Jensen, den Dag, da Professor Kortsens lykønskede Aarhus med Haabet om, at noget af den Kierkegaard'ske Aand maatte hvile over Arbejdet her. Da forstod vi, at Grundlaget var lagt for et Universitet i Aarhus.

Og for os, der fik Lov til at bo paa Studentergaarden, er disse to Semestre maaske endnu mere festlige og mindeværdige. Det er jo noget af en Fest at være paa det første Hold og skulle være med til at skabe Traditionerne. Snart var der udnævnt en hel Stab af Embedsmænd: Klokker, Gaardinspektør, Haveinspektør, Stueinspektør og Madinspektør — det sidste er en saare vigtig Post. Og en Mængde af Byens og Hovedstadens større Blade tilstedte os straks daglige Frieksemplarer; at vi har været overordentlig glade for det, siger sig selv. Jo, vi groede hurtigt sammen her. Var vi end lidt benovede den første Dag, da vi for første Gang stod Ansigt til Ansigt inde i Dagligstuen, mens den højtidelige Lodtrækning fandt Sted om Fordelingen af Værelserne, det varede dog ikke længe, inden vi fandt hinanden, opdagede hinandens gode Sider og svagere Sider. Og selv om ikke alle har faaet læst lige meget — Øjnene op for Tidens brændende Spørgsmaal har ingen kunnet undgaa at faa.

Mange Diskussioner er blevet ført — saa godt som alle politiske Partier er repræsenteret —, mange drøje Sandheder er fyret af, og de utroligste Løjer er blevet bedrevet. En ellers fortræffelig Alumne kom en Nat ved Totiden tilbage fra en Rejse til sit Hjem — det siger sig selv, at han var rigtig træt og oplagt til at kravle i Seng saa hurtigt som muligt —, da han fandt en fremmed Herre siddende paa en Stol midt i Værelset. Det viste sig imidlertid, at den fremmede „Herre“ bestod af et Sæt Tøj, der var udstoppet ved Hjælp af Sengeklæder og andre forskellige Ting, og det værste var, at Benene var skruet af Sovedivanen, og det kostede en Cigar til hver af de tilstedeværende at faa dem anbragt paa deres rette

Plads igen. — Eller en anden ung Mand kunde ikke begribe, hvor i Alverden hans Sengeklæder var blevet af, men fandt dem saa tilsidst hængende i en Snor uden for Vinduet! Eller hvad siger De til at blive vækket midt i Deres sødeste Søvn af et Kor, der synger af Hjertens Lyst som til en Sølvbryllupsfest eller af en *venlig* Øbo, der beskedent spørger, hvor mange Klokker er? Den Slags er Ting, der ikke kan gentages, men som ved deres første Fremtræden røber en vis humoristisk Sans.

Ja, jeg kunde blive ved; meget skylder vi Aarhus Tak for. — Mange af Danmarks største Sønner har haft nær Tilknytning til Aarhus, vi behøver blot at tænke paa Morten Børup, der nu hviler „imellem Kirken og Skolen“, eller paa Hans Tavsen, der ogsaa gik ud „ifra Skolebakken“, og ogsaa den unge Grundtvig blev jo dog — trods alt — Student herfra. — Nu har Byen selv faaet et Universitet, og vi vil haabe, at ogsaa Fremtiden maa bringe Aarhus — og dermed Danmark — store Sønner, der kan bringe Byen den Tak, den fortjener. Jeg vil slutte med at byde *alle* Aarets nye Studenter velkommen til Aarhus. Ingen vil nogensinde fortryde det; mens jeg skriver dette, vælger stadig lyse og gode Minder frem fra det Aar, der nu snart er gaet; men jeg maa afbryde, Pligten kalder, det lakker mod Aften — inde over Byen ringer Kirkeklokkerne Solen ned — een Dag til gik tilende.

Studenterliv i Aarhus.

Det jydsk Universitet har nu bestaaet et Aar, og jeg tror, man tør sige, at den forløbne Tids Resultater tilfulde har bevist dets Eksistensberettigelse. En Student kan ikke forlange bedre Studieforhold end dem, der møder ham i Aarhus.

Der er nu for det første selve Universitetsundervisningen. Paa

Grund af de Studerendes forholdsvis ringe Antal er der en ved Københavns Universitet ukendt Kontakt mellem Læreren og Studenterne; derfor kommer vi grundigere ind i Stoffet, og hver enkelt faar Lejlighed til at give sit Bidrag til Arbejdet. Paa den Maade lærer man utvivlsomt meget mere end ved blot at være Tilhørere. Paa Statsbiblioteket er et Hjørne af Læsesalen indrettet til Laboratorium for de Sprogstuderende; her findes alle de Leksika, Grammatikker osv., som vi kan faa Brug for under Studiet.

I Fritiden har vi naturligvis først og fremmest Studenterforeningen. Baade til Hverdag og Fest er den det Samlingssted, hvor Kammeratskabet dyrkes, og hvor Tidens Problemer sættes under Diskussion, dels ved Foredragsaftenerne, dels under mere frie, men ikke mindre interessante Former oppe i de daglige Lokaler. I Vintersæsonen kan vi komme i Teatret og Regina-Teatret til betydeligt nedsatte Priser, og om Sommeren vil det være vanskeligt at finde en dansk By, der ligger mere ideelt ved Hav og Skov end Aarhus. Kort sagt — enhver, der ikke er fanatisk Storbytilbeder, maa indrømme, at Studiet ved Universitetsundervisningen i Jylland byder paa store Fordele.

Aarhus, den 23. Maj 1929.

Jørgen Bang,
stud. mag.

Ved Studenterforeningen.

Kvalitets-Handsker

af eget Fabrikat bedst og billigst direkte fra Fabrik

J. Henriksen, Kannikeg. 12
(ved Studenterforeningen)

Studenternes og Akademikernes Barber og Frisør er

Frisør A. Lind

(ved Studenterforeningen)

Rasmus Aaby

Cigarer, Tobak, Vine

Kannikegade 12 — Aarhus

DET NYE TOBAKSKOMPAGNI

SØNDERGADE 44
Telefon 1906



BRUNSGADE 27
Telefon 5068

Byens mest velassorterede og førende Tobakforretninger

Frederiksen & Pedersen

ENGELSK HERRESKRÆDDERI

Skolegade 27 — Telefon 770 — Skolegade 27

Frederiksbjerg Antikvariat

Fr. Alle 75 - Telefon 6806

fører et stort Lager af brugte Bøger, Leksika, Ordbøger, Skolebøger. Biblioteker og Foreninger Rabat.

KUFFERTER og alle andre Læderartikler bedst hos

NEVE AARHUS



A/S Margarinefabriken „Aarhus“
Telefon 5609

Enhvert Næringsmiddel maa være rent. De køber Nøkkernet „DRUE“-Margarine er De sikker paa at faa et 1ste Klasses Næringsmiddel, da denne er fremstillet af de fineste Raavarer. Drue-Margarinen er uberørt af Menneskehænder. Ved at forsøge den vil De hurtigt indse, at det, grundet paa dens Fortrinlighed og Billighed, netop er den Margarine, De har Brug for saavel til Bordbrug som til Stegning og Bagning. Forventende Deres ærede Ordre.

Hjemmelavet Konfektur

KATHRINE ANDERSEN

HUSK, at

Asschenfeldt-Hansens Boghandel

Guldsmedgade 24, Aarhus

(nærmeste Boghandel ved Universitetet)

leverer

Universitets-Lærebøger

— til samtlige Fakulteter —

Konto aabnes gerne efter nærmere Aftale

Hvor Aarhus-Studenterne tilbringer deres Fritid.

Vi, der i de forløbne 2 Semester har studeret her i Aarhus, kan ikke takke nok for den Velvilje, vi har mødt saa godt som overalt. Der er paa det bedste sørget for, at vi ikke skal kede os. Det vil naturligvis være af Interesse for de nye Studenter at høre lidt om, hvad der i saa Henseende er gjort for de Studerende her i Aarhus.

Til studiosae og studiosi magisterii har „Alliance Française“, „English Club“ og „Freunde deutscher Literatur“ gennem de forskellige Docenter udleveret Adgangskort til Foreningernes Møder. Studiosi juris har faaet Adgang til Juridisk Forenings Møder. Alle studiosae og studiosi kan af Professoren faa udleveret Legitimationskort, der giver Adgang til Teatret og Regina-Teatret til betydeligt nedsatte Priser. Endvidere har alle Studerende faaet Adgang til at

overvære Møderne i „Jydsk Forening for Historie og Sprog“. Endelig har Museet „Den gamle By“ tilstillet alle Studenterne et Frikort til Museet. Sidst, men ikke mindst, har Universitets-samvirket gjort det muligt at oprette et Gymnastikhold, idet det gratis har stillet en Gymnastiksal til Disposition for de mandlige Studenter, samt lønnet en Gymnastiklærer.

De nye Studenter vil heraf kunne indse, 1) hvor megen Grund vi har til at takke for den Velvilje, der vises os, og den Omsorg, man drager for vort aandelige og legemlige Velbefindende, og 2) at det absolut ikke vil være til nogen Skade for dem at studere det første Aar her i Aarhus, men tværtimod til deres eget bedste.

Vagn Holch,
stud. juris.



Aarhus Teater.

Aarhus-Universitetet set fra en Gymnasieelevs Standpunkt.

Da Aarhus-Universitetets svage Begyndelse blev en Kendsgerning, havde mange af os Gymnasiaster vel ikke alt for store Tanker om det; men det varede ikke længe, før den Spire, der var skudt frem, voksede i en Grad, som ingen havde drømt om. Fra at være et „ætaarigt Studenterkursus“, (som uvillige Mennesker har kaldt det), blev det ved Byraadets og de ledende Mænds energiske Arbejde i Løbet af kort Tid et virkeligt Universitet, hvor Betingelserne var ideelle i Sammenligning med de københavnske Studereforhold.

Som naturligt er for en Aarhus-Gymnasiast, har jeg fulgt alt Arbejde i Retning af Universitetets Fuldstændiggørelse med stor Interesse. Og gennem de Oplysninger, jeg har kunnet skaffe mig ved Avislæsning og Samtaler med Studenter, er jeg kommet til det Resultat, at enhver Student vil kunne være tjent med at studere her.

Som bekendt findes jo ikke alle Fakulteter ved Aarhus-Universitetet; de uhyre Summer, der er nødvendige hertil, har man endnu ikke kunnet skaffe. Det filosofiske Fakultet er bedst repræsenteret her i Byen; idet der findes Professor i Filosofi, Docenter i Engelsk, Tysk, Fransk og Dansk. Ved Selvsyn og Førstehaandsoplysninger har jeg faaet Forstaaelsen af, at Vilkaarene her staar langt over de københavnske Studerendes, idet man her med meget mindre Studenterhold kan indrette Undervisningen som en Slags udvidede, mere specialiserede Skoletimer, hvad man naturligvis ikke er i Stand til i København, hvor alt maa læres gennem Forelæsninger, privat Arbejde og en kostbar Manuduktion.

For udenbys Studerende er der sørget glimrende ved Oprettelsen af en af Universitetssagens bedste Institutioner, „Studentergaarden“; den Student, der kommer til at bo her, vil ikke fortryde det.

Som det tydeligt fremgaar af Bladets Artikler og Illustrationer, er der saaledes ved Aarhus-Universitetet glimrende Betingelser

for enhver Student; og et Faktum er det, at enhver Aarhus-Student, der kan studere sit Fag her, bliver i Jyllands Hovedstad.

Strange Andersen.

Den danske Hovedstad og den jydsk.

Universitetsundervisningen i Aarhus tog ikke sin Begyndelse før efter mange Kampe og store Skuffelser. Øerne — og i særlig Grad mange københavnske Kredse — saa med stærk Uvilje paa de jydskes Bestræbelser, og dertil kom, at der ogsaa i selve Jylland var nogen Uenighed om, hvor det nye Universitet burde oprettes. Den sidste Vanskelighed er dog forlængst overvundet. Skønt ret vægtige Grunde kunde tale for, at Viborg burde huse Universitetet, maa man indrømme, at Aarhus absolut var Favorit i alle Maader, og denne Opfattelse har da ogsaa vundet større og større Udbredelse — ikke mindst nu, da man kan se, hvor udmærket Undervisningen i Aarhus er forløbet. Et enkelt Forsøg paa at skade Universitetsundervisningen har været uden Betydning.

En langt alvorligere Hindring for det jydskes Universitet laa i den ret skarpe Modstand, man fra københavnsk Side gjorde imod de store Planer i Jylland. Saa længe Københavns Universitet og Hovedstadspressen stillede sig uvilligt overfor et nyt dansk Universitet, var Planernes Virkeliggørelse næsten haabløs, og i lang Tid viste man — særlig i de Ferslewske Blade — absolut ingen Forstaaelse overfor de aarhusianske Krav. Lykkeligvis har man været Vidne til, at netop disse Blade hurtigt skiftede Mening, og da Universitetsundervisningen i Jylland oprettedes d. 11. September 1928, bragte „Nationaltidende“ Aarhus-Universitetet sin oprigtige Lykønskning.

Siden den Tid har den københavnske Presse vist Universitetssagen stærk Interesse — ikke mindst i de sidste Maaneder under Omtalen af de store Udvidelser af Undervisningen.

At Københavns Universitet har fulgt Arbejdet i Jylland med Sympati, har vi set mange Beviser paa. Da Oprettelsen stod for Døren, afbrød det filosofiske Fakultet endog Sommerferien for at Udnævnelserne kunde blive foretaget i rette Tid, og ved Indvielsen var København repræsenteret af Rector magnificus og fire andre Professorer, der alle udtalte sig anerkendende om det energiske Arbejde, man havde udfoldet fra jydsk Side. Undervisningsminister Bykov havde i Forvejen skaffet retsligt Grundlag for Filosofiundervisningen i Aarhus, et Forslag, der tiltraadtes af alle Rigsdagens Partier og Københavns Universitets Lærerforsamling, hvorefter Eksamen i Filosofi i

Ordbøger!

KRISTIAN F. MØLLER

STORE TORV 5 - AARHUS - TELEFON 649
BOG- PAPIR- OG KUNSTHANDEL

— Kongelig Hofleverandør —

UNIVERSITETETS LÆREBØGER

Kollegie-Ringbogen
Kr. 5,95

Aarhus
førende
Fodtøj-Firma

Engelbrecht
AARHUS

„Bally“
ENEFORHANDLER

Aarhus „skulde i enhver Henseende regnes lige med filosofisk Prøve, bestaaet ved Københavns Universitet“.

Og det filosofiske Fakultet i Hovedstaden har i den forløbne Tid været Aarhus-Universitetet behjælpelig paa mange Omraader, særlig med Udnævnelsen af de første Lærere i Efteraaret og af de nye Docenter, der efter Sommerferien vil indtage deres Pladser i de aarhusianske Auditorier.

Lad os haabe, at det Samarbejde mellem København og Aarhus, der allerede har baaret Frugt, maa blive til Gavn for de to Universiteter i al Fremtid!
Folmer Andersen.



CIGARER

i vellaagrede Kvaliteter, Cigaretter i største Udvalg! Prøv Munkecigar. 27 Ø. Munkecerutten - 9 1/2 Ø. Vine & Spirituosa
Johs. Nielsen
Gl. Munkeg. 19 Aarhus Tlf. 446.

Kriegersvej Maskinsnedkeri & Listefabrik
Telefon 747-787

Hjarsbæks
Vinduespolering
Telefon 4068

Glarmester A. Petersen
Bruunsgade 47, Tlf. 2313
Fotografirammer - Gardin- og Portierestænger - Ruder indsættes
Indramning af Billeder - Bygningsarb. udføres

Chr. E. Petersen.
Sct. Clemensstov.
Cigarer, Cigaretter, Tobakker.

AARHUS SPROGINSTITUT
Engelsk, Fransk, Tysk
Stenografi - Skrivekursus
Chr. Jørgensen,
kgl. Translater i Engelsk og Tysk
Lille Torv 6 A. Telefon 3805

L. Pedersens Talekursus
i Engelsk, Tysk, Spansk
-- Fransk og Italiensk --

Sønder Allé 32² Telf. 4426

TAXA
TELF. 6500
Komfortable og sikre Vogne
Taxas Vogne er adskilt mel. Fører og Passagerer

Frimærker!
STUDENTER! Deres Frimærkehandler bor Fiskergade 15 - Telefon 3248.
Største Udvalg i Frimærker fra alle Lande, Albums, Kataloger og alle Samlerartikler, Komplet Katalog over skandinaviske Mærker Kr. 1,00.

Universitetslærebøgerne
faas hos
BENDIX HOLST
Nørregade 26, Tlf. 6268

Carl Hansens Udlejningsforretn.
Aagade 25 - Telefon 6398
udlejer Borde, Stole, Service, Dækkeøj m. m. m.



SKRÆDERETABLISSEMENT
Spec.: Kjole og Smoking
Fornemste og bedste Herreskræderi
Bemærk vor elegante stadig skiftende Udstilling og billige Priser
Absolut kontant Salg.
Nr.-Alle 30, Lysbædanst. Ejend.

A. J. S. Motorcykler
paa gunstige Ratevilkkaar
Dürkopp Cykler — Køreskole
Stort Reparationsværksted
Brd. Jensen
Skolegade 28 - Telefon 1138

2 Huse fulde af Bøger!

Køb og Salg af gode, kurante Bøger. Biblioteker og Bogsamlinger extra Rabat.
NB. Største Lager i Provinsen af Skolebøger Skønlitteratur og samlede Værker.
C. Anderson, Volden 19-21, Telefon 1962

Studenternes KOLONIALHANDLER er
NIELS LARSEN
Telefon 102 - Munkegade 6 - Telefon 102

Frugt og Blomster
i største Udvalg til billigste Priser. - Stort Udvalg i Spiseæbler. - Alle Aarstidens Blomster. - Spec.: Kranse
BLOMSTERCENTRALEN
Munkegade 6 - Telefon 4554

Alt til —
Selvbarbering
HJALMAR PEDERSEN
Knivmagasinet, „Regina“. Tlf. 5293

Prøv min Haandcigar
til 20 Øre
C. Mortensen, Klostergade 58



Er det Brilller — ? gaa saa til

Sdr. Alle 5
JH NISTED
Telefon: 996
9 Aars Uddannelse og Praksis i London

Uhre og Optik
bedst og billigst
Jens Meilvang
Guldsmedg. 20
Telefon 4452

OPTIK
Specialitet:
Brilller, Mikroskoper, Tegnebestik
D. A. Paludan.
Paa Clemensbro. Telf. 944.

Ved Studentergaarden og Handelshøjskolen.

Studenternes Cigarhandler bor Brogesg. 3
Karen Geertsen
Største Udvalg i Cigaretter, alle Blade og Tidsskrifter

Jeg anbefaler mig til d'Her. Studerende med Reparationer samt alt Cykkeltilbehør
Cyklehdl. P. Strøm
Sct. Pauls Plads 11, Telf. 3660

P. D. BUCH
STEMPELFABRIK
GRAVØR-ANSTALT
TELF. 647 AARHUS RYSGADE

W. Kaiser

kirurgisk Instrumentmager
& Bandagist

Vestergade 5 Aarhus Telf. 577

Kunstige Lemmer - Ryg- og Ben-Bandager - Brokbaand - Underlivs-bandager - Luft- og Vandpuder - Stikbækkener samt alle Apparater til Sygepleje. Professor Soxhlets Mælkekoageapparater

M. NIELSEN - Volden 6

Isenkram - Glas - Porcellæn

Nærmeste Flytteforretning ved Studentergaarden er Vognm. Rich. Rasmussen, Frederiksbj. Torv 6, Tlf. 1563

Al Flytning til billigste Priser

KØBENHAVN

Universitetsbøger

Poul Hertz Boghandel
Nørregade 35 - København
lige ved Universitetet
fører
Lager af Universitetsbøger
— Konto aabnes efter Aftale —

HARALD RØRBECH
Nørre Allé 81—83

1. Klass. Kolonialforretning

Telefon 7489 — Aarhus
Varene bringes overalt

Cigarer & Tobakker
& Vin

A. MØLLER

Telef. 7267

Brunsgade 51, Aarhus

Vor Frue Boghandel

v/ Harry Schmidt

Ryesgade 28-30 -- Aarhus
Telefon 6633

**MEJERIET
VESTERBRO**

Kun første Klasses
PRODUKTER

Butiker og Vogne overalt i Byen

Køb

Hatten

hos

Vald. Johansen

Ryesgades Hattemagasin

Største Udvalg
Billigste Priser

Alle kan laane Bøger

BRÆDDEHYTTEN

— Bruunsbro —
Spise-Restaurant

Middag Kr. 1,00
Aften — 1,00

Fuld Pension 60 Kr. pr. Maaned

CIGAR-FORRETNINGEN

Alle kendte Mærker i Cigarer & Cigaretter
— Vine & Spirituosa —

A. MUCHITSCH

VESTERGADE 7

Pelskaaber
Pelskraver
Hatte

Studenterhuer

ESSEX-LILLEBIL 1048

Landture til billigste Priser
Landauer og Char-a-banc
Vognmand I. L. Jensen, Fr. Alle 112

Rammer

Værksted for originale haandlavde Rammer og smagfuld Indramning. Gamle Rammer og Kobberstik renses og restaureres.

Einar Sørensen, Frederiksgade 9, Tlf. 2379

Byens Billigste
Boghandel og Antikvariat
or Studsgade 4, Tlf. 2462

Største Lager i Jylland af brugte vidensk. Litteratur- og Lærebøger

Slagter Møller

Gl. Munkeg. 6, Telf. 407
har de bedste Varer til de billigste Priser

Leth Bang

Sct. Clemens Bog- og Papirhandel
Clemens Torv 7 - Telefon 435
Bestilling paa alle Lærebøger til Universitetet modtages

**Arbejdernes
Brugsforening**

Alt i Kolonial
Isenkram
Manufaktur

D.F.M.

Produkterne
er bedst af alle

DE FORENEDE
MEJERIER

Studenternes Leverandører i Banegaardskvarteret:

Forlang altid
851 **Wied's** Spedition
Aarhus
Spec.: Flytning, Indpakn., Opbevaring

Ingeborg Højmark

Sønderalle 3, Telf. 1051
(lige for Parkalleen)
Kollegiehæfter, 1. Kl.s Fyldepenne (14 Karat) fra Kr. 7,50, Fotoartikler, Dennison Crepe

De Studerendes Chokoladehandel i Banegaardskvarteret er

Ryesgd. 10 **Succes** Ryesgd. 10
Hjemmelavet Konfekt til billigste Priser

De Studerendes Skrædder i Sønderalle er
V. NIELSEN Sønderalle 32, 1. Sal
Alle Rep. hurtigt og billigt, 1. Kl. Herreskrædderi

Cyklehandl. Carstensen, Ryesg. 29

Cykler repareres solidt og billigt — Dæk og Slinger samt alle Reservedele føres

Kollegiehæfter
Kladdehæfter
Referent Blokke

Papirhuset

Nørrealle 20
Specialforretning - Papirvarefabrik
Grundlagt 1899

Chr. Bæes

Kunstdrejer - Stokke- & Paraply-Fabrik
Prisbelønnet paa Landsudstillingen 1909
Søndergade 49 — Aarhus

THORSØ DANS

Tlf. 2340

Fru Thorups Pension

KONCERTPALÆET
Leverandør til Studenterforeningen

STUDERENDE! Husk at det nærmeste Pensionat ved Banegaarden er RYESGADE 20, 1. TELF. 3108 Amtstidendes Ejendom. God fuld Pension 70 Kr. pr. Maaned. Hyggelige hjemlige Forhold.
FRU K. JACOBSEN

STUDERENDE! Det nærmeste 1. Kl.s Pensionat ved Universitetet er GULDSMEDGADE 33, 2. Fuld 1. Kl. Pension Kr. 75,00 pr. Maaned. Middagsab. 40 Kr.
J. P. HANSEN Telf. 1794

STUDERENDE! Spis i det gamle velrenomerede Pensionat VESTERGADE 6 B. Fuld Pension 70 Kr. pr. Md. Middagsabonnement 35 Kr. pr. Md. Hyggelige hjemlige Forhold.
Telf. 4684 Fru M. Jensen.

Hotel „Garni“

PARK ALLE 1
Telf. Aarhus 1127. Frk. K. Jensen.
Værelser med Centralvarme og varmt og koldt Vand for kortere eller længere Tid.

Nørre Alle 59.

1. Kl.s Pension 65 Kr. pr. Maaned. Middagsabonnement 40 Kr. Virkelig god veltillavet Mad. Adgang til Have og Klaver.
Telf. 4874. Fru Stecher.

Centralt belig. Pensionat

2 Min. Gang fra Universitetet. Nørregade 40, 1. Telf. 7319 Fuld Pension 65 Kr. pr. Maaned. Aftenkaffe gratis. — Værelser anv. 1. Kl.s Pension.

I et hyggeligt 1ste Kl.s Pensionat

tilbydes Studerende fuld Pension eller Middagsabonnement alene. Fuld Pension 65 Kr. Guldsmedgade 19, 1.

Aarhus Privat-Pension

Ninna Møller. Fredenstov 6. Telf. 2558. Fuld 1. Kl. Pension 65 Kr. pr. Md. Værelser med Centralvarme.

1. Kl.s Pension. Fuld Kost eller Middagsab. med eller uden Værelse.

FRK. WESTERGAARD
Immervad Nr. 7, Hj. af Clementstr. Telf. 4765 Telf. 4765

Malskærs Pension

Studsgade 10 -- Telefon 6652

Fuld 1. Klasses Pension 65 Kr. pr. Md. Middagsabonnement . . . 35 - - -

I et hyggeligt Pensionat tilbydes Studerende fuld 1. Kl. Kost 70 Kr. pr. Maaned. Middagsabonnement 37 Kr. Rosenkrantzgade 20, 1. (v. Ryesg.) Fru Roenborg.

1. KL. PENSION

3 store Maaltider 75 Kr. pr. Maaned. Meilgade 55. God veltillavet Mad. Hyggelige hjemlige Forhold.
Telf. 4669. Frk. Alexandra Madsen.

Studerende! Køb Deres Cigarer, Cigaretter, Tobakker, Vine, Spirituosa og Øl lige over for Universitetet
H. C. Guldman, Nørrealle 54 - Telefon Nr. 5476

De Studerendes Chokolade- og Confectionerhandler er
„LA PURSA“, Nørrealle 37
Største Udvalg

Faa Deres Tøj vasket i Vaskeriet
Niels Ebbesensvej 133 - Telefon 7208
Tøjet hentes og bringes overalt
Spec.: Manchettlinned

Deres Musikalier køber De hos
MUSIKHANDLER
Carl Mortensen
Nørregade 22
Telefon 1150

De Studerendes Leverandør af
Lampeskærme
bor RYESGADE 47
Telefon 3731

„Helios“ Lampeskærmefabrik
Stort Udvalg - Billige Priser

Otto Holle

Kgl. Hof Bagermester
Aarhus - Telef. 116

Holdbare Kryddertvebakker
Grahamsbrød, hver Dag friskbagt

Det nærmeste Vaskeri ved Universitetet er

Nørrealle 23 - Tlf. 737

Specialitet: Manchettlinned og Kitter
Tøjet hentes og bringes
Fru E. Pedersen

Den nærmeste
Bog-, Papir- og Fotohandel
ved Universitetet er
Gl. Munkegade 17
(skræs for Indkørslen)
Bestillinger paa Lærebøger til Filo-
søfikum expederes omgaaende

Bendixen's Vaskeri
Guldsmedgade 21
anbefales

SMØRREBRØD !! Smørrebrødsforretningen „Bothilla“
Telefon 6162 RYESGADE 16 Telefon 6162
Bringes overalt

1ste Klasses Smørrebrød - Dagligt Smørrebrød fra 5 Stk. 30 Øre
Selskabs Smørrebrød 25 og 40 Øre

STUDENTER! Deres Spisested er **Cafe Bropalæ** Fuld Kost 70,00
Frokostretter 1,00

Pianoer og Rejsegods og al Flytning besørjes bedst og billigst af A. Jensen Wraae, Steen Blichersg. 12, Tlf. 3420



Kurator: Här se vi framför oss en märkelig man! Hans farfars far var professor Aronsson, hans farfar även professor, hans far var den kände lektor Aronsson och honom själv ha vi här. Om vi nu kalla hans farfars far A-generationen, hans farfar B-generationen och hans far C-generationen, så står inför våra ögon den typiska D-generation.