



WILLY MUNCK
5. august 1892–24. januar 1981

Willy Munck,

5. august 1892–24. januar 1981

Tidligere rektor for Aarhus Universitet, professor, dr. med. Willy Munck døde den 24. januar 1981, 88 år gammel, efter mange års sygdom.

Willy Munck var født og opvokset på Frederiksberg. Efter overstået lægevidenskabelig embedseksamen i 1916 og virksomhed som militærlæge påbegyndte han en hospitalsuddannelse i kirurgi, men fattede interesse for patologi og især retsmedicin. Han var i 22 år virksom ved Københavns universitets retsmedicinske institut, fra 1931 som souschef (inspektør) og satte i disse mange år sit personlige præg på fagets udvikling og de vordende lægers uddannelse. Betegnende var udgivelsen og genudgivelsen af Muncks og Sands: »Medicinallovgivning og Socialmedicin« som var en grundbog for afgrænsningen af faget socialmedicin og var en uundværlig håndbog for mange årgange af danske læger, 1934 erhvervede han doktorgraden på en afhandling om makrofagers betydning for malign svulstvækst. 1943 overtog han efter prosektor Fr. Gregersen stillingen som prosektor ved Århus kommunes hospitaler og den dermed forbundne bistilling som statsobducent for Jylland, et meget arbejdskrævende erhverv, som han bestred med levende interesse, pligtopfyldenhed og suveræn dygtighed indtil fagene deltes i 1959.

1952 blev Munck udnævnt til professor i patologisk anatomi ved Aarhus Universitet med samtidig varetagelse af undervisningen i retsmedicin, inden for hvilket fag også hans væsentligste videnskabelige interesser lå. Han publicerede adskillige velskrevne oversigter, og instituttets velundersøgte materiale dannede basis for mange yngre medarbejderes publikationer.

Muncks største indsats faldt dog på det organisatoriske felt. Han planlagde på fremsynet måde sine to fags fremtid og udvirkede, at socialmedicin og medicinallovgivning fik eget lektorat fra 1954, og at retsmedicinen blev udskilt med eget professorat i 1959.

Willy Munck blev valgt til rektor for Aarhus Universitet 1955 og som den første genvalgt for en ny to-års periode 1957. Hans rektorat faldt sammen med en periode præget af rivende udvikling, med opbygning af nye fagområder og byggeri. Desuden var universitetets formelle struktur i støbeskeen med forberedelse af overgang fra selvstændighed under ledelse af en universitetsbestyrelse (for hvilken Munck var formand 1956–59) til statslig institution. Willy Munck var som rektor kendt som en overordentlig smidig forhandler, som med stor fremsynethed, situationsfornemmelse og dog fasthed løste adskillige komplicerede forhandlingsopgaver af den største betydning for universitetets udvikling. Udover de mange vigtige universitetsopgaver, som han fik betydning for, kan nævnes opbygningen af journalistkursus, forløberen for den senere journalisthøjskole, samt institut for syge- og sundhedsplejersker. Foruden den store indsats for universitetet havde Munck talrige tillidsposter i kollegiale sammenslutninger, sygdomsforebyggende foreninger, kommissioner og videnskabelige selskaber. Willy Munck forblev i sin

stilling nogle måneder udover aldersgrænsen efter indtrængende opfordring og indstilling fra fakultetet, og fortsatte også derefter i adskillige år sin faglige aktivitet som patolog, bl.a. som konsulent for Fødselsanstalten i Jylland.

Willy Munck havde en meget stor arbejdsbyrde, men en tilsvarende, næsten legendarisk arbejdsevne. Han var kendt for præcision og havde en naturlig elskværdig myndighed, kombineret med en aldrig svigtende venlighed og imødekommenhed. Når dertil kom en næsten utrolig tålmodighed og udholdenhed og afvæbnende evne og vilje til at lytte til andres argumenter, forstår man hemmeligheden ved hans mangeårige kyndige og smidige ledelse af både det store universitet og universitetets styrende organer. Willy Munck tilkommer en stor del af æren for, at Aarhus Universitet nåede den udvikling og position, som det fik.

Willy Muncks sidste år blev svære, idet han blev ramt af en blodprop i hjernen, mistede taleevnen og måtte tilbringe flere år som plejepatient – men fremdeles interesseret i byens og universitetets forhold.

Universitetet hædrede Willy Munck gennem opsættelse af en reliefplade i patologisk instituts auditorium, hvor så mange årgange af vordende læger har nydt godt af hans fortrinlige undervisning.

*Steen Olsen
Jørgen B. Dalgaard*