

Den jydsk Akademi

ORGAN FOR STUDENTER VED AARHUS UNIVERSITET OG AKADEMIKERE I JYLLAND

NUMER 38

AARHUS — TIRSDAG DEN 19. MAJ 1931

2. AARGANG

Til Aarets nye Studenter!

FOR fjerde Gang kalder Jyllands Hovedstad paa den store Skare af Gymnasieelever, der hver Sommer, naar den hvide Hue er erhvervet, forlader deres Skoler for at træde ind i den akademiske Stand. Tre Gange har Studenter ikke blot fra Jylland, men fra Landets fjerneste Kroge, holdt deres Indtog i straalende Septembersol, modtaget med Glæde af den nye Universitetsby, der altid har gjort og altid vil gøre alt, hvad der staar i dens Magt for at give sine Studenter de bedst mulige Kaar.

Der er i dette Foraar sket en Begivenhed, som har været af stor Betydning for Universitetsarbejdet i Aarhus; den danske Rigsdag har med stort Flertal gennemført Loven om Statstøtte til og Anerkendelse af „Universitetsundervisningen i Jylland.“ Dette betyder ikke alene, at den ny Lærestalts Beliggenhed nu er definitivt fastslaaet; det betyder tillige roligere Arbejdsvilkaar, en sundere Udvikling af hele det akademiske Liv, en hurtigere Opbygning af selve Universitetet, og — forhaabentlig — flere Studerende.

STUDENTER AF 1931! VELKOMMEN TIL UNIVERSITETET I AARHUS!

Det jydsk Universitet gennem tre Aar.

Af Professor, Dr. phil. K. Kortsen.



Professor Kortsen.

»Universitetsundervisningen i Jylland« er ganske vist det officielle Navn; men nu er Bekendtskabet efterhaanden blevet saa gammelt, at det turde være tilladt at kaste Titrerne bort.

Det var en usædvanlig smuk Eftersommer i 1928, det Aar, der i Fremtiden vil huskes som det jydsk Universitets Grundlæggelsesaar. Der var i Sommerens Løb fra aarhusiansk Side arbejdet med en overordentlig maalbevidst Energi paa at faa det unge Foretagende ført ud i Virkeligheden allerede i det følgende Efteraarsemester, og na-

turligvis helst straks ved Semesterets Begyndelse. Man kan ikke sige, at det var lutter støttende og hjælpende Kræfter, der i denne Tid mødte de jydsk Universitetsbestræbelser. Men et Danton'sk »Oser, os er et toujours os er« fra jydsk Side brød Modstanden ned. Og den 11. September, en skyet og regntung Dag, der efterhaanden klarede op, aabnedes under Tilstedeværelse af de højeste Myndigheder, men under prunkløse Former, Det jydsk Universitet.

Men hvad saa? Det første vanskelige Skridt var gjort; men det var dog kun eet Skridt. Og maalt med det fjerne Syn, som et fuldt udrustet jydsk Universitet maatte være, var det kun lille. Vilde de unge Studenter søge til den nye Institution? Og hvorledes vilde det gaa med Arbejdet under de uprøvede Forhold, der var ny og i mange Henseender usædvanlige? Der var al mulig Brug for den sunde og frejdige Optimisme, som de Mænd, der havde ført Sagen frem, var besjælede af.

Hvad Studenterne angaar, viste det sig, at de kom i større Tal, end man kunde have ventet. Og de syntes at være tilfredse; i alt Fald er de fleste af dem blevet her saa længe, deres Studieplan har tilladt det, hvil-

ket vil sige, at mange af dem, der blev immatrikulert i 1928, endnu fortsætter deres Studier her. Der tilbødes ogsaa væsentlige Fordele. Den unge jydsk Rus, der søgte Aarhus Universitet, kunde tilbringe sine første Studieaar inden for sin egen Landsdels Grænser; i mange Tilfælde laa hans Hjem ikke længere borte, end at han kunde blive boende hjemme og hver Dag tage med Tog eller Rutebil til Aarhus. Og for dem, der maatte bo i Aarhus, var en week-end i Hjemmet hverken vanskelig eller bekostelig.

I den nye Universitetsby kunde den unge Rus ikke føle sig fremmed. Som udenbys havde han fortrinsvis Adgang til Studentergaarden, hvor han kunde bo meget billigt under gode Forhold og sammen med jævnaldrende Kammerater. Desuden var der blevet stiftet en Studenterforening, der viste sig at have Evne til at samle Studenterne. De, der ved, hvorledes Kaarene stiller sig for den normale Provinsstudent i København (»normal« vil sige: fattig og uden Familie) vil indse, af hvilken Betydning disse Forhold er. Studenten selv forstaar det først, naar han har prøvet begge Dele. For øvrigt saa man, at det ikke alene var Jyder, der søgte til Aarhus; men at der ogsaa fra andre Dele af Landet, f. Eks. fra København, kom Studenter. At mere friske og landlige Forhold maatte øve en særlig Tiltrækning paa dem, der er

vant til at slide Storbyens Brosten og Asfalt, er naturligt, og naar det jydsk Universitet engang er fuldt udbygget, er det meget sandsynligt, at en saadan Bevægelse fra den store til den lille Universitetsby vil gøre sig gældende i betydelig Grad.

Hvad angaar det pædagogiske og videnskabelige Arbejde, der i de tre Aar er udført i Aarhus, kan det ikke tilkomme en fra Lærernes Midte selv at udtale sig derom. Kun kan dette objektivt siges, at de bedste ydre Betingelser er til Stede: forholdsvis faa Studenter og derfor nøjere Forbindelse mellem Lærere og Elever. Det bør i denne Forbindelse fremhæves, at Aarhus Kommune altid har stillet sig rundhaandet, naar det drejer sig om materielle Grundlag for det boglige og det aandelige Arbejde. For de Studerende er store Legatmidler til Stede, saaledes at den jydsk Student er betydelig bedre stillet økonomisk end sin københavnske Fælle.

Naar man som nu kan standse ved en Milepæl paa Vejen fremad, maa det være tilladt at se Tingene under en større Synsvinkel end det daglige Arbejdes. Set under en saadan større Synsvinkel har et jydsk Universitet den Betydning, at det giver den jydsk Befolkning med dens særegne Træk sin Chance for Løsningen af en kulturel Opgave. Historien har været uretfærdig over for Jylland og Jyderne. Jyderne er den mest nordisk prægede Del af den

danske Befolkning; men alligevel kom Rigets Hovedstad ikke til at bygge i Jylland, men i Udkant af Riget. Jydsk Maal, der er den Sprogform, som er mindst fjernet fra den oprindelige »danske Tunge«, blev ikke Rigssprog, men maatte vige for Ødasken. Derved flyttedes det politiske og kulturelle Tyngdepunkt allerede tidlig mod Øst.

Disse Forhold blev saa afgørende, at Halvøen aldrig blev Hjemstedet for en litterær, kunstnerisk og videnskabelig Kultur af jydsk Særpræg, svarende til den Kultur, der blomstrede frem, samlet om København. Ganske vist har der i Jylland, som paa Øerne, fra ældgammel Tid været en særegen Bondekultur, som endnu møder os. Men det er givet, at efterhaanden som det aandelige Liv blev mere omfattende og forgrenet, vilde den Befolkning og Landsdel, der stod uden de Fordele, som et Universitet og en stor By giver, være hindret i at følge med. I denne Tid har Halvøen dog ikke ligget hen uden at lade høre fra sig, og den kan med Stolthed se tilbage paa de mange Sønner, den sendte mod Øst, og hvoraf ikke faa kom til at kaste Glans over Københavns Universitet. Hvad der nu er ved at fuldbyrdes, er, at Jyderne for første Gang faar den fulde Mulighed for at føre deres Særpræg igennem og op til det højeste, vor Tid og vort Folk i aandelig Henseende raader over.

Kort K. Kortsen.

Studenter og Studenterliv i Aarhus.

Af Stud. mag. Hugo Worsaae Petersen.

Konflikten i den gamle franske Tragedie opstod gerne paa den Maade, at Helten havde Valget mellem Pligt og Kærlighed, og for det meste meget fornuftig valgte den første, og de Hundereder af Gymnasiaster, der nu



Docent Franz Blatt.

i Juni bliver Studenter og med den hvide Hue paa Snur skal vise, at de er »Kronen« voksen, er egentlig stillede i samme pinlige Situation. Først stilles han overfor Valget af Studium, det Valg, der baade er det mest be-



Docent Andr. Blinkenberg.

tydningsfulde og det sværeste, fordi der fra alle Sider lyder et Brøl af advarende Raab mod at begynde enten det ene eller det andet Studium. Vil han læse Jura, paastaar Juristerne, at det kun er for Folk, der vil paa Afmagringskur, og det samme gentager sig, hvis han vil studere Medicin, Teologi eller Sprog. Nogle Studenter tager disse Advarsler alvorligt og søger over i det praktiske Liv, andre trodser Skæbnens Ugunst og begynder et Studium. Denne Del af de nysudragede Studenter stilles saa her atter overfor et Valg, som man i gamle Dage var sparet for, nemlig ved hvilket af vore to Universiteter man vil begynde sit Studium; enten straks at



Docent Torsten Dahl.

tage til København eller begynde her i Aarhus. —

At de Guldstrømme, der flyder ud til den Studerende af 1931, for de allerflestes Vedkommende er let overskuelige, er jo en kendt Sag, og den gamle Anekdoter om Studenten, der fortalte sine Kammerater om en lille Divergens mellem ham og hans Værtinde, og som med Patos sluttede sin Beretning med Sætningen: »Og saa tog jeg mit Blækhue og gik!« kunde i og for sig være ligesaa typisk for Studenten af 1931; for hvor meget den moderne Student end afviger fra den bekendte noget ferske Type hos Hostrup, saa er der dog eet Lighedspunkt: hans i høj Grad økonomiske Afhængighed enten af Forældre eller andre, der er i deres Sted. Det vil derfor være af Betydning at komme saa hurtigt igennem sin Studietid som vel muligt, for erved at spare Penge eller undgaa en Forøgelse af sin Læsegæld, og at tage fat paa netop de Dele af ens Studium, som paa nærværende Tidspunkt vil være det mest frugtbringende. — Hvad den økonomiske Side af Sagen angaar, maa vist alle indrømme, at Aarhus har de fleste Fordele fremfor København; men ogsaa rent studiemæssig set kan man med god Samvittighed anbefale den unge Student at begynde ved Aarhus-Universitetet. Der er jo nemlig ingen Tvivl om, at de første Aar er de vanskeligste for den unge Student; han kommer fra Gymnasiet, hvor man fortæller ham, at han har at læse derfra og dertil, og ind paa Universitetet, hvor der til det eller det Klokkeslet er Forelæsning over det eller det Emne; hvad skal man gaa til, hvad skal man tage med nu, og hvad skal man vente med til senere for ikke at spille Tid og Penge. Man er i Aarhus ikke i Fare for paa den Maade at »træde mangan Sti vild«, da Læreren her i Modsætning til i København nøje kender de enkelte Studenter Standpunkt og kan give netop den Hjælp eller den Anvisning, de behøver nu, for at Studiet kan blive saa frugtbringende som muligt, og jeg tror, man skal lede længe om Aarhus-Docenternes Lige i Henseende til venlig Imødekommenhed i den Retning. Om selve Fordelene ved en mere intim Undervisning og ved det mindre Antal Elever har der været talt indtil Trivialitet, hvilket vel i nogen Grad berettiger mig til at forbigaa dette Punkt. — Det vil jo altid være af Betydning ved Begyndelsen af sit Studium at fastlægge en Plan at læse efter og at følge den saa nogenlunde; og der bliver derfor, foruden en ren og skær Kundskabsforøgelse, Tale om en Tilegnelse af en Arbejds metode, visse Linier at gaa efter, som vil gøre Overgangen til det mere selvstændige Arbejde i København lettere; jeg tænker her navnlig paa Specialafhandlingen for mag'ernes Vedkommende og jeg kan her nævne, hvad jeg selv kender bedst: Docent, Dr. phil. Frandsens Gennemgang af Dansk Litteratur, hvor Studenterne, dels ved Forelæsninger og dels ved Øvelser, hvori de selv deltager, faar et ganske fortræffeligt Grundlag at arbejde videre paa. Og jeg har erfaret, at noget lignende gør sig gældende for de andre Fags Vedkommende.

Aarhus-Universitetet har nemlig været saa heldig at blive forsynet med en Række af vore bedste yngre og moderne Forske-



Docent Ernst Frandsen.

re: I Filosofi Professor K. Kortsen, i Engelsk Docent, cand. mag. Torsten Dahl og Undervisningsassistenterne Adjunkt Friis Hansen og Adjunkt Rosenmeier, Horsens. i Fransk Docent, Dr. phil. Andreas Blinkenberg og Undervisningsassistenten Adjunkt Olesen og cand. mag. Frk. Gudrun Henriques, i Dansk Sprog Docent, cand. mag. Peter Skautrup og i Dansk Litteratur Docent, Dr. phil. Ernst Frandsen, i Tysk Docent, Dr. phil. Christen Møller, og Undervisningsassistent Adjunkt Andr. Rossen, i Historie Docent, Dr. phil. Alb. Olsen og Undervisningsassistent mag. art. Köcher, Viborg, og endelig er det nødvendige Grundlag for Dannelsen af et filosofisk Fakultet fuldt ved Dr. phil. Franz Blatts Udnævnelse til Docent i Klassisk Filologi med Adjunkt



Docent Christen Møller.

Per Krarup som Undervisningsassistent i Græsk.

Desuden har man saa godt som hver anden Uge Gæsteforelæsning af forskellige fremragende danske og udenlandske Videnskabsmænd; jeg kan eksempelvis nævne Professor Vilh. Andersen, Professor Frithiof Brandt og Professor Edvard Bull, Norge, hvis Forelæsninger for de mange Tilhørere blev intet mindre end en Oplevelse, saa hvad selve Undervisningens Kvalitet angaar, tager jeg ikke i Betænkning at udtale, at den staar fuldt ud paa Højde med den, der ydes Studenterne ved Københavns Universitet.

Hertil kommer jo saa endvi-



Docent Albert Olsen.

dere den glimrende Støtte, som Statsbiblioteket yder Studenten i hans Arbejde, og naar jeg saa røber, at Betjeningen dér hovedsageligt er overladt til det smukke Køn, er det jo egentlig tilstrækkelig Bevis for dens elskværdige og hurtige Støtte. Jeg maa nævne de gode Betingelser, Byen yder den Studerende til at pleje sine Biinteresser, hvadenten disse er Politik, Sport, Musik eller Theater, og paa dette Omraade er Studenterforeningen selvfølgelig primus motor, en Forening, som alle Russer, der kommer her til Byen, maa være Medlem af, og som alle Russer kan være Medlem af, da Kontingentet er saa vanvittig billigt (1 Kr. om Maaned). Studenterforeningens 3 daglige Lokaler, »Buret«, der meget symbolsk ligger paa 3. Sal, bestaar af »Stillestuen«, hvor der aldrig er Ro, Frokoststuen, hvor man for en Kapital af 35 Øre kan hengive sig til de vildeste gastronomiske Udskejelser, og Avisstuen, hvor man vil finde Dagens Aviser fremlagt, og hvor man diskuterer alle Spørgsmaal ligefra den mest moderne Form for Flipper til Femaarsplanens Betydning for Europa og Rusland. Men et er Spøg, et andet Alvor, og dette daglige Studenterliv her har uden Tvivl stor Betydning for Studenterne hele Udvikling og betyder en Udvidelse af deres Interesser paa mange Omraader. Dernæst kommer den Række Festaftener, Foreningen afholder, som overhovedet ikke kan beskrives, men maa overværes, og navnlig de 3 aarlige »store« Fester: Rugsildet, Julegildet og Nytaarsrevyen, maa betegnes



Docent Peter Skautrup.

som glansfulde; til den sidstnævnte Fest er der oven i Købet Lejlighed for Studenterne til selv at sætte en kunstnerisk Indsats ind. For de stemmebegavede er der Lejlighed til at indlægge sig varig Berømmelse i »Aarhus S-S.«, og for de sportsinteresserede byder »J. A. I.« glimrende Betingelser for Dyrkning af baade Fodbold og Tennis . . .

Ogsaa Byens andre Kulturcentre aabner gæstfrit sine Porte for Studenterne, Aarhus Theater, Regina etc., saa ingen kan beskyldes Aarhus for at være en stillestående By. Jeg nævner endnu Byens idylliske Beliggenhed, der i mangt og meget kan minde om de smaa tyske Universitetsbyers smukke Naturomgivelser, og jeg kan ikke noksom haabe, at saa mange Studenter som muligt for deres egen Skyld, maa finde Vej til dette »Danmarks Heidelberg«!

Det første Maal er naaet.

Aaret 1931 bragte endelig Afgørelsen paa den jydskes Universitets-sag, idet Rigsdagen ved sin Aerkendelse af Universitetsundervisningen i Aarhus fastslog, at Jylland

ikke havde et økonomisk Rygstød bag sig, nemlig Aarhus Byraad. Officielt var Byraadet ikke Part i Sagen før i de sidste Aar, men vi tager næppe fejl, naar vi udtaler den Formodning, at ethvert Forslag og enhver Henvendelse til Regeringen i Forvejen har været drøftet mellem Samvirkets og Byraadets Repræsentanter. Og da Universitetsundervisningen etableredes, vedtog Aarhus Byraad enstemmigt at afholde Udgifterne hertil.

Mange udmærkede Mænd fortjener at mindes for den Indsats, de har gjort i den jydskes Universitets-sag, men vi skal her indskrænke os til at nævne de to Veteraner, Overlæge Albeck og Borgmester Jakob Jensen. De har hver paa sit Felt været Førerne i denne Sag og maaske med lidt forskellige Motiver, men med ægte jydsk Sejhed arbejdet hen mod det Maal, de har sat sig. Maalet er nu naaet, og vi ønsker de to udmærkede Mænd til Lykke med, at de nu kan se Frugterne af deres Arbejde.



Overlæge, Dr. med. Victor Albeck, Formand for Universitetsbestyrelsen og Samvirket.

skal have et Universitet, og at det skal ligge i Aarhus.

Vi skal ikke her komme ind paa en Skildring af det aarelange Arbejde, der er gaaet forud for denne Vedtagelse. Et stort Fremstød var Universitetskommissionen af 1919, som omtrent enstemmig anbefalede Oprettelse af et jydsk Universitet. Men derefter truede Sagen med at gaa i Staa, og maaske var det hele løbet ud i Sandet, hvis ikke Foreningen »Universitetssamvirket i Aarhus« med Overlæge Albeck i Spidsen havde fortsat Arbejdet. Dette resulterede saa i Oprettelsen af Universitetsundervisningen i Aarhus i September 1928, den første Begyndelse til det jydskes Universitet.

Det ligger dog i Sagens Natur, at en privat Forening ikke kunde føre en saadan Sag igennem, hvis den



Borgmester Jakob Jensen.

Staten og det ny Universitet.



Folketingsmand Sneum.



Undervisningsminister Borgbjerg.



Departementschef Graae.

Man husker tydeligt de spændende Dage sidst paa Vinteren i Aar, da Rigsdagen behandlede Forslaget til Lov om Statstilskud til Universitetsundervisningen. Spændende var det at følge Kampen for og imod Aarhus; men saa meget desto glædeligere var det derfor ogsaa ved Afstemningen at se, i hvor stort Flertal Universitetets Venner var. Vi bringer ovenfor Billederne af de Mænd, der er kommet mest i Forgrunden ved Lovens Gennemførelse: Undervisningsminister Borgbjerg har altid vist Aarhus Universitet sin store Interesse, og ham tilkom det at forelægge det betydningsfulde Lovforslag, der nu har givet Jylland Opfyldelsen af det saa længe nærrede Ønske. Folketingsmand Axel Sneum var Ordfører i Folketinget og slog i disse Dage som saa ofte før et godt Slag for den Sag, der i mange Aar har ligget ham stærkt paa Hjerte. Departementschef Fr. Graae husker man lige fra Indvielsen i 1928, hvor han var til Stede sammen med daværende Undervisningsminister Byskov; desuden ledsagede han Folketingets Udvalg paa dettes Aarhus-Besøg i Vinter. I Følge sin Stilling virker Departementschefen jo bag Kulisserne, men vi ved, at han i dette Spørgsmaal har vist Aarhus stor Interesse og ofte ydet værdifuld Hjælp, og vi vil derfor med Taknemlighed mindes Departementschef Graaes Arbejde i Universitetssagen.

Teologi og Jura ved Universitetet i Aarhus.

Ved første Øjekast vil Gymnasieeleverne, til hvem jo dette Nummer er særlig adresseret, antagelig faa det Indtryk, at det filosofiske Fakultet i Aarhus er saa dominerende, at der ikke er levnet nogen Plads for Folk, som agter at søge et andet Fakultet. Dette er dog ikke Tilfældet. Nok er stud. mag.'erne i stort Flertal, og deres Fakultet er jo dog ogsaa det eneste, der endnu har erhvervet den officielle Anerkendelse; men lige siden Universitetsundervisningen aabnede i 1928, har der kunnet studeres baade *Teologi* og *Jura* her i Byen, takket være en Række dygtige Mænd baade i og udenfor Universitetssamvirket, der hurtigt fik en Undervisning i Gang i ovennævnte Fag. Og de Studerende i disse Discipliner har forresten forstaaet at hævde sig ganske godt blandt de mange mag.'er. Teologer skal jo være nogle af de Studenter, der forstaar at more sig bedst, og efter Sigende erfarede særlig Studentergaarden hurtigt dette i det

første Universitetsaar. Det er desuden et Faktum, at de 2 første Ungseniorer, der valgtes til Studentereforeningen, var en stud. juris og en stud. theol.; først det andet Aar erobrede mag.'erne Pladserne.

Hvad Teologien angaar, er der for det første Grund til at nævne, at de ca. 15 Studenter, som i Aar læser dette Fag, alle har erklæret deres største Tilfredshed med det Aar, de har tilbragt her, med Arbejdet og med Udbyttet. Og hvis de Studerende har Forudsætninger for at kunne bedømme deres Læreres Kvalifikationer, synes det, som ogsaa disse er uangribelige. De paagældende Lærere: Sognepræst *Ryge-Jensen* med den alsidige Bibliotekar *Schmidt-Phiseldeck* som Assistent, der docerer Hebraisk, samt Rektor, Dr. *Larsen*, som underviser i Græsk, har lige fra Universitetets Oprettelse som Privatdocenter sørget for stud. theol.'ernes aandelige Behov. Og da der som sagt endnu ikke har lydt Klager over disse gode Mænd, anbefaler vi de vordende Teologer at tænke venligt paa Aarhus, naar Valget af Studiested staar for Døren.

Og endelig Juraen. Undervis-

ningen heri foregaar ved Manuduktion som i København, og mens der det første Aar oprettedes et Manuduktions-Firma af 4 unge Jurister med god Tilslutning af Studerende, kom der Aaret efter, da Studentertallet steg stærkt, et nyt Firma, saa at der siden har været to at vælge imellem for de nye stud. jur.'er.

Som bekendt indføres der nu en ny Studieordning for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, der træder i Kraft til September d. A. Nyordningen vil medføre en mindre Ændring i Fagene til 1. Del, f. Eks. udgaar Retshistorien, men efter hvad en af Manuduktørerne, Landsretssagfører *Rønnow*, udtaler til os, kan han ikke se, at denne Forandring skulde kunne faa nogen særlig Indflydelse paa Manuduktionen, og han regner med, at Firmaerne under den nødvendige Tilslutning vil fortsætte som sædvanligt nu til September. Vi regner da med at se saa mange som muligt af de nye Jura-Studerende i Aarhus, hvor de utvivlsomt vil kunne tilbringe mindst 1 Aar med Udbytte.

F. A.

Victor Hansens Boghandel

Bruunsgade 45 - Aarhus - Telefon 1543



ALLE LÆREBØGER ETC. TIL AARHUS UNIVERSITET
Direkte Forbindelse med Paris - London - Leipzig

Studentergaardens nærmeste Boglede

Foto-Kunst

Moderne Fotografier stiller stedse stigende Krav til Billedets grafiske Udsmykning Eller rettere sagt, et kræsent Publikum kræver en højere kunstnerisk Kvalitet.

Vi staar fuldt ud til Deres Disposition.

Atelier Riis Knudsen, Lille Torv 2, Tlf. 716.



At samle paa Frimærker

er en fornøjelig og belærende Sport. Det er slet ikke saa dyrt at samle, som mange mener. Se blot nedenstaaende 100 prisbillige Tilbud. Hver Samling indeholder kun forskellige og garanteret ægte Mærker. Priserne er i Øre.

4 Abyssinien	25	60 Finland	60	25 Paraguay	150
10 Albanien	50	10 Fiume	50	100 Persien	250
10 Alger	60	100 Frankrig	100	10 Peru	30
10 Angola	20	50 Fr. Kolonier	50	10 Reunion	30
20 Argentina	25	50 Grækenland	100	50 Rumænien	50
25 Australien	25	50 Holland	60	25 Sarre	60
25 Asien	25	50 Italien	50	10 San Marino	50
25 Afrika	25	25 Island	100	100 Sverige	125
10 Azorerne	20	50 Jugoslavien	60	100 Schweiz	300
10 Barbados	35	17 Jamaica	75	10 Siam	35
100 Bayern	100	20 Irland	150	25 Serbien	100
50 Belgien	35	10 Kreta	50	50 Spanien	75
10 Belgisk Kongo	50	25 Japan	25	25 Syr., Libanon	125
5 Bermuda	25	5 Java	25	100 Tjeko-Slov.	100
10 Bolivia	25	25 Letland	60	50 Tyrkiet	80
25 Canada	35	25 Litauen	60	200 Tyskland	75
10 Capstaden	60	25 Luxemburg	50	25 Tunis	35
15 Brasilien	25	10 Malta	50	10 Tasmanien	100
50 Bulgarien	65	25 Memel	100	10 Transvaal	50
25 Chile	35	10 Madagaskar	30	150 Ungarn	75
10 Ceylon	25	10 Martinique	50	25 Uruguay	100
15 Chile	35	10 Mauritius	65	50 U. S. A.	75
12 China	25	12 Mexiko	25	25 Venezuela	75
20 Cochin	150	10 Monaco	30	100 Würtemberg ..	300
10 Columbia	35	25 Montenegro	75	5 Zanzibar	25
10 Costa Rica	35	30 Mozambique	100	25 Ægypten	50
10 Cuba	25	25 Nicaragua	100	150 Østrig	75
5 Curaçao	25	50 Norge	75	100 Alle Lande	15
5 Cypern	25	4 N. Ingermanland ..	20	— — — — —	35
10 Danmark	150	10 Nyassa	50	500 — — — — —	130
50 Danzig	50	20 Ny Fundland	150	1000 — — — — —	300
50 England	150	10 Ny Zeeland	80	2000 — — — — —	900
5 Epirus	25	5 Palestina	25	3000 — — — — —	2000
25 Estland	60				

— Stort Udvalg i Frimærker fra alle Lande. —

Udvalg tilsendes uden Købetvang.

Skandinavisk Frimærke-katalog 1931 anbefales. 132 Sider. Rigt illustreret. Pris 1 Kr.

N. C. ANDERSEN FRIMÆRKEHANDEL

AARHUS

Butik: Ryesgade 25. — Kontor: Ryesgade 28.

Postkonto 6553.

Vaskeriet „YDUN“ leverer altid den smukkeste Vask.

Odensgade 12.

J. C. Christensen,

Guldsmedgade 34.

Skræderi-Etablissement.

Færdigsyet Herreskræderi fra 135 Kr.

Efter Maal samme Pris.

FORLANG

National
Chocolade



ELVIRASMINDE A/S
AARHUS

Permanentbølgning
Med Garanti — Rimelige Priser.
„VOLGA“
Vestergade 6. Telf. 4410.

Klædninger

Skræderforretning
Jægergaardsgade 41
Aarhus. Tlf. 2521.

ERIKSEN
Lager
af Klædevarer
Moderne Façon og
Udstyring
1. Klasses færdig
Konfektion

Studenter!

Husk J. GRAABEKs Bageri,
Hans Brogesgade 1.



Alt i Radio
og Elektricitet

DELEURANS
elektriske Forretning
Store Torv 5 - Tlf. 6677

Kunst Crystal Stentøj

R. Marstrand-Nielsen
Ryesgade 29

STATSBIBLIOTEKET I AARHUS

Af Underbibliotekar K. Schmidt-Phiseldeck.



Forholdet mellem Studenter og Bøger kan beskrives paa følgende Maade:

For det første har Studenten et Stof at lære, hvortil han maa have det boglige Apparat selv. Han maa have sine Lærebøger, hvori han kan gøre Notater og anbringe mnemotekniske Bemærkninger. Paa en vis Maade er dette naturligvis Studentens vigtigste Læsning, og den er Biblioteker og Laboratorier ganske uvedkommende. Her kan man ikke laane sig frem.

For det andet faar han, som oftest proportionalt med den personlige Flid og Interesse, han lægger for Dagen, Brug for Haandbøger, saaledes som de findes paa de videnskabelige Bibliotekers Læsesale eller i Laboratoriebogsamlingernes Reoler.

Kun i forholdsvis sjældnere Tilfælde og i meget forskellig Grad indenfor de forskellige Fag er det, saa længe det drejer sig om den egentlige Pensumlæsning, den store Universalsamlings Bogmasser, han maa søge til.

Men saasart Studenten skal søge Orientering med Hensyn til almindelige kulturelle eller videnskabelige Spørgsmaal, der staar i fjernere eller nærmere Forbindelse med hans Fag eller repræsenterer en Privatinteresse, saa er de store Biblioteker Henvendelsesstedet. Han vil som Regel paa Grund af den Træning i Læsning og korrekt Opfattelse af det læste, der gerne skulde være en Students Kendemærke, ikke have videre Fornøjelse af hverken elementære Begynderbøger el-

hvis uoverskuelige Mængde til Gengæld nok kan stille selv en dygtig Bibliotekars Orienteringsevne paa en haard Prøve; den danske Bogproduktion findes nemlig allerede paa Forhaand praktisk talt komplet indenfor Statsbibliotekets Mure.

Statsbiblioteket indrettede som bekendt allerede i 1928 særlige »Laboratoriehylde« i Læsesalen, og det bør blive symbolsk, at dette Laboratorievæsen straks fandtes indenfor Huset, selvom senere de forskellige Fag vil opnaa at faa »Laboratorier« i selvstændige Bygninger. Det er en Kapitalfejl ved Ordningen af Biblioteksforholdene ved Københavns Universitet, at Specialbibliotekerne har fuldstændig selvstændig Administration. Saadanne Bogsamlinger bør baade i Teori og Praksis betragtes som Dele af det moderne Universitetsbibliotek.

Den voksende Koncentration om Universitetsopgaven vil paa enhver Maade blive til Gavn for Biblioteket baade indadtil og udadtil, og dets Brugbarhed vil stige stærkt ogsaa for den store Del af dets Publikum, som ikke har direkte Tilknæthed til Universitetsarbejdet. Haand i Haand med Anskaffelsen af Specialværker vil følge en stedse større Repræsentation af Litteratur, som ogsaa er tilgængelig for videre Kredse, Statsbibliotekets store »Kundekreds« i hele Landet, nemlig det Publikum, som søger at holde sig paa Højde med deres Fags almindelige Udvikling eller privat driver Studier af mere eller mindre speciel Art.

Forbindelsen med Universitetet betyder saaledes ingen fuldstændig Omkalfatring af Statsbibliotekets Virksomhed, men en Udvidelse, og den bør formodentlig inden længe følges af en Navneforandring, saaledes at man, ganske parallelt med Forholdene flere Steder i Udlandets Universitetsbyer, vælger den korrekte og rammende Betegnelse: *Stats- og Universitetsbiblioteket i Aarhus.*

K. Schmidt-Phiseldeck.



Akademisk Sport i Aarhus.

Af stud. mag.
Anders Madsen.

Det kan vist betragtes som et Faktum, at Interessen for Sport er forholdsvis ringe blandt danske Studenter. Aarhus-Studenterne danner i den Henseende ingen Undtagelse, og det kan derfor ikke undre, at det har været forbundet med visse Vanskeligheder at danne en akademisk Idrætsklub i en By, hvor der kun findes ca. 100 Studenter. Alligevel er det lykkedes, idet man i Efteraaret 1930 stiftede »Jysk Akademisk Idrætsklub« (J. A. I.). I det forløbne Aar har Klubben naturligvis ført en ret uofficiel Tilværelse. Fodboldholdet har maattet nøjes med at spille private Træningskampe, hvorimod et Haandboldhold har deltaget i Aarhus-Turneringen. Nu i Foraaret er Klubben imidlertid blevet indmeldt i saavel Jysk Boldspil-Union som Aarhus Boldspil-Union. Fodboldholdet faar saaledes allerede i Klubbens første Leveaar sin Debut for Offentligheden, idet det skal deltage i Aarhus-Turneringen i Maj—Juni, og til Efteraaret kommer det med i J. B. U.'s Turnering. — Samtidig er der indenfor Klubben oprettet en Tennisafdeling, og det er Meningen senere at udvide Rammerne yderligere, saa at Medlemmerne ogsaa kan faa Adgang til fri Idræt. Det vil altsaa sige, at der til Efteraaret staar en organiseret Idrætsklub, som byder paa de samme Fordele som andre Klubber, rede til at modtage de nye sportsinteresserede Studenter. Grundlaget for al Sport er jo imidlertid Gymnastik; men ogsaa i den Henseende er Forholdene gode. Universitetsamvirket afholder i Lighed med Københavns Universitet Udgifterne ved et Gymnastikkursus for Studenter, saaledes at disse i Maanederne September—April — begge Maaneder incl. — har fri Adgang til at dyrke Gymnastik 2 Gange ugentlig. — Paa Grund af sportslige Interesser behøver de nye Studenter altsaa ikke at foretrække København for Aarhus; Forholdene er paa dette som paa alle Omraader naturligvis mindre end i København, og det vil sikkert være mange Aar inden J. A. I. kommer paa Højde med A. B. Da kun saa ganske faa Studenter er Aspiranter til Mesterrækken, vil dette imidlertid ikke spille nogen Rolle. At Klubben er saa ny og derfor maa begynde fra neden af, vil jeg oven i Købet betragte som et Plus; det er altid morsommere at være med til at arbejde en lille Klub op end at blive placeret paa de store Klubbers Sekundahold. Sportsinteresserede Studenter, der rejser til Aarhus efter Sommerferien, vil saaledes ikke alene have rig Lejlighed til at fortsætte Skolesporten, men vil ogsaa komme med i et fornøjeligt Arbejde for den unge Klubs Fremgang.



Universitetsbøger!

Asschenfeldt-Hansens
Boghandel,
Guldsmedgade 24 - Aarhus

Erik Olesen

Brunsgade 50 - Telefon 4199
Største Udvalg paa Frederiksbjerg i
solidt og flakst Fotøj

Benytt
Telf. 509

ADAM
Flytning, Indpakning og Opbevaring

P. JØRGENSEN
Nørre Allé 76 **Moderne Herreskræderi**
Reparation og Oppresning. - Billige Priser.

Besøg

Modéco

Conditiori og Café

Banegaardsplads 10

„Royal Enfield“ & „Gefion“
Cykler og Motoreyklar!
L. P. Jørgensen,
Mejlgade 5 - Tlf. 2005

MASKINSKRIVNING
ELISABETH ANDERSENS
MASKINSKRIVNINGS-
BUREAU

Dansk, tysk, engelsk
og fransk Handels-
korrespondance.
Afskrivning, Dupliker-
ring, Oversættelser.
ST. CLEMESTORV 9¹.
Telf. 4100.

„PAPYRUS“

Vesterallé 20

Universitets- og Skolerekvisitter

JUVELER Alfred Larsen GULDSMED

Jægergaardsgade 83 Tlf. 2627

A. Hjøllunds Bageri

Mejlgade 10 (ved Domkirken.)

Brødet bringes overalt.

Telefon 2038.

Ingerslev Plads's Materialhandel

Telf. 4375

Tobak - Vin - Chocolate



Blomsterforretningen

„AZALEA“

Vestergade 5

Tlf. 293

Alt
i
moderne
BINDERI

Missionshotellet „Ansgar“

ved Banegaarden, Aarhus.

1. Kl.s Kokken Moderne Værelser.

Har De selv Stof,

syer jeg Habitten for 45 Kr.

med 2 Prøvninger.

NB. Prima Tweed og skotsk coul

Habitter, 135 - 145 - 150.

God Pasform og flot Snit

garanteres.

A. Meinertz, Skræderi.

Fr. Allé, 50 Sidebyg. Telf. 7401, Omst Privat

Sct. Pauls Fotomagasin

Brunsgade 60

Ama arbejder. Nedsatte Priser.

Studentergaardens nærmeste Fotohandel.

Gjerulf

St. Torv 3

Førende Forretning i
Sy- og Broderiartikler

Dame- og Børne
Underbæklædning



Statsbibliotekets Personale.

Forreste Række fra venstre: Bibliotekarerne Bendtsen og Haugsted, Overbibliotekar Grundtvig samt Bibliotekarerne Frk. Egede Christensen og Erling Stensgård.

I Rækken bagved: Bibliotekarerne Schmidt-Phiseldeck, Sejr og Holstein Rathlou.

Studenterforeningen i Aarhus.

Af Senioratsmedlem, Landsretssagfører J. C. Sørensen.



Studenterforeningen, Kannikegade 12.

Da Studenterforeningen i Aarhus for 3 Aar siden blev stiftet, var man fra alle Sider enige om, at Studenterforeningens Program skulde være saa vidtfaavnende som muligt. Saalænge Universitetssagen befandt sig paa det forberedende Stade, maatte alle gode Kræfter samles til Samvirke for den fælles Idé. Det gjaldt derfor om at skabe en Forening, der kunde samle alle Interesser og overflødigøre Dannelsen af andre Studenterkorporationer. Det Sammenhold, der i saa udpræget Grad har præget hele Arbejdet for det jydsk Universitet, kom ogsaa til at betyde meget for Studenterforeningen i Aarhus. Uanset forskellige politiske, sociale, kulturelle og religiøse Anskuelse indenfor Ledelsen har Studenterforeningen i de Aar, der er gaaet, i sjælden Grad forstaaet at gøre Foreningen til et Sted, hvor alle Anskuelse og Interesser har kunnet mødes. Denne Retningslinie, der blev lagt af Studenterforeningens Stiftere og af dens første Ledelse, har stadig været fulgt og er efter min Mening af meget stor Værdi.



Landsretssagfører J. C. Sørensen.

Ser man tilbage paa den snart lange Række af store indholdsrige Aftener, Studenterforeningen har beredt sine Medlemmer, maa man sande, at Foreningens Program er alsidigt. Der er formentlig ingen Tvivl om, at netop denne Alsidighed har sin store Andel i den relativ store Tilslutning, der har været til Foreningens Møder og Sammenkomster, baade fra ældre Akademikere, men ogsaa fra Studenternes Side. Dette har givet Foreningen sit særlige Præg, og det er med Glæde, man har kunnet konstatere, at denne Tilslutning navnlig har været stor til de Foredrags- og Diskussionsaftener, der har været arrangeret. I denne Retning hævder

man fra alle Sider, ogsaa fra københavnsk Side, at der er en mærkbar Forskel mellem vort Studenterforeningsliv og Livet i andre Studenterforeninger, hvor det selskabelige Moment saa afgjort spiller den største Rolle, og de store Baller kan notere den største Tilslutning af Studenter.

Om denne Retningslinie, der afgjort er af Betydning for Udviklingen af et sandt Aandsliv og derigennem for et virkeligt Studenterliv, kan holdes ogsaa i de kommende Aar, vil vel i nogen Maade afhænge af, i hvilken Grad vi undgaar de Klikedannelser, der i deres Ensiddighed mange Steder ødelægger et samlende Foreningsliv.

Ud fra dette principielle Synspunkt kan jeg ikke helt dele den kraftige Sympati for den nystartede Afdeling af Clarté.

Studenterforeningen har været og bør ogsaa være det Sted, hvor Studenter og Akademikere mødes; jo flere der kommer, og jo flere forskellige Anskuelse, der bliver repræsenterede under det samme Tag, desto frodigere og rigere vil Studenterforeningslivet blive. I denne Forbindelse mener jeg ogsaa, at det har været af afgjort Betydning for den Samling udmærkede Aftener, Studenterforeningen har kunnet byde sine Medlemmer, at saa mange ældre Akademikere har sluttet op om Foreningen, ikke alene med deres økonomiske Bidrag, men ogsaa med deres personlige Tilstedeværelse under Møderne. Det har givet vor Forening et særligt akademisk Præg, som har sin store Værdi, ogsaa for de unge Studenter.

Selv om Studenterforeningen i Aarhus har mange Betingelser for at blive en virkelig akademisk Forening, har man dog fra Ledelsens Side ikke ønsket fuldstændig at isolere sig, hvilket heller ikke vil være rigtigt i en By som Aarhus, hvor saa mange udmærkede Kræfter ogsaa udenfor Akademikernes Kreds har bidraget til Universitetssagens Gennemførelse. Det maa jo nemlig ikke glemmes, at Universitetssagen i egentligste Forstand er en Bysag. Naar man taler med Folk i andre jydsk Byer, har det netop aftvunget Folks Respekt, i hvilken Grad Aarhus som By har været i Stand til samlet og enigt at gennemføre denne Sag. Af den Grund har Studenterforeningen ogsaa ønsket at komme i Forbindelse med andre Kredse af Byens Befolkning. Der har sidste Aar været arrangeret en Række af Diskussionsmøder for Yngre med Tilslutning fra adskillige Ungdomskorporationer i Aarhus. Formaalet med disse Diskussionsaftener i Studenterforeningen har først og fremmest været dette, at Studenterne ikke skulde isolere sig, men sættes i Forbindelse med de Tanker og Rørelser, som er til Stede blandt deres jævn-

aldrende Kammerater, som ikke er Studenter. Disse Diskussionsmøder har været meget livlige og fundet stor Tilslutning, ikke alene fra Studenternes Side, men ogsaa fra Medlemmerne af de Foreninger, som vi har indbudt. Der har saaledes været Deltagere i Diskussionerne baade fra de unge Socialdemokrater, Retsstatens Ungdom, konservativ Ungdom, Venstres Ungdom, K. F. U. M., radikal Ungdom samt fra Foreningen »Aldrig mere Krig«. Denne Udveksling af Tanker vil utvivlsomt give Studenterne mere Horizont, end den ensidige Studenterdiskussion vil være i Stand til.

Studenterforeningen i Aarhus maa siges at have overvundet sine Børnesygdomme og bevist sin Levedygtighed. Den antager stadig fastere og fastere Form, og de Rammer, der er skabt, har vist sig at være gode for de unge Studenter, der maatte søge til Universitetet i Aarhus. Studenterforeningen har i de 3 forløbne Aar været i Stand til at arrangere store Møder og Sammenkomster med Diskussions- og Foredrag, men ogsaa adskil-



Lektor Gundel,
Ledende Senior i Studenterforeningen.

lige Sammenkomster af mere selskabeligt Indhold. Der er desuden dannet en Studenterangforening og en Idrætsforening i nøje Tilslutning til Studenterforeningen, hvor de Medlemmer, der maatte have disse specielle Interesser, kan faa Lejlighed til at dyrke dem.

Foreningen tæller i Øjeblikket nærværd 400 Medlemmer. Forenin-

AARHUS OLIEFABRIK A/S

gen har daglige Lokaler, hvor de mere private Diskussioner og Samtaler kan finde Sted, men hvor der tillige er Lejlighed til at læse baade Aviser og Literatur, idet Foreningen fremlægger et ret stort Antal danske Dagblade og har en frit tilgængelig Bogsamling.

Et af de Spørgsmaal, som den kommende Tids Ledelse maa løse, bliver en Foreningsbygning, men nu da Universitetet er en Kendsgerning, vil dette Spørgsmaal formentlig ogsaa blive løst indenfor en ikke altfor fjern Fremtid.

Med Universitetet i Göteborg har Foreningen gennem de 3 Aar staaet i Forbindelse, og de Besøg, Studenterne i Aarhus har været paa til Göteborg, og Besøget af de svenske Studenter i Aarhus, hører utvivlsomt til nogle af Foreningens fornøjeligste Erindringer.

De, der har stiftet Studenterforeningen i Aarhus, staaer stadig bag ved denne, og det er deres Haab, at Foreningen fremdeles maa være et godt Samlingssted for Studenterne ved Universitetet i Aarhus.

J. C. Sørensen.

H. JESSEN TELEFON 733
FREDERIKSGADE 55
Reparation og Oppresning 1. Kl.s Herreskræderi

Leif Cykler
Rudge-Indian-N. S. U.

J. I. JENSEN
Set. Knudsgade 2
Tlf. 508 Aarhus

AARHUS NY MISSIONSHOTEL
FREDERIKSGADE 79
TELEFON 1943 STATSTELEFON 44

MANUDUKTION

til

**Juridisk Embedseksamens 1. Del og
Statsvidenskabelig Eksamens 1. Del.**

H. J. HANSEN,
cand. polit.
Lærer ved Den jydsk
Handelshøjskole.

K. L. THOFT,
Sagførerfuldmægtig,
[cand. jur.]

Manuduktionen begynder den 1. September
Telefon 3229 (bedst Kl. 6-7)

L. C. Smith

Skrivemaskiner

(L. C. Smith & Bros.)

Carl Winther A/S
Nørregade 41
København K.

Filial i Aarhus:
Skolebakken 7
Telefon 6620

Aarhus første Universitets-Kollegium.

Livet paa Marselisborg Studentergaard.

Af stud. mag. Thyge Stubbe.



Et Lynskud fra Gaardens Tagetage.

Hvis det paa nogen Maade var muligt, burde Universitetssamvirket invitere alle de snart færdigbagte Russer til Aarhus nu i disse første, dejlige Foraarsdage; hvis det blev gjort, var det givet, at der efter Sommerferien vilde strømme Russer i Hundredevis til det lille, nye Universitet, som først nu endelig er et Universitet. Der vilde blive en Konkurrence om Opnaelsen af et Værelse paa Studentergaarden som aldrig før. — Thi noget skønnere end Egnen omkring Aarhus og noget herligere end at bo paa Studentergaarden midt i al denne Skønhed kan man ikke tænke sig.

Men denne Natur, som nok kan begejstre andre end foraarsgale Lyrikere, er ikke det eneste, der vilde drage Russerne mod Aarhus snarere end mod den mørke og skumle Storby København, der jo ellers har en underfuld Magt over de unge Sind. — Der er mangt og meget i Byen, ved Universitetet og paa Studentergaarden, der vilde begejstre, men da det jo desværre er umuligt at faa en saadan Reklame-rejse bragt i Stand, maa man prøve paa at bibringe dem et lille Indtryk af Forholdene ved at skrive derom til dem gennem »Den jydsk Akademiker«. Jeg skal her fortælle lidt om Forholdene paa Byens foreløbig eneste Kollegium, Marselisborg Studentergaard.

»Gaarden«s fortrinlige Beliggenhed i den sydlige Udkant af Byen, lige ved Marselisborg Skov og Vandet, gør en daglig Spad-

sere- eller Cykletur ind mellem Læsningen næsten uundgaaelig. Der er let Adgang til Sport; Fodbold- og Tennisbaner 5 Minutters Gang fra Gaarden og Badeanstalt 4 Minutters. — Og trods denne Beliggenhed er vi ikke mere end et Kvarters Gang fra Byens Centrum.

Kollegiet rummer foruden Efoeren, Professor Kortsens Lejlighed 27 gode Værelser, lyse og veludstyrede. Man har Adgang til Badeværelse med varmt og koldt Vand hele Aaret rundt, har en fælles Dagligstue med næsten alle Landets Aviser og nogle Tidsskrifter, og en Spisestue, hvor man aldrig keder sig, naar man sidder og fortærer Fælleshusholdningsmaden, der kan fremstilles for kun 55 Kr. om Maanedn.

For endnu mere at pynte paa det, har Alumnerne selv oprettet et Bibliotek, som drives ved en Afgift aarlig fra hver Alumne, og hvor man anskaffer den moderne Litteratur, hovedsagelig den danske, som det jo er umuligt at laane andet Steds, da Aarhus endnu ikke har et fast Folkebibliotek; det videnskabelige Statsbibliotek udlaaner jo ikke den nye Litteratur før lang Tid efter, at den er udkommet. — Som Leder af den daglige Forretningsgang staar Bibliotekaren, der vælges ud af det Femmandsudvalg, der bestemmer Bogindkøbene. — Desuden er der oprettet et Arkiv, og det er Arkivarens Hverv at skaffe saa meget Materiale som muligt, der kan belyse Studentergaardens Histo-

rie, foreløbig i de første tre, spændende Prøveaar. Han er ogsaa Redaktør af »Commentarius collegii marselis«, en Bog, der ligger fremme i Dagligstuen, og hvori Dagens Begivenheder kommenteres ved Behandling i saavel bunden som ubunden Form. Med denne Redaktørpost følger ogsaa, at han er Udgiver af Commentarii Julenummer »Blæksvinet«, der behandler de større Begivenheder i Efteraarsemestret i Skrift og anden Streg, og som fremtræder i mere luksuriøst Udstyr end den daglige Dosis.

Gennem denne »Commentarius« ser vi det daglige Liv paa Gaarden. — Det kan nu for det første umuligt blive kedeligt, naar 27 jævnaldrende unge Mennesker med omtrent samme Interesser færdes sammen som i et fælles Hjem. Mange er da ogsaa de Former, hvorunder man finder paa at fornøje sig i det daglige. — Til den forholdsvis mere alvorlige, daglige Underholdning hører de smaa private Diskussioner, som tit kan blive varme nok, og som, vel nok paa Grund af det filosofiske Fakultets Majoritet, mere drejer sig om Kunst og Kultur end om Politikk.

Men naturligvis er det ikke bare Fest og Snak altsammen; der læses ogsaa, og det en Del mere end Folk almindeligvis er tilbøjelige til at tro. — Enkelte Røster vover endog at paastaa, at det er Blomsten af Aarhus' Studenter, der bor paa Studentergaarden; men det tør man jo ikke sige højt. Dog kan man som et statistisk bevisligt Faktum meddele, at til Filosofikum 1930 fik af de 20 »Gaardrusser« de 10 ug og de andre 10 mg! Desuden følger de Aaret rundt deres Forelæsninger, som særlig i Rus-aaret lægger Beslag paa en Mængde Timer, ca. 20 om Ugen.

Nu synes alt at gaa ganske jævnt og roligt sig selv paa den jævne Jomsborg til Minervas Beskyttelse, og det gør det egentlig ogsaa, men dog er der sat en Regulator paa Maskineriet, et saakaldt »Klokkerat«, Gaardens Selvstyre. Det bestaar af fem Mand: Gaardinspektøren, der paaser, at Cykleskurene er lukkede, sørger for Ro paa Gange og o. s. v., en Stueinspektør, der regerer i Dagligstuen, og under hvem Aviser og Tidsskrifter sorteres, en Forplejningsinspektør, der skal forebringe eventuelle Klager og Forslag angaaende Maden til Økonomaen, en Haveinspektør, der fører Tilsyn med

Det jydsk Universitet.



Hr. Borgbjerg overrækker Hr. Albeck et særdeles kærkomment Paaskeæg.

Haven, og endelig Klokkeren, der »ordentligvis repræsenterer Korporationen«. Han har desuden under sig Klokkekassen, en ny Institution, hvortil Alumnerne betaler et fast Kontingent og desuden 1 pCt. af hvert Legat, der falder paa Gaarden, og som naturligvis altid staar aaben for frivillige Bidrag. Kassens Indhold benyttes til Repræsentationsudgifter, til Tidsskrift- og Avisabonnementer og til Fester.

Vi har saaledes ved Embedsmænd, Kasse, Bibliotek, Arkiv o. s. v. et fast Grundlag, hvorpaa der kan arbejdes videre i Retning af endnu bedre Forhold og Skabelse af nye Traditioner. — Af disse er der allerede to aarlige, officielle.

Først en Rusfest, som holdes ganske kort Tid efter Efteraarsemestrets Begyndelse; det er »de gamle«, der her byder Russerne velkommen som »Gaardmænd« og som Akademikere ved et Panchesold i den store Gang, der er vor eneste Festsal. — Den hvide Hue over den gamle Ugles Hoved er kranset med Vinløv, og de nye synger for første Gang Studentersangene under de rigtige Forhold. De lærer her at synge og tage »Helan«, hvad der ikke falder alle Russer lige let.

Naar Julen nærmer sig, udgiver Arkivaren med Støtte af Gaardens bedste Penne og Blyanter den førromtalte Semester-Revy »Blæksvinet«, der, naar den endelig efter et passende Antal Forsinkelser udkommer, læses med største Interesse og gensidig Gotten-sig-over-hinanden.

Endelig Valborgaften, den 30. April, kommer Aarets største Fest, Foraarsfesten med Dans. Da er Gaarden som fuldstændig forvandlet. Hele Dagen er alle Mand i Arbejde med Forberedelser, idet Spisestuen og Dagligstuen forvandles fuldstændig ved Hjælp af Silkepapir, Lamper og Tæpper, og i den lange Gang dækkes det straalende Smørrebrødsbord, hvormed Festen begynder. — Efter Bordet hylder man i Haven den unge Lind med Sang og Tale og derefter trædes Dansen inden Dørs, afbrudt af et Valborgblus ved Stranden (desværre forhindrede Vejret denne Ceremoni i Aar) og af et Glas Punch. — Ved denne Fest danser alle, selv de, der ellers aldrig bruger Benene til denne Sport.

Der er altid Liv og Stemning paa Studentergaarden, baade til Arbejde og Fest; Arbejdet mærkes ikke som det sene Slid, men som den glædebringende Virksomhed, et Menneske, der følger sin Lyst til at studere, særlig gerne skulde have.

Thyge Stubbe.

Ved Studentergaardens Foraarsfest

den 30. April 1931.

Muntert danser vaarens vinde om studentergaardens gavl, gaardens mur har sol i sinde, staalblankt blinker tagets tavl; sus fra bugten, fuglesang, gavmild grøde end en gang!

Smil som bølgen, le som vinden, glem din bog en stund, min bror! drik af luften, se paa linden, syng med linden: se, den gror! gør dig fri, bliv brun af sol, øv saa stordaad paa din stol!

Træt du blev af musers dansen ved din lampes blege glød, grib derfor nu vinløvskransen, dans med Venus, hvid og rød: pigen vandrer, grum og glad, ikke blot paa bogens blad!

Dans da muntert, dreng og pige, bag studentergaardens gavl, vaarens glæde uden lige, blank som glimt fra tagets tavl, gavmild med sin gyldne klang fylde sindet med sin sang.

H. M. Sørensen.

Alt i Radio! Uhranfaldt & Søn Studsgade 45

Comme il faut!
Charmant!

vil alle Studenter sige, naar Kai Petersens Vin ned ad Halsen glide.

Kai Petersen
Hans Brogesgade 17.

A. MUCHITSCH
VESTERGADE 7

Pelskaaber
Pelskraver
Hatte

Bestilling paa Thranes
Studenterhuer modtages



Studerende af de 3 første Aargange forsamlede om Linden i Studentergaardens Have.

„Den jydsk Akademiker“

Redaktion:

Folmer Andersen,
stud. mag.

(Ansvarshavende).

de Mezasvej 23^a, Aarhus.
Telf. 5436.

Folmer Sørensen,
stud. mag.
»Mindegaarden«.

Udgaar c. 2 Gange mdl. til Jyllands
Studenter, Gymnasieelever og ældre
Akademikere.

Abonnement 4,00 Kr. aarlig;
Løssalg 15 Øre.

Clarté.

Den blandt Aarhus-Studenterne oprettede Clartéafdeling har i det Halvaar, den har eksisteret, helliget sig Studiekredsarbejdet som det mest betydningsfulde for Øjeblikket, hvor det for den (i Aarhus) nye Bevægelse gælder om at give de socialistisk indstillede Studenter socialistisk Skoling. Der har været afholdt en Studiekreds over Den russiske Femaarsplan med cand. mag. Lauges Jørgensen som Leder. Kredsen har haft et gennemsnitligt Deltagerantal paa 15. De enkelte Deltagere har sat sig grundigt ind i en bestemt Del af Emnet og forelagt sine Resultater for Kredsen; saaledes har der været Lejlighed til at erhverve sig Førstehaandskendskab til og Meninger om vigtige Ideer og Teorier i Socialismen. Til Efteraaret paatænkes det at fortsætte med to Studiekredse — een over »Revolutionernes Historie« (cand. mag. Lauges Jørgensen, Leder) og en anden over »det nye Rusland« eller eventuelt »Verdensøkonomien i Dage« (stud. mag. Sølvsten, Leder). Den første Studiekreds vil opstille den »Revolutionernes Bygning«, hvorpaa det nye Rusland maa ses, og den anden Kreds vil føre vor Studiekreds over Femaarsplanen videre enten i Henseende til den kulturelle Udvikling i Rusland eller økonomisk ved at oprids den verdensøkonomiske Situation (amerikansk og tysk Kapitalisme mod russisk Planøkonomi).

Clarté's Studiekredse staa aabne for alle socialistisk interesserede Studenter. Clarté er i Aarhus den første politiske Skillelinie, idet man med alle Forbehold kan sammenligne den med det socialistiske Studenterfamfund i København. Aarhus-Clartéen staa i Forbindelse med de øvrige skandinaviske Universitetsbyers Afdelinger. Clartébevægelsen var som Barbusse skabte den en international socialistisk Bevægelse blandt de intellektuelle uden for alle Partier og Partidannelser — en Bevægelse, hvis Formaal det var at arbejde for Socialismens Teorier og Ideer mod Kapitalismens Overgreb.

Afdelingens Formand er cand. mag. Lauges Jørgensen, Assensgade 28^a, Aarhus, til hvem alle Forespørgsler kan rettes.

J. Sølvsten.

Radioapparater og Tilbehør

Rahrs tekniske Forretning
Aktieselskab

KLICHEER
BEDST OG HURTIGST

A. HAMMERSCHMIDT
POSTBOKS 43 · TELF. 833 og 813
AARHUS

„Aarhus Theater“, „Regina“, „Den gamle By“.



For den akademiske Ungdom betyder Theatret — som overhovedet al god og lødig Kunst, — en Hvile efter Dagens Studier, — og paa samme Tid en Tilfredsstillelse af dybe Ønsker og Behov i den menneskelige Sjæl, — et Blik ind, i Verdener af Skønhed og Idealer — en Lytten ved Foden af Døgnets Talerstol under Diskussionen om Tidens brændende sociale, økonomiske, etiske eller religiøse Spørgsmaal!

Thalias Tempel i vor unge Universitetsby ligger saa centralt som muligt: paa Bispetorvet, — lige ved Studenterforeningen. Det er bygget Aar 1900 af Professor Kampmann, der overhovedet i Aarene omkring Aarhundredskiftet i høj Grad har præget Aarhus med sin Kunst. (Eks. Statsbiblioteket).

Aarhus Theater er — baade af Ydre og Indre — et overordentlig smukt og imponerende Theater, et festligt Theater! Netop Ordet *festivitas* dækker det Indtryk, som Salen (2 Balkoner — o. 1100 Siddepladser) — giver Beskueren; et Theater som skabt til Ramme for Ouverturen til »Elverhøj«: *gedigent og storlaalet!*

Hvad det rent scenetekniske angaar, staa Aarhus Theater — med sin nye Drejescene og tip-top Belysningsanlæg — som Provinsens førende og fuldt paa Højde med de københavnske Scener.

Den jydsk Nationalscene drives af et Aktieselskab — med Tilskud fra Stat og Kommune.

Disse Tilskud forpligter, — især i Retning af det klassiske Repertoire. Herved er Aarhus Theaters kunstneriske Linie dannet: *Afvekslende moderne og klassisk Repertoire!* For Studenter er det selvfølgelig en stor Fordel — i samme Theater at kunne følge saavel den nyeste som den ældre dramatiske Litteratur!

Som Eksempel paa lødige klassiske Forestillinger de senere Aar kan nævnes: Theatrets 25 Aars Jubilæumsforestilling: »*Erasmus Montanus*« med Dir. Henning-Jensen i Hovedrollen samt i Sæsonen 1929—30 — »*Hamlet*«-Opførelsen, i hvilken den unge Erling Schroeder tog en saa glansfuld Afsked med Aarhus, — endvidere af moderne Forestillinger: Ibsen: »*Hedda Gabler*«, — en overordentlig interessant og velsammenspillet Forestilling, Toller: »*Hopta! vi lever*«, — der interesserede som Eksperiment, — Strindberg: »*Frøken Julie*«, — samt i Sæsonen 1930—31: Sheriff: »*Rejsen endte*«, der, — hvad Ægthed og velafstemt Ensemble-Kunst angaar, staa som en af Aarhus Theaters allerbedste Forestillinger.

Aarhus har — foruden et Farce-Theater: »*Kasino*« — og en Række Biografer — et stort Tone- og Talefilmsteater: »*Regina*«. — I Modsætning til »Aarhus Theater« er »Regina« et hypermoderne Bygningskompleks.



Mangler De Adspredelse en Aften,
besøg da

REGINA-THEATRET

Provinsens største og smukkeste Biografteater.
Kun de bedste Tone- og Talefilm.

Fotorama, Kosmorama, Biografen, Folketeatret
Hver Dag Forestillinger fra Kl. 4 med udmærkede
Programmer.

Gennem en *Rotunde* (Foyer-en) med hvælvet Stjernehimmel som Loft — en klassisk skøn Harlekinstatue i Midten — kommer man ind i Teatret, der rummer o. 1000 Tilskuere og er Provinsens største Biograf. — Salen er holdt i diskrete røde Farver paa Vægge, Loft og Lamper. — Scenen er indrettet med evt. Lystspilteater for Øje — og er derfor stor nok f. Eks. til Danseopvisning og Matinée.

»Regina« fremviser det bedste og nyeste, der til enhver Tid er fremme paa Filmmarkedet, ligesom dets Lydanlæg er fremragende.

Det vil være af Interesse for fremtidige Aarhus-Studerende at erfare, at Studenter ved Fremvisning af Identitetskort har meget billig Adgang saavel til »Aarhus Theater« som til »Regina«!

En Institution, som falder udenfor det egentlige Forlystelsesliv, men som er en absolut Severdighed, — er Købstadsmuseet: »*Den gamle By*« i *Botanisk Have*. — »Den gamle By« er skabt særlig gennem Translatør Peter Holms store Arbejde og Interesse. Den bestaar, — som Navnet angiver, — af en hel lille By for at vise den gamle Købstad, og er — med Torvet og den gamle Brønd, med Borgmestergaarden og med Aaen, der flyder midt gennem Byen — af en betagende stemningsfyldt Skønhed.

»Den gamle By« staa efter Kenderes Udsagn over saavel Frilandsmuseet ved Lyngby som over Stockholms Købstadsmuseum og vil — ogsaa for kommende Studenter — være endnu en Tiltrækning for Universitetsbyen ved Bugten og de grønne Skove!

Folmer Sørensen.

Indmeldelser.



Landsretssagfører C. Holst-Knudsen, Universitetsundervisningens Sekretær, til hvem alle Indmeldelser af ny Studerende rettes. (Lille Torv 6. Telf. 15.)

PETER BACH
Kolonial og Material
Frederiksgade 54-56 Tlf. 760 Aarhus

Forlang **C. W. OBELS** anerkendte Mærker

Cykler og Cykledele

S. Sørensen, Klostergade 63.

samt Reparationer til billigste Pris.

Studenternes nærmeste Cykleforretning.

¹/₅ CHR. JASTERS PRODUKTFORRETNING
AARHUS

Affald fra Fabrikker, Jern- og Metalaffald, Klude, Haar etc.

KONCERTPALÆET

1. Sal. Telefon 1520 - 2025. 1. Sal.

CAFE, RESTAURANT OG SELSKABSLOKALER
ANBEFALES

Smaa billige Retter hele Dagen. God, billig Pension for Studenterne.

HARDER

Hatte- og Herre-
Mode-Artikler

St. Torv 1. Telf. 1457.

meget smaa Priser

Køb

WORUPS Lamper og Skærme

ved Clemensbro.

Telf. 489.

Mejeriet Vesterbro.

Marie Christensens Conditori m/Thesalon

c. Bispetorvet

Aarhus - Telefon 1939

1. Sal 3232

EDV. RASMUSSENS MØBELETABLISSEMENT

STUDSGADE 24-26 — AARHUS — TELEFON 403

STØRSTE UDVALG I ANTIKE MAHOGNIMØBLER

VED INDVIELSEN

AF

UNIVERSITETET I AARHUS

11. SEPTEMBER 1928



AARHUS TIL JYLLAND:

Tæt og ømt til Hjertet bundet,
Jylland, det var du.
Af din Rod er Kræfter rundet,
som har Vækst endnu.
Aand, som lyste, Sangens Stemme —
først i Dag er helt I hjemme . . .
Stig da Digte, nye Tanker
fra de jydsk Banker!

UNIVERSITETET TIL UNGDOMMEN:

Størkned end vor Klodes Mulde —
Kampen drog sit Spor:
Endnu kæmper Ild og Kulde
om den samme Jord.
Stivner Isen Løv og Stamme,
mød dens Favntag med din Flamme.
Glød din Glæde, tænd din Harme
ved dit Væsens Varme.

*

Tvivl og Tro skal føre Kampe
i dit eget Sind.
Vend din Stræbens tændte Lampe
mod dem begge ind.
Om et Dogme Straalen dræbte:
blot for Sandhed Tanken stræbte,
da har selv dit Sind du givet
Adelstegn for Livet.

*

Slægt paa Slægt saa Stjerner skinne
fra det fjerne Hvelv . . .
Rig er den, som naar at finde
Stjernen i sig selv.
Byg en Verden af din Viden,
lad som Stjerner gennem Tiden
Hjertet straale, Tanken tindre:
Fyld med Lys dit Indre!

UNGDOMMEN TIL DANMARK:

Bugtens Bølge, Sundets Bøge —
Aros eller Havn:
Begges Lykke er at øge
Landets lyse Gavn.
Alma Mater, hvad du skænker
Gransker, Digter, Drømmer, Tænker —
løfter vi som Fremtids Goder
mod vor fælles Moder!

Hans Hartvig Seedorff Pedersen.



Aarhus S-S.

Da en af Nationens store Sports-
helte for nogle Aar siden blev in-
terviewet, svarede han, da man
spurgte ham, hvilke Interesser han
havde, at Sporten, og kun Sporten
interesserede ham. »Jamen, har De
da ikke nogen h ø j e r e Interesser?»
— »Naa, jo, jeg spiller ogsaa Bil-
lard!»

Hvis man interviewede en aarhus-
iansk Student, vilde han paa sam-
me Maade svare, at Studiet, og kun
Studiet laa ham paa Sinde. Men ogsaa
han har højere Interesser, og
blandt disse indtager Studentersan-
gen en fremragende Plads.

Det er ikke let at sige nøjagtigt,
hvornaar Sangen fødtes i de aarhus-
ianske Studenters Bryst. En af de
første spæde Harmonier hævede sig
mod den jydsk Himmel i November
1929, da et lille akademisk Kor be-
gyndte at træne under Ledelse af
Underbibliotekar Schmidt-Phisel-
deck, og dette Kor opnaede ved
Julegildet samme Aar en saa formi-
dabel Succes (der ikke udelukken-
de skyldtes Punchen), at en liden,
men modig Flok af ældre Studen-
tersangere tog Initiativet til Opret-
telsen af en permanent Studentersang-
forening. »Aarhus S-S«. Kapel-
mester Thomas Jensen blev engage-
ret som Dirigent, og Koret, der nu
bestod af omtrent lige mange unge
og ældre, fik straks den Opgave at
fremføre en Kantate ved Den jydsk
Handelshøjskoles 25 Aars Jubilæum;
senere har vi bl. a. sunget ved Stu-
denterforeningens Rusgilde 1930
(Seedorfs og Hye-Knudsens Kan-
tate) og som en festlig Afslutning
paa dette Aars Semester kommer nu
til Pinse de göteborgske Studentersan-
geres Besøg, hvor »Aarhus S-S«
ogsaa giver sit Bidrag til Festen.

Ifølge Lovens § 1 har »Aarhus
S-S« til Formaal »at dyrke flerstem-
mig Mandssang, med særlig Hensyn-
tagen til Studenterlivets individuelle
Præg, og tillige at udvikle et kam-
meratligt Samliv med Sangen som
Bindeled og underholdende Ele-
ment.« Det »kammeratlige Samliv«
dyrkes for det første paa de ugent-
lige Prøveaftener, hvor der baade
synges og snakkes, saa det er en
Lyst at høre paa — i det mindste
for os selv! Men desuden har San-
gerne deres egne Fester, der i Mun-
terhed og sand dionysisk Livsglæde
overgaar selv de bedste Fester i
Studenterforeningen. Saaledes hav-
de vi i December 1930 et Sold, der
var saa overdaadigt og saa vellyk-
ket, at Ledende Senior, der var
indbudt som Gæst, sad og blev helt
misundelig paa Sangerformanden,
»General« Jensen. Sent vil det glem-
mes, hvorledes »Generalen« til sidst
sank helt ned paa Gulvet, overvæl-
det af den Hyldest, der slog sam-
men om ham, og hvorledes Schmidt-
Ph. slog helt nye Krøller paa sin
Labyrinthmund, da han ud paa Nat-
ten begyndte at holde Tale paa
Svensk. Ved dette Sold blev vi un-
ge for første Gang rigtig rystet sam-
men med de gamle, der viste sig at
være meget morsommere, end de til
daglig ser ud til. De berusedes —
af Ungdomsminder, glemte, at de

var ærværdige Læger, Bibliotheka-
rer, Lærere o. s. v. og blev saa kaa-
de som nybagte Russer. Steinach
kunde ikke have gjort det bedre.

Den taalmodige Læser vil nu ha-
ve faaet et lille Indtryk af, hvad det
vil sige at være Studentersanger i
Aarhus. Og de forhaabentlig mange
Russer, der efter Sommerferien be-
gynder deres Studier i Aarhus, kan
ikke gøre sig selv nogen større Glæ-
de end straks at melde sig til Opta-
gelsesprøven i »Aarhus S-S«. Der
kræves ikke store musikalske For-
kundskaber, det koster kun 8 Kr.
om Aaret, og som den romerske
Digter siger: Haec meminisse
juvabit!

Jørgen Bang.
stud. mag.

C. Møller Rasmussen.
Vin og Cigaarer.
TH. 429 Guldmedgade 20. TH. 430.

Frk. Laursens Pension
Søndergade 8, 2. Sal. Telefon 2746
modtager gerne Studenter i Pension. Adgangs til Bad og Telefon.

foreningen nutids-kunst

har til opgave at fremme
interessen for og forstaael-
sen af moderne kunst;
billedkunst, digtning og
musik.

medlemmerne holdes å
jour med foreningens ud-
stillinger, foredrag, koncer-
ter og øvrige arrangements,
undertiden i forbindelse
med selskabelighed.

man tager del i de aar-
lige bortlodninger af billed-
kunst og literatur.

nutids-kunst er vokset
frem af det moderne men-
neskes trang til at holde
sig paa højde med sin
egen tids udvikling.

aarligt kontingent 5 Kr.
pro persona,
for ægtepar 8 Kr.

indmeldelse hos:
kunsthandler

Harry Schmidt,
Vor Frue Boghandel,
Ryesgade 26.

N. RASK NIELSEN
CYKLE- OG BARNEVOGNSFORRETNING
Nørregade 24 • Tell. 4848
Eneforhandling af originale Adler- og Aros-Cykler

HOVEDBANEGAARDENS RESTAURATION

Middag 2 Kr.

Smaaretter 75 Øre

a la carte fra 1 Kr.

K. F. U. M.

Klostergade 37 Aarhus

Stort Pinsesalg

Stort Lager af prima Herrekonfektion. Coul. og blaa Habitter og imprægnerede
Frakker til ekstra billige Priser.

Antoni Jensen

Ryesgade 33. Telefon 7368. Aarhus.

Hvad der er moderne i Morgen, finder de hos os i Dag!