

Det første studieår i Århus

Den største begivenhed i mellemkrigsårenes Århus var oprettelsen af Århus Universitet. Efter flere års ihærdigt arbejde kunne man i maj 1928 oprette institutionen »Universitetsundervisningen i Jylland«, og i september 1928 påbegyndtes en universitetsundervisning i filosofi og en række humanistiske fag. Undervisningen fandt sted i lejede lokaler i Teknisk Skole i Nørre Allé. Der var ved indvielsen immatrikuleret 64 studerende.

Om det første studieår i Århus skrev en af de studerende, stud. mag., nuværende lektor ved Haderslev Katedralskole, Folmer Andersen, 15. juni 1929 i Århusianerbladet Arosia.

Den 11. september 1928 blev en mærkedag i Århus bys historie. En flagsmykket stad modtog på denne dag sine første studenter, de studenter, som Jylland så længe havde håbet at kunne drage til sig for derved at skabe det åndscentrum, der ville kaste ny glans over hovedlandet og fjerne en del af den uret, der gennem århundreder var øvet mod Jylland ved dets tilsidesættelse i kulturel henseende.

Det var ikke noget ringe antal studenter, der var mødt. 64 studerende var næsten flere, end man havde turdet regne med, og i efterårssemestrets løb steg tallet til 78. Som man kunne vente, havde de to århusianske gymnasier ydet størstedelen, men omtrent 30 var dog udefra, og blandt disse fandtes studenter fra så forskellige steder som Hjørring, Odense, Sorø, Birkerød og København. Et klart bevis på, at man også uden for Jylland havde tiltro til den jyske universitetssag. Når man tillige tager i betragtning, hvor sent planerne for undervisningen kom i orden, og hvor usikkert det

hele egentlig var, må resultatet kaldes i høj grad tilfredsstillende. Det er da heller ingen hemmelighed, at vi venter, at mindst 100 nye studenter til efteråret vil søge til den jyske hovedstad.

Det år, der nu snart er gået, har overbevist os studenter om, at vi valgte rigtigt, da vi foretrak Århus. Ingen har kritiseret undervisningen; man har tværtimod kun hørt anerkendende ord fra alle sider, og mange af de jura- og teologi-studerende, der endnu kun kan læse ét år i Århus, har udtalt deres store beklagelse over allerede nu at skulle forlade Jylland for at fortsætte studierne i København. For stud. mag.'erne er det nu muligt – på grund af de ledende mænds store arbejde og Københavns Universitets velvilje – at studere i hvert fald et år til i Århus, og de fleste af os håber, at forholdene, når den tid er gået, har udviklet sig således, at vi kan afslutte vore studier her.

Studieforholdene i Århus må nærmest kaldes ideelle. Det mindre antal studenter,

gennemsnitlig ca. 10 i hvert fag, bevirker, at lærer og elev kommer i nær kontakt med hinanden, hvad der jo er umuligt ved de store universiteter med overfyldte auditorier. Forelæseringerne har været både lærerige og fornøjelige, og man har i høj grad kunnet lægge vægten på selvstændigt arbejde fra studenternes side, hvilket selvsagt er mere udviklende, end hvor eleverne væsentlig kun er tilhørere. I den forbindelse må også nævnes Statsbiblioteket, som med den største elskværdighed har taget imod studenterne og straks indrettet et laboratorium med faglig litteratur for dem. At alle de videnskabelige foreninger i Århus har indbudt studenterne til at overvære deres møder og foredrag, har de studerende været meget taknemmelige for, og de har tillige vidst at påskønne den store imødekommethed, der er vist dem af byens teatre og museet »Den gamle By«. I det hele taget har studenterne altid mødt den største velvilje fra Århus bys og dens borgeres side.

Universitetssagens foreløbig bedste aktiv er vel nok Marselisborg Studentergård. Herude – i omgivelser, man ikke finder bedre i hele Danmark – har Århus' første studenter tilbragt en tid, de sent vil glemme. »Vi fandt os hurtigt hjemme her, og mange og lyse er de minder, vi vil tage med os herfra«, skrev en af beboerne for nylig i en artikel om livet på studentergården. Fritiden tilbringes med selskabeligt samvær på værelserne eller i den hyggelige dagligstue, og den lune sommeraften frister ofte til lange ture i Marselisborg skov eller ud ad Strandvejen langs Danmarks skønneste bugt. Det er en selvfølge, at dagens emner sættes under diskussion – det hører jo med til studenterlivet – men når man nævner diskussioner, må man også omtale studenterforeningen, der siden dens stiftelse i juli 1928 har været centrum for studenterlivet i Århus. I foreningens festlige lokaler på Bispetorvet har vi studenter tilbragt mange lærerige og fornøjelige aftener, og kammeratlivet har her haft en lykkelig ud-



Marselisborg Studentergård, der var indrettet i en stor villa på Marselis Tværvvej. Bygningen ejedes af Universitetssamvirket og rummede 27 studenterværelser, bolig for professoren i filosofi og en hyggelig dagligstue, og den havde en smuk beliggenhed nær Bugten og Marselisborgskovene. Ikke mærkeligt, at artiklens forfatter betegnede den som universitetssagens vel nok bedste aktiv. Bygningen blev senere solgt og rummer siden begyndelsen af 1950'erne Vestre Landsdelskommando.



Studentforeningen i Århus blev stiftet i juli 1928 og fik til huse ved Bispetorvet i Koncertpalæet, der det foregående år var blevet indrettet til Det jyske Musikkonservatorium.

vikling. Blot har antallet af unge studenter været for lille i denne sæson, men når, som vi håber, de mange nye studerende efter sommerferien drager til Århus, vil de unge kunne blive i flertal, og først da er foreningen en rigtig studenterforening.

Vi studenter i Århus tror på det nye universitet i Jylland. Det mislykkede angreb sydfra, der havde til hensigt at skade

den spire, der er lagt, viste, at Århus-studerende står sammen om at forsvare arbejdet her, og interessen for den jyske læreanstalt er i stadig vækst. Skal man udtale et ønske for det jyske universitet, kan intet udtrykke det bedre end de ord, hvormed man hilste Københavns Universitet ved 450 års jubilæet: Vivat! crescat! floreat!