

Et Aars Frihedskamp

for at komme til Danmark

De norske Studenter modtaget i Aarhus

FEMOGTYVE glade norske medicinske Studenter gik i Gaar Eftermiddag fra Borde fra Kalundborgbaaden i Aarhus.

— Vi har faaet en enestaaende Modtagelse i Danmark, sagde en af dem, Per Kleve, men vi havde heller ikke ventet andet, vi af os, som lærte de danske Politifolk at kende i Konzentrationslejrene i Tyskland. De var helt rigtige.

Det samme mente Overbetjent Andersen, Aarhus, om de norske Studenter. — De var prægtige Fyre, sagde han, og et Øjeblik efter havde han og Kleve vekslet Haandtryk og Minder fra Buchenwalde.

Alle de norske Studenter, der er kommet til Danmark, skal have deltaget i det illegale Arbejde i mindst et Aar. Det var en Betingelse for at komme herved. Mange af dem har siddet arresteret og været i forskellige Konzentrationslejre i Tyskland, men de har ikke tabt Humøret, og de glæder sig alle til at tage fat paa Studierne.

Paa Kajen hilste Prorektor, Professor Johs. Munk og det medicinske Fakultets Dekan, Professor Bent Andersen, paa hver enkelt af Nordmændene, og man spadserede derefter til Kommunehospitalet, hvor de midlertidigt skal bo, til man har skaffet Værelser til dem. Klokken seks spistes til Middag i Sygeplejerskernes Spise-stue, og den danske Mad smagte Nordmændene. — Bare de hjemme kunde faa noget af det, sagde en.

Efter at have set noget af Universitetet var Nordmændene Gæster paa Kollegierne, hvor der blev sunget og festet. Nu mangler man blot at faa dem alle godt indkvarteret, saa de hurtigt kan faa begyndt paa Studierne. Man mangler stadig Værelser.

Om et Par Dage kommer endnu ti norske Studenter til Aarhus.



En Klynge af de norske Studenter fotograferet efter Baadens Ankomst. De norske Studenterhuer minder ikke meget om de danske.