

Marselisborg Studentergaard.



»Marselisborg Studentergaard«, det Navn er snart godt kendt af alle over hele Landet; ikke blot af de unge Piger, der, naar de gaar forbi »Gaarden«, retter lidt paa Hatten og sender stjaalne Blikke ind ad Vinduerne, eller af Smaabørnene, der møjsommeligt staver sig igennem de store Bogstaver, som fortæller dem, at det er her, Studenterne bor. Det Navn er ikke alene kendt, men det vækker ogsaa Mængder af gode og lyse Minder hos talrige Studenter hele Landet over. Men det er ogsaa Betegnelsen for Jyllands ældste Studenterkollegium, hvor ikke faa Studenter fra alle Landets Kanter har levet deres første, lykkelige Studenteraar.

Ærværdigt og majestætisk, men alligevel mildt og lyst ligger det der lige midt i det smukke Marselisborg-kvarter, tæt ved Skov og Strand og borte fra Byens Støj og Uro; en Beliggenhed saa vidunderlig, at den alene vilde være nok til at anbefale Studentergaarden paa det varmeste. Her er Ro til Arbejdet, her er Omgivelser, der gør det nødvendigt at faa en daglig Spadsere- eller Cykeltur ind mellem Læsningen, og her er let Adgang til al Slags Idræt, 4 Minutters Gang til Badeanstalt og 6 Minutters til Tennis- og Fodboldbaner.

Men lad os nu kigge lidt indenfor. Foruden de 26 større og mindre Værelser, der alle er forsynede med Centralvarme, og Badeværelser med varmt og koldt Vand hele Aaret rundt, finder vi her en Spisestue, hvor Husholdningsmaden (à 60 Kr. om Maaneden) fortæres. Ved Siden

af ligger den hyggelige Dagligstue, hvor de fleste af Landets større Aviser og forskellige Tidsskrifter er fremlagte, og hvor Studenterne i mere eller mindre behageligt indtagne Stillinger læser sidste Nyt. Ofte tager man sig ogsaa her en hyggelig Passiar over en lille Cigar eller Cigaret. (De lange Studenterpibers Tid er jo snart ved at være forbi!). Selvfølgelig har Gaardboerne heller ikke glemt at diskutere — desværre heller ikke at kværule — og ikke saa helt sjældent maa Dagligstuen være Skuepladsen for en Ordstrid, der ofte udkæmpes med en Veltalighed, som vilde gøre selv en Demosthenes misundelig. Da gaar man heller ikke af Vejen for at sige hinanden temmelig drøje Sandheder, og det er maaske en af de største Fordele ved at bo paa et Kollegium, at man faar en hel Del



Rich. Bjerglund,
stud. theol.,
Klokker paa Marselisborg Studentergaard.

personlige Kanter slebet godt af. — Foruden Tidsskrifterne og Aviserne har Studentergaarden sit eget Bibliotek, der efterhaanden indeholder et ret betydeligt Antal Bøger — mest moderne Litteratur, som man tyr til baade Sommer og Vinter, enten liggende i en Flugtstol ude i den dejlige Have, som hører med til Studentergaarden, eller siddende — mere eller mindre indhyllet i Tobaksrøg — i sin Lænestol under Standerlampens Skær.

Om det saa er et Arkiv, saa har vi ogsaa det. Formanden herfor er desuden Redaktør af »Commentarius collegii marselis«, en meget læst Bog, hvori Dagens Begivenheder kommenteres paa en absolut ikke uinteressant Maade.

For Orden og Ro paa »Gaarden« har et af Studenterne selv valgt »Klokkerat« Ansvar. Formand herfor er Klokkeren, der fører Forhandlingerne med Eforen, Professor, Dr. phil. Kort K. Kortsens, som ogsaa bor paa Studentergaarden. Desuden bestaar Klokkeratet af en Gaardinspektør, der forhandler med Køkkenet om Madpakker, Spisetider o. lign., en Stueinspektør, der holder Orden i Dagligstuen og opbevarer de reservede Aviser og Tidsskrifter, og endelig en Haveinspektør, der har Opsyn med Haven, hvor Studentergaardens Symbol, Linden, findes.

Ved Hjælp af dette Selvstyre gaar Livet paa »Gaarden« roligt og støt med Humør og med Arbejde og saa regelmæssigt, at man forlængst er begyndt at tale om Tradition. Herindunder hører blandt meget andet ogsaa de to aarlige Fester: Rusfesten i September Maaned, hvor Russerne bliver budt velkommen som »Gaardmænd«, og Foraarsfesten i April, den eneste Gang Damer i større Antal faar Lov til at betræde Studentergaarden. Det er Aarets største Fest; men da bliver der ogsaa festet: Taler, Sange og Dans veksler til ud paa de smaa Timer.

Som man vil forstaa, er der rige Muligheder for Skabelsen af et rigtigt Studenterliv med Humør og Alvor, Fest og Arbejde. Der er god Grund til at anbefale Russerne af 1936 at søge ind paa Marselisborg Studentergaard.

Rich. Bjerglund,
Klokker.