

Kvinder i Dag!

Stud. med.

UDE i den smukke Marselisborg Studentergaard holder noget af den akademiske, kvindelige Ungdom til. Stud. med., Frk. Bente Egmose-Hansen bebor et af de hyggelige Værelser, og at det er en Mediciner, man gæster, er man ikke i Tvivl om, naar man ser en Papkasse under Arbejdsbordet med veritable Menneskekogler.

EN FORDEL AT BO PAA STUDENTERGAARDEN

— Hvor længe har De studeret? — spørger jeg.
— I 4 Aar! Og her har jeg boet siden Studentergaarden blev oprettet i September 1941. Jeg boede først i privat Pension og hos private Bekendte, men det herude synes jeg absolut bedst om. Først er der de økonomiske Fordele, dernæst de rent kammeratlige, og saa baade først og sidst — man er sig selv, og det er det vigtigste.

— Vil det sige, at De isolerer Dem?
— Slet ikke, men

det er nu rart at være sin egen Herre samtidig med, at man har andre kvindelige studerende i sin Nærhed. De første Aar kendte jeg slet ingen, og det savnede jeg meget. Nu mærker jeg rigtig Fordelen ved at være her, man bliver mere alsidigt opdraget, da man ligefrem tvinges til at sætte sig ind i andres Forhold — baade menneskeligt og studiemæssigt.

— Ønsker de kvindelige studerende ikke, at der maa komme et Kvindekollegium oppe ved Universitetet?

— Selvfølgelig vil vi gerne have et Kollegium i Parken, men vi er nu glade for at bo her, rart Kvarter, nær Skov og Strand — og saa er der jo endelig heller ikke saa langt til Remisen!



Frk. Bente Egmose-Hansen.

— Hvornaar skal De op til 1. Del?
— Til Jul! Saa er det 3 Aar siden, jeg tog Kantussen. Vi maa kun gaa op to Gange, men det synes jeg er at forlænge Studietiden, idet man ikke tør gaa op for tidligt, for dumper man første Gang, kommer man under et forfærdeligt Nervepres — men der er jo mange Forslag til en Studieordning, og der kommer sikkert mange flere, saa forhaabentlig naar man til en god Løsning en Gang.

— Hvor længe kan De studere her i Aarhus?

— Kun endnu 1½ Aar efter 1. Del, der er lige lagt det halve Aar til, saa vi gaar i den rigtige Retning, forhaabentlig lægger de mere til, inden jeg Fordele her i Aarhus — det nye Uni-naar saa langt. Der er ellers mange

versitet, det moderne Hospital lige overfor, ligesom der ogsaa foregaar nogen Undervisning paa Marselisborg Hospital, og det er rart nemt for os herude.

— Hvordan ligger ellers Studiet?

— Indtil 1. Del er det rent Læsestof, selv om vi selvfølgelig har nogle Kur-sus af forskellig Slags; men levende Mennesker tør man ikke overlade os for efter 1. Del, da begynder vi saa paa Hospitalsuddannelsen og kommer i Berøring med det, vi virkelig vil — og alligevel! Naar man en Gang efter 7-8 Aar har faaet sin Eksamen, begynder egentlig først Uddannelsen! Da kommer Turnusaaret, og derefter de faste Kandidatstillinger. Det skrækkelige er bare, at der er alt for mange Medicinere! Der er mange Læger, som har tænkt at ville være Videnskabs-mænd, der tvinges til at gaa over i privat Praksis. Personlig maa jeg til-staa, at det er ogsaa især det viden-skabelige Arbejde, der interesserer mig, og jeg haaber, at jeg faar Lov til at bane mig en Vej paa det Om-raade.

STUDENTERFORENINGEN

— Er De af Lægeslægt?

— Nej, men min Far er Inspektør paa Sygehuset i Faaborg, saa jeg er fortrolig med Hospitalsforhold.

— Hvordan med Studenterforen-ingen?

— Den har min store Interesse. Jeg er for Tiden Medlem af Repræsentant-skabet, men der er bare procentvis alt for faa Studenter, der slutter op om den. Blandt Medlemmerne er snart lige saa mange ældre Akademikere fra Byen som der er Studenter. Deres Støtte er vi naturligvis ogsaa taknem-melige for; men det var jo Mening, at Foreningen skulde give Studenter-ne Lejlighed til ogsaa selv at udtale sig, men naar de Ingen Interesse har for det, er der jo ikke noget at gøre ved det. Og som Tiderne er, er det for-færdelig vanskeligt at skaffe udenbys Talere, p. G. a. Trafikforholdene osv. Det er ikke for at sige, at vi ikke her i Byen har mange udmærkede Talere, men det er nu engang aldrig helt saa spændende at høre sine egne.

— Og Studenterraadet?

— Der har jeg siddet i 3 Aar. Men der gælder det samme som for Stu-denterforeningen: der er kun et Faa-tal blandt Studenterne, der interesse-rer sig for Raadet. Der er mange Op-gaver, men det er vanskeligt at løse dem, det maa helst ikke koste Penge. De forhaandenværende Forhold sætter ogsaa en Bremse for Udfoldelsen. I Korthed kan man sige, at Studenter-raadet er Studenternes faglige og øko-nomiske Interesser.

— Har De ikke selv en privat Hobby?

— Jeg har simpelthen ikke Tid, jeg vilde gerne læse lidt ordentlig Littera-tur, men det er jo farligt at begynde paa en god Bog, saa gaar det udover alt andet. — Joh, jeg elsker The — siger Frk. Egmose-Hansen, idet hun skænker mig en Kop rigtig The — og een Ting ønsker jeg mig vildt for Gaarden herude, og det er en Sy-maskine, saa man kunde lægge en Kjole ud uden alt for stort Besvær!