

*Sagens Afgjødelse*

13. 9. 27

Form. 21. 10.000. 12. 3. 34.

# Universitetslæreren i systematisk Teologi maa være Kristen

„Det er ikke nok, at den religiøse Forsker er religiøs“

Konkurrenceforelæserne om det ledige Docentur samler Teologer fra hele Landet



I Krolls Streg ses fra venstre: Medlem af Dommerkomitéen Professor Plum, i Midten: Professor Viggo Bentzon, der var blandt Tilhørerne, og tilhøjre sidder Biskop Fuglsang Damgaard, der som Dommer skal være med til at vælge sin Efterfølger i Docenturet i systematisk Teologi.

ER DET nødvendigt, at Universitetets Lærer i systematisk Teologi er bekendende Kristen, eller er det for Sandhedens Skyld upaakrævet? Dette var populært udtrykt det Spørgsmaal, de fire Deltagere i Konkurrencen om Docenturet i systematisk Teologi i Gaar skulde besvare paa den teologiske Dysts første Dag. Og det vrimlede i den Anledning hele Dagen med Teologer paa Frue Plads. Interessen for, hvem der skal beklæde det ledige Docentur er ikke blevet mindre; efter at dets sidste Indehaver, medens det har staaet ledigt, fra Stiftsprovst er avanceret til Biskop. Tilhørerne næsten

fyldte Universitetets største og fornemste Lokale, Solenitetssalen i Bygningen paa Frue Plads. Juristen, Professor, Dr. *Viggo Bentzon* og Teologen, Professor, Dr. *J. C. Jacobsen* fulgte alle Forelæserne, om Eftermiddagen dukkede Digterpræsten *Kaj Munk* pludselig op, og fra Jylland saas endvidere den unge Pastor *Johs. Asmund*, der holder nytestamentlige Forelæserne paa Aarhus Universitet. Statistiken og Nationaløkonomien var repræsenteret af Professor *Jens Warming*, og blandt kendte Teologer kan iøvrigt nævnes kgl. Konfessionarius, Provst, Dr. theol. *Michael Nienendam*, Provst

*Hans Koch*, Provst *Becker*, Dr. theol. *Ludvig Glahn* og endvidere Professor *N. A. Larsen*.

Konkurrencedeltagerne forelæste fra

hagelig Vis, at det var en Pædagog, der talte.

Dr. Holm sondrede mellem den historiske og den systematiske Teologi. Den første arbejder med den almindelige videnskabelige Metode, idet den har til Objekt at belyse Kristendommens Fremtrædelsesformer. Anderledes med den systematiske Teologi. Dens Opgave er at gøre Rede for, hvad der er Kristendommens Væsen. Dette medfører, at dens Arbejde er forskelligt fra den historiske Teologis, og den maa bruge en afvigende Metode. Systematikerens Arbejde bliver af *normativ* Art.

Dr. Holm gav en indgaaende Redegørelse for Begrebet *normativ*, udskilte fra Normbegrebet *Sandhedsbegrebet* og konkluderede: Naar det gælder at udvikle Kristendommens Sandhedsbegreb, maa Kristendommen forlade den almindelige Videnskabs Grund, fordi der kræves Metoder, der er udenfor den profane Videnskabs. Den systematiske Teologi er en Væsensbestemmelse af Kristendommen, men tillige som Sandhedsbestemmelse en selvstændig religiøs Funktion.

Næste Konkurrencedeltager, cand. theol. *Løgstrup* var i sin Forelæsering præget af ungdommelig Fut og Fart, saavel i Form som i Indhold.