

Kvinder i Dag!

Stud. oecon.

Man spørger, om jeg kan blive Økonoma

SOM den fjerde Repræsentant for de kvindelige Studenter ved Aarhus Universitet, bringer DEMOKRATEN i Dag en Samtale med stud. oecon., Frøken Tove Christensen.

— Hvad kan man blive, naar man har sin økonomiske Embedseksamen? spørger jeg Frk. Christensen.

— Der er adskillige, som spørger, om jeg kan blive Økonoma — siger stud. oecon.en med en lille Latter — det er jo lidt af en Misforstaaelse! Næh, Stillingerne, vi skal beklæde, er de samme som cand. polit.'ernes. Vor 1. Del her er ligestillet med 1. Del af polit. i København, derefter bliver det mere specialiseret.

— Er det ikke beslægtet med Juraen?

— En Smule, kan man nok sige, men saa kommer der inden for vort Felt saa

meget andet. Til 1. Del har vi Formueret, og der er Jura, men desuden har vi Nationaløkonomi, Driftsøkonomi, Samfundsbeskrivelse og Statistik samt Sociologi og økonomisk Historie. Efter 1. Del specialiserer Studiet sig i den driftsøkonomiske og offentligt administrative Retning.

— Hvad har Deres særlige Interesse

— Det er især Nationaløkonomi og Sociologi.

LØNNET VOLONTØRTJENESTE

— Hvor meget mangler De?



Frk. Tove Christensen.

til at udfolde sig paa de Omraader, der især har ens Interesse.

OFFENTLIG ADMINISTRATION ER ØNSKEDRØMMEN

— Hvilken Slags Stilling vil De gerne have?

— Ja, jeg kan jo lige saa godt sige det, som det er — jeg haaber paa at komme ind ved offentlig Administration, altsaa en administrerende Stilling.

— Vil det ikke være gavnligt at rejse og se noget af den Slags i Udlandet ogsaa?

— Det betyder altid noget, om man

Hvor meget længere De?
— Jeg er oppe til 1. Del nu. De ved nok, der arbejdes for, at vi kan faa lidt mere praktisk Uddannelse, før vi er færdige, det skal ikke indgaa i Studiet, men det er jo altid et Plus baade rent finansielt og ogsaa for ens Arbejde senere at have haft lønnet Volontørtjeneste i Sommerferien paa et større Kontor.

— Har De ogsaa faaet saadan en Volontørtjeneste?

— Nej, det har jeg ikke, men jeg synes, det er et udmærket Princip. Hele Ordningen med Fremskaffelse og Fordeling af Volontørstillingerne foregaar gennem Fakultetet.

— Kan De gøre Studiet færdigt her i Aarhus?

— Ja, økonomisk Embedseksamen kan overhovedet ikke tages i København, saa vi har da noget for os selv her i Aarhus.

DER ER RIFT OM OS

— Hvor mange studerer ved det økonomiske Fakultet?

— Der er godt 100, men vi er kun 3 Kvinder, og det er jo morsomt, for der er Rift om os! Ja, misforstaa mig ikke, det er ikke Kvinderne, jeg mener — næh, om oecon.'erne i det hele taget, det er et af de faa Studier, hvor Efterspørgslen er større end Produktionen, hvis man kan udtrykke det saadan. Tillige er Studiet vist det korteste, det tager mellem 5 og 6 Aar, hvilket jo i og for sig kan være længe nok, naar man tager i Betragtning, at ens Forældre stadig maa hjælpe.

— De er maaske flere Søskende, der læser

— Nej, jeg har slet ingen Søskende, min Far er Jernbanepakmester, og jeg har mit Hjem i Randers.

EN FORDEL AT BO PAA STUDENTERGAARDEN

— De bor paa Marselisborg Studentergaard?

— Ja, og det er jeg meget glad for. Vi er 31 Piger herude, og vi har det rart, ligesom der tillige er mange Fordele.

— F. Eks.?

— Vi betaler intet i Husleje, kun Lys, Gas, Varme og Rengøring. Uden for Eksamenstiden kan man selv tilberede sin Mad — vi har hver især lidt Postelin, og hvad vi ikke selv kan præstere, laaner vi hos en Kammerat — joh, Studietiden har en egen Charme.

— Men saa bagefter?

— Da haaber man jo paa en god Stilling, hvor man særlig kan faa Lov

— Det betyder altid noget, om man kan komme til Udlandet og studere Driften paa større Steder, men i Øjeblikket er det jo slet ikke til at forudse, hvordan Mulighederne for noget saadant kan blive, naar jeg er færdig.

— Hvor mange Aar har De igen?

— Jeg regner med 2—3 Aar, saa begynder næste Livsafsnit — — —

e—10.

N. V.