

Rektors velkomst



Rektor, professor, dr. phil. H. Bach.

Studenterne af 1961 vil jeg gerne byde hjertelig velkommen til studieår ved Aarhus Universitet. De begynder på et tidspunkt, hvor mulighederne for at studere og for at benytte en videregående uddannelse ude i samfundet er ualmindelig gunstige. Aldrig før har samfundet i den grad trængt til uddannede fagfolk som i disse år, og denne tendens aftegner sig stærkere og stærkere. Det er derfor et tidens tegn, at der rundt om i landet bygges uddannelsesinstitutioner – folkeskoler, gymnasier, seminarier, handelsskoler og tekniske skoler af alle slags. Universiteterne står ikke afsides, men er et led i denne proces. Men De som vordende universitetsstuderende har det privilegium og dermed det særlige ansvar, at Deres studiegang er mindre kontrolleret, at rammen er – noget – videre, således at særinteresser skulle have mulighed for at kunne blive plejet. Vi, der er knyttet til universitetet, vil gøre vores bedste for at forme Deres uddannelse så hensigtsmæssigt

og udbytterigt som muligt, og jeg vil håbe for Deres egen skyld, at De også uden for Deres egentlige fagstudium, som naturligt er Deres centrale opgave, må finde glæde og berigelse, menneskeligt og kulturelt, i de år, De skal tilbringe ved universitetet.

H. Bady



Hovedbygningen i nærbillede. Til højre aulaen med solgårdens pergola, der snor sig i retning af det nybyggede statsbibliotek med det 13 etagers høje bogtårn. Midt i billedet ses friluftsauditoriet og yderst til venstre skimtes kollegium III.