

ACTA JUTLANDICA V

AARSSKRIFT
FOR
UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN
I JYLLAND
V
1933

UNIVERSITETSFORLAGET I AARHUS

I HOVEDKOMMISSION:

C. A. REITZELS FORLAG - KØBENHAVN

1933

VICTOR ALBECK

9. JANUAR 1869 — 25. JANUAR 1933

Christian Victor Heinrich Albeck er født i København den 9. Januar 1869 som Søn af Vare- og Vekselmægler C. N. Albeck og Hustru Augusta, født West. Han tog 18 Aar gammel Stúdentereksamen og slog straks ind paa det medicinske Studium, som han afsluttede med lægevidenskabelig Embedseksamen i Sommeren 1894. I Foraaret 1895 kom han til Viborg som Reserve-læge ved Amtssygehuset under den højt ansete Kirurg, Stiftsfysikus Peter Wilken Heiberg, som han i sit Doktorvita omtaler med Taknemlighed og dyb Anerkendelse. Det daglige Samarbejde med Heiberg, der havde Ry som en af den moderne Kirurgis ypperste Pionerer i Provinsen, har utvivlsomt været betydningsfuldt for Albecks tidligt videnskabeligt indstillede Begavelse; under sit Viborg Ophold udarbejdede han en Besvarelse af Universitetets medicinske Prisopgave for Aaret 1896 (Prostatahypertrofiens Behandling), for hvilken han fik Accessit. Efter et Studieophold i Hamburg i Vinteren 1897 gør han med Afbrydelse Tjeneste som Kandidat paa Frederiks Hospital og udarbejder samtidig sin Doktordisputats (Om Ileus ved Tyndtarmsstrangulationer), som han forsvarer den 15. Marts 1901. Kort Tid i Forvejen var han kommet ind paa det Felt, der blev hans Hovedarbejdsmark paa det medicinske Omraade: Gynækologien; i November 1900 blev han fast Kandidat ved Fødselsstiftelsen i København, til hvilken han med Mellemrum var knyttet (i Tiden fra 1904 til 1907 som Reserveakkuchør).

I December 1902 ægtede Albeck *Ella Zachariae*, Datter af Generalløjtnant og kommanderende General Georges Carl Christian Zachariae.

I 1904 begyndte han at praktisere i København som Specialist

i Kvindesygdomme; fra 1907—1910 havde han selv Klinik. I 1910 led han den Skuffelse, at Overakkuchørposten ved Fødselsstiftelsen efter en Konkurrence blev givet til en anden, men umiddelbart efter blev han udnævnt til Overakkuchør ved Statens Fødselsanstalt i Jylland, som blev aabnet den 10. Oktober 1910.

Overgangen fra Hovedstad til Provins virkede i Begyndelsen nedslaaende paa Albeck. Paa dette Tidspunkt forlod videnskabeligt arbejdende Medicinere nødigt Hovedstaden, der saa afgjort begunstigede enhver Art af videnskabelige Undersøgelser. I København fandtes alle Betingelser for medicinsk Forskning koncentreret; i Provinsen maatte man ofte selv først skabe disse Betingelser. Den, der ser paa de store og til Fuldkommenhed indrettede Hospitaler og Sygehuse, der nu findes overalt i Provinsen, vil vanskeligligt kunne hensætte sig til de beskedne videnskabelige Forhold, som Provinslægerne arbejdede under for et kvart Aarhundrede siden. Springet fra Hovedstad til Provinsby var i Københavneres Øjne ofte en Slags Forvisning. Albeck indrømmede selv, at skønt han efter modent Overlæg forlod sin Gerning i København for at overtage en ny og stor Post paa sit kæreste Arbejdsomraade, faldt det ham i den første Tid ofte vanskeligligt at blive helt fortrolig med de nye Forhold. Men netop i Aarhus ventede den Opgave paa ham, der skulde blive hans Livs største Indsats til Fremme af dansk Videnskab: *Den jyske Universitetssag*.

De trykte Fremstillinger om det jyske Universitets Tilblivelseshistorie nævner som oftest kun i Forbigaaende Victor Albecks Navn, og en udenforstaaende, der sluttede ud fra dem, vilde let komme til det Resultat, at Albeck blot var een af de mange, der havde virket med til Sagens Gennemførelse. Grunden til den tilbagetrukne Stilling, Albeck indtager i disse officielle Publikationer, er ganske simpelt den, at Albeck i mange Tilfælde selv er Forfatter eller Medforfatter af dem, og at han ønskede sit Navn rykket saa meget i Baggrunden som muligt. Det er ikke Hensigten her at give et sammenhængende Uddrag af Aarhus Universitets Tilblivelseshistorie; Tiden er endnu ikke inde til at skildre det indviklede Spil af fremmende og hæmmende Kræfter af materiel og immateriel, personlig og idealistisk, lokal,

politisk og national Art, der har ført til Oprettelsen af et nyt Forskningssted i Danmark. Hensigten er blot at skitsere Albecks Arbejde i Universitetssagen i enkelte Hovedtræk.

Paa Albeck, der selv ejede Jydernes bedste Egenskaber: Udholdenhed og Taalmodighed, maatte den Sejghed og Stædighed, hvormed man i Aarhus fra Tiaar til Tiaar havde fastholdt Universitetstanken, gøre det stærkeste Indtryk. Men skønt man paa Forhaand maatte vente at finde en Tilhænger af Sagen i ham, overrasker det alligevel at se, at man allerede i Begyndelsen af 1911 — knap tre Maaneder efter at Albeck var flyttet til Aarhus — samt i den nærmest paafølgende Tid i Breve fra og til ham finder Vidnesbyrd om hans *aktive* Interesse for Universitetssagen. Og udover de direkte Bestræbelser i Universitetssagen virkede han indirekte paa forskellig Vis paa Linie med denne; hans Yndlingstanke var den, indenfor visse Omraader at samle alle de videnskabelige Kræfter, som hidtil kunde have virket spredt; ud fra denne Idé maa man se hans Arbejde for Jysk medicinsk Selskab, hvis Formand han senere blev, samt hans Bestræbelser for et Samarbejde mellem de lægevidenskabelige Bogsamlinger, som er knyttede til medicinske Institutioner i Aarhus. Han stillede de mange Tidsskrifter, han selv holdt, til Raadighed for Statsbibliotekets Læsekredse, og var, dengang da de københavnske Statsbibliotekers Forhold ændredes, i høj Grad medvirkende til, at Aarhus kom i Besiddelse af mange, tildels uerstattelige Dubletter af ældre medicinsk Litteratur, som ved denne Lejlighed blev fri. Albeck og Statsbiblioteket har i det væsentlige skabt den værdifulde medicinske Bogsamling, som nu findes i Aarhus.

Albeck havde saaledes direkte og indirekte arbejdet med i Universitetssagen, og da denne efter gentagne Hæmninger og Henlæggelser i 1919 fik Medvind, var han fra første Færd blandt de førende. Da det efter en omfattende Propaganda, hvorunder man fik Held til at gøre store Dele af Jylland interesseret i Tanken om et nyt Universitet, omsider lykkedes at faa Udvalget om Oprettelse af et Universitet i Jylland nedsat af Undervisningsministeriet i Oktober 1919, blev Albeck valgt til Medlem af den nye Kommission.

Han udførte i de seks Aar, Udvalget sad, et omfattende

Arbejde, og mange af Aarhusbilagene i Sagen er udarbejdede af ham. Han havde et ualmindeligt Overblik over hele Universitetssagen og havde fra et Besøg ved det nylig oprettede Universitet i Åbo hjembragt friske Indtryk fra et Universitets Start. Hans Indlæg i Debatteerne skildres af Deltagere som kloge og reserverede og strengt saglige. Medens han sad i Udvalget, følte han det som sin Pligt ikke officielt at agitere for Aarhus, og man finder derfor ikke hans Navn blandt Stifterne af »Universitets-Samvirket, Aarhus«, som oprettedes den 14. Januar 1921 med Overkirurg Strandgaard som Formand og Borgmester Jakob Jensen og Konsul Drescher som Viceformænd.

Da det nedsatte Universitetsudvalg i Juni 1925 havde afgivet sin Betænkning, søgte man fra forskellige Sider i Aarhus at udvirke, at de Hovedlinier, som Betænkningen gav Udtryk for, blev fulgte, saaledes at der blev gjort en Begyndelse med Universitetet. Der dannedes bl. a. en Komité af 30. Oktober 1925, som med Albeck i Spidsen søgte Foretræde hos Regering og Rigsdag. Den nye Komité smeltedes i December 1925 sammen med Samvirket, og da Universitetsplanernes Gennemførelse tilsyneladende var nær forestaaende, maatte Arbejdet for Universitetssagen nu tages op i et langt stærkere Tempo end hidtil. Under de saaledes ændrede Forhold for Universitets-Samvirket, der skulde være Brændpunktet i Arbejdet, turde Overlæge Strandgaard ikke længere paatage sig Hvervet som Formand, idet han gjorde gældende, at det Arbejde, der fremtidigt vilde være forbundet med Formandsskabet, langt vilde overstige, hvad han af Hensyn til sin øvrige Virksomhed kunde overkomme. Samvirket udpegede saa Albeck til Formand, medens Folketingsmand Sneum sammen med Overlæge Strandgaard valgtes til Næstformænd.

Der kunde være adskillige Betæneligheder for Albeck at overvinde, før han paatog sig det nye Hverv. Hovedbyrden vilde komme til at hvile paa ham paa et Tidspunkt, hvor hans Embedsgærning mere og mere lagde Beslag paa hans Tid. Statens Fødselsanstalt, som var begyndt meget beskedent, var i de mellemiggende 15 Aar vokset op til en stor Institution, der baade fagligt og administrativt lagde stærkt Beslag paa Lederens Tid. Det vilde blive yderst vanskeligt for en Mand, der var saa stærkt

optaget i Forvejen, at afse den Tid, som en saa omfattende Sag, der syntes at staa umiddelbart foran sin Løsning, vilde kræve. Men Albeck tog sin Beslutning og paatog sig Opgaven i fuldeste Omfang; hans Styrke var en brændende Kærlighed til Sagen og en urokkelig Tro paa Idéens Rigtighed og Betydning. Sagen var for ham blevet en Slags Religion, og han gik til Opgaven med den troendes Styrke, der daglig fornyes indefra, uanset ydre Modgang eller Medgang.

De Forhaabninger, man havde nærret med Hensyn til Fremtiden, gik ikke i Opfyldelse. Man havde troet, det var muligt at faa gennemført et Lovforslag om et nyt Universitet i Løbet af Aaret 1926; en særlig Grund til at skynde paa med Sagen var den, at det store Filtenborgske Legat kunde bortfalde, saafremt der ikke inden den 27. December 1926 forelaa en Lov om Oprettelse af et Universitet i Aarhus. Albeck satte nu al Energi ind paa under en eller anden Form at faa paabegyndt en medicinsk Undervisning snarest muligt; alle Kræfter blev sat i Bevægelse, Samvirket blev stærkt udvidet, og Indsamlingen, som ved Aarets Begyndelse i erholdelige Midler havde indbragt ca. Trediedelen af en Million, blev taget op med stor Iver. Tidspunktet syntes gunstigt, da den daværende Undervisningsminister Fru Nina Bang var interesseret i Tanken om en begyndende Lægeskole i Aarhus. Men Planerne strandede paa Ministerskiftet i December 1926. Da Universitets-Samvirkets Henvendelse til det nye Ministerium var resultatløs, maatte de forskellige Forslag, der havde været fremme om Oprettelse af Undervisning for medicinske studerende, foreløbig henlægges. Slaget syntes uigenkaldeligt tabt.

1926 havde været et uroligt og febrilsk Aar for Albeck. Der var holdt Masser af Møder i Samvirket og dets Underudvalg, Møder med Sogneraadformænd, Sogneraadforeninger o. s. v. Jylland var agitationsmæssigt inddelt i Zoner, og Arbejdet blev, saa vidt det var muligt, paa alle Punkter systematiseret. Nederlaget bragte foreløbig Ro. Det er karakteristisk, at der i de første 8 Maaneder af 1927 kun holdtes eet Møde i Samvirkets Bestyrelse, medens der i 1926 var blevet afholdt ikke mindre end 15 ordinære Bestyrelsesmøder. Paa dette Møde (14. Januar) synes Albeck endnu at have haft et ganske svagt Haab om Gennem-

førelsen af en eller anden Plan med Universitetsundervisning for medicinske studerende. Han slutter sin Tale med at sige: »Planen om et Universitet maa være vedtaget inden 1931, thi ellers gaar alle Pengene tabt; inden den Tid maa Regeringen have vedtaget, at der oprettes et Universitet i Aarhus. Skal det ikke gaa os til den Tid, som det gik os nu, maa vi forinden have skabt et arbejdende Universitet, og dette kan kun gøres paa Grundlag af vore Hospitaler.«

* * *

Planer om at gaa en anden Vej end den medicinske havde været fremsat i Aarhus adskillige Aar i Forvejen, baade skriftligt og mundtligt. Paa 25-Aarsdagen for Statsbibliotekets Oprettelse slog Bibliotekar Erling Stensgård i et Selskab, hvor Albeck var til Stede, stærkt til Lyd for den spirituelt og lidt paradoksalt udformede Tanke, at man paa nogle af de humanistiske Omraader skulde begynde med: »en Lærer, en Bog og et Bord« i hvert Fag uden kostbare Bygninger af nogen Art, og et Par Uger efter fremsattes en beslægtet Plan fra anden Side, idet Professor Arup i et Privatbrev til Albeck antyder Muligheden af at faa en begyndende humanistisk Undervisning oprettet. Den 10. September samme Aar fremlagde Professor Arup i Universitets-Samvirket i Aarhus en Plan om at paabegynde Filosofikumsundervisning i Aarhus og i Tilknytning hertil Begynderundervisning i andre Fag, f. Eks. Sprog. Filosofien skulde være en af Københavns Universitet anerkendt Videnskabsmand, ligesom ogsaa de lokale Kræfter, man tænkte sig anvendt til Sprogundervisningen, skulde anerkendes af Ministeriet.

Trods Albecks naturlige medicinske Indstilling havde han øjeblikkelig indset den Mulighed, der aabnede sig. Den nye Vej syntes virkelig farbar. Men samtidig med de nye Planer tumlede han dog nu og da stadig med de gamle og tænkte sig bl. a. den Mulighed at faa bevilget Penge af Byraadet til et fysisk-kemisk Institut eller et naturhistorisk Museum. Den 23. September drøftedes den Arupske Plan atter i Samvirket, hvor Lektor V. R. Møller foreslog at opgive Tanken om de lokale Kræfter og hævdede, at hvis de Lærere, der blev ansatte, ikke stod paa

Højde med Lærerkrafterne ved Københavns Universitet, vilde Sagen let sygne hen. Efter Forhandlinger med Faglærerne under det filosofiske Fakultet tager den humanistiske Plan efterhaanden fastere Form. Albeck udskyder resolut de medicinske og naturvidenskabelige Planer og gaar med al sin Energi i Breschen for Oprettelsen af et begyndende humanistisk Fakultet uden Støtte fra Statens Side, og efter langvarige Forhandlinger med Københavns Universitet oprettedes *Universitetsundervisningen i Jylland* ifølge kongelig Anordning af 8. August 1928, efter at alle Rigsdagens Partier havde givet deres Tilslutning, og efter at Aarhus Byraad havde bevilget de fornødne Midler. Den nye Institution var i Starten en rent filosofisk-filologisk Anstalt.

Det var lykkedes at faa en Universitetsundervisning paabegyndt i Aarhus, men Fremtiden var meget usikker. Først nu skulde det vise sig, om den Tanke, man havde sat saa meget ind paa at faa gennemført, ogsaa havde Livskraft. I Glæden over det opnaaede oversaa man ikke de kommende Vanskeligheder. Ved Indvielsen den 11. September 1928 udtalte Albeck, der var blevet valgt til Formand i Bestyrelsen for den nye Institution: »I vor Haand ligger nu den Opgave at vise, at Aarhus er det rette Sted for det nye Universitet«. Det lykkedes i de følgende Aar ved fortsat ihærdigt Arbejde fra alle interesserede Parters Side at føre Beviset for, at Universitetsundervisningen i Jylland havde Eksistensberettigelse: den humanistiske Undervisning udvidedes, Studentertallet steg, og ved Loven af 28. April 1931 kom Institutionen ind under fastere Former. Samtidig blev Udviklingslinien ændret, idet Loven i første Række tog Sigte paa Oprettelsen af et Institut for Kemi og Fysik med Undervisning i Fagene til den lægevidenskabelige Forberedelseseksamen.

Ligesom der i 1928 fra enkelte Sider havde været nogen Betænkelighed ved at følge Albeck med Hensyn til den humanistiske Undervisning, var der i 1931 hos andre nogen Ængstelse ved at paabegynde en ny Universitetsundervisning, før den først oprettede Afdeling var gjort fuldstændig. Albecks Valg af Vejen, han gik, skyldtes i begge Tilfælde Hensynet til det, der i Øjeblikket stod for ham som sikrest gennemførlig; i 1928 var Gærdet lavest for Humanioras Vedkommende; i 1931 var Vejen til Opnaaelse af Statstilskud en anden: Statens Støtte opnaaedes

paa Betingelse af, at Aarhus opførte Institutet for Kemi og Fysik.

De sidste to Aar af Albecks Liv bragte ham megen Sygdom. Det paa alle Omraader forcerede Arbejde, de utallige Konferencer og Forhandlinger, de hyppige og anstrengende Rejser i Sagens Tjeneste o. s. v. undergravede hans Helbred, der engang havde været jernstærkt. Han sled sig bogstavelig talt op. Han talte sidste Gang offentlig ved Rejsegildet paa Universitetsbygningen den 14. December 1932. Den 25. Januar 1933 døde han, 64 Aar gammel, under et Sygeleje i Ry.

Albeck skabte ikke det jyske Universitet, som er Resultatet af flere Tiaars maalbevidste Arbejde af mange Forkæmpere for Sagen; han formede maaske end ikke i afgørende Grad dets første ydre Rammer, som i meget skyldtes Tilfældighedernes Spil og Umuligheden af at gennemføre de oprindelige Planer; men i Kraft af sin Førerevne og Førervilje og støttet af en Skare begejstrede og udholdende Medarbejdere fra alle Lejre bragte han Sagen ud over det kritiske Punkt og gjorde *det* til Virkelighed, der før kun havde været atter og atter drøftede Muligheder og Perspektiver. Tiden og Byen var med ham; de svundne tre Aarhundreders Drøftelser om Oprettelsen af et andet dansk Universitet synes os ofte blodfattige og lidenskabsløse; man fremsatte en Plan og gjorde Rede for dens Fordele, og naar den saa ikke vandt Øre paa højeste Sted, lagde man den hen igen. Man satte ikke sit Eje og sin Prestige ind paa dens Gennemførelse. Albeck satte i egentligste Forstand baade sit Eje og sit Navn ind paa Universitetssagens Gennemførelse. Det mindste var maaske det betydelige Beløb, han skænkede til Sagen; tungere vejede det sikkert økonomisk, at Universitets-sagen i de sidste syv Aar af hans Liv tog saa meget af hans Tid, at han ikke paa langt nær kunde overkomme den Praksis, han naturligt vilde have faaet. Og Albeck nærede ikke blot ingen Frygt for at bringe personlige Ofre, han turde ogsaa tage det Ansvar, hans Beslutninger kunde medføre. Han havde Evnen til — stundom trods indre Tvivl og Betænkeligheder — at rive

sine Tilhørere med, saa at det, der før stod for dem som uigen-nemførligt eller altfor voveligt, kom til at staa i den eneste far-bare Vejs Lys. Andre antydede Vejen, men Albeck gik den.

Albeck var i fremragende Grad *Gennemføreren*. I September 1928 stillede to Bibliotekarer ved Statsbiblioteket i Aarhus med Henblik paa nye Udvekslingsmuligheder for Statsbiblioteket Forslag til Bestyrelsen for Universitetsundervisningen om, at man straks skulde paabegynde Udgivelsen af en særlig, viden-skabelig Publikation. Da paa dette Tidspunkt kun fem Lærere var knyttet fastere til Universitetsundervisningen, var Lærer-forsamlingen, da den blev spurgt til Raads i Sagen, noget be-tænkelig ved at paabegynde en Skriftrække, der kunde blive ret krævende, hvis Serien skulde have et passende Omfang. Skønt Albeck i første Omgang havde ment, at Sagen foreløbig var uigen-nemførlig, tog han snart Idéen op igen, og det skyldes utvivlsonst hans Indgriben, at Tanken blev virkeliggjort saa hurtigt. Da man ikke raade over særlige Midter til et saadant Formaals, henvendte han sig til Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, som hidtil uden Vederlag havde trykt Universitetsprogrammer og Propagandamateriale, og bad det tage under Overvejelse, om det muligvis ogsaa kunde trykke Aarsskriftet gratis. Da Trykke-riet erklærede sig villigt til de første Aar at paatage sig alle Omkostninger ved Fremstillingen af Aarsskriftet, udfoldede Al-beck megen Energi for at faa første Aargang udsendt saa tid-ligt, at man kunde overrække Skriftet ved Københavns Universi-tets 450-Aars Jubilæum 1. Juni 1929. Af forskellige Grunde kunde denne Tidsfrist ikke overholdes; Aarsskriftet (*Acta Jut-landica*) udsendtes første Gang i September 1929 til Immatriku-lationsfesten. Det skyldes ikke Albecks Initiativ, at *Acta Jut-landica* blev startet, men det skyldes *hans* Energi, at Idéen blev gennemført paa faa Maaneder.

Kampens og Uroens Aar paavirkede stærkt og varigt Albecks følsomme Sind, og det Kampinstinkt, som Universitetssagen havde øget hos ham, forblev vaagent og vagtsomt lige til hans

Død, skønt Forholdene tilsidst udviklede sig paa en saadan Maade, at de Smaaangreb, som Universitetssagen fra forskellige Sider stadig var udsat for, ikke gav nogen virkelig Begrundelse for Udfoldelse af krigerske Tendenser. Endnu langt ind i Medgangens Aar kunde der i hans Taler komme umotiverede Kamp-toner frem, og hans Ord kunde faa en aggressiv Skarphed, som Flertallet af hans Tilhørere stod uforstaaende overfor, men som bundede dybt i forbigangen Kamp for den Sag, der var ham saa dyrebar. Endnu til det sidste kunde et ganske tilfældigt og inkompetent Angreb paa eller Kritik af Universitetsarbejdet sætte ham i stærk Ophidselse; en Artikel, som indeholdt ni Tiendele Ros og en Tiendedel Kritik, betragtede han egentlig som en fjendtlig Handling mod Universitetssagen. Han fulgte aarvaagent Hovedstadspressens og Provinspressens Holdning i Universitets-spørgsmaalet, og gennem sine talrige Forbindelser rundt omkring i Landet blev han holdt å jour med næsten enhver Artikel om Universitetssagen. Han tog selv hyppigt Del i Polemikken, og hans skriftlige Indlæg var i Reglen udformede med stort Diplomati.

Ud fra dette Kampinstinkt maa Albecks Stilling til Pressen forstaaes. Aarhuspressens Stilling til Universitetssagen har været beundringsværdig. Samtlige Blade har uanset Partifarve, Maal og Interesser i Hovedsagen dannet en fast og ubrydelig Fællesfront i Universitetssagen. Men Albeck syntes alligevel ikke, at Pressen helt ydede det, den burde: den refererede jo ogsaa i meget stor Udstrækning Modstanderens Argumenter og holdt Læserne velunderrettede om, at der i andre Byer arbejdedes med samme Tanke, men med andre Løsninger af Universitets-spørgsmaalet for Øje end den, der for Albeck stod som den eneste berettigede. Efter hans Mening kunde det — hvad der jo var indlysende rigtigt — svække Offerviljen i selve Aarhus, som man i Aarenes Løb paa mangfoldige Maader maatte appellere til, hvis den Tanke altfor ofte blev antydet eller strejft, at Universitetet til syvende og sidst dog maaske kunde komme til at ligge i en anden By. Albeck havde helst set, at Aarhuspressen i noget højere Grad, end det skete, havde ignoreret de ikke aarhusianske Synspunkter, og han havde vanskeligt ved at gøre sig fortrolig med, at en saadan Fremgangsmaade er uforenelig

med den moderne Presses Principper. Da et Blad i Begyndelsen af 1930 foranstaltede en Enquête blandt kendte Videnskabsmænd og Politikere om Universitetsspørgsmaalet, som man paa dette Tidspunkt mente skulde behandles paa Rigsdagen i den allernærmeste Fremtid, blev Albeck dybt rystet over, at der i Svarene, som overvejende var meget gunstige for Aarhus, ogsaa rejstes Betæneligheder og Kritik af den Maade, Sagen var grebet an paa, og han betragtede en Tid Enquêten som fuldstændig forfejlet og som en uvenlig Handling fra Bladets Side. Der laa ikke Antydning af Uærlighed i Albecks Sind i dette Forhold: enhver Tvivl var egnet til at svække Offerviljen; derfor burde Tvivlen saavidt muligt ikke fremkaldes eller bestyrkes.

Albeck kunde til Tider være en yderst stejl Mand, der stod fast ved sin Mening med en Ilterhed, der ikke lod sig overvinde af almindelige Argumenter. Der udsendtes i 1929 et Optryk af Betænkningen afgiven af Udvalget om Oprettelse af et Universitet i Jylland. Skriftet, der skulde sendes til samtlige Rigsdagens Medlemmer, var omtrent rentrykt, da han i en sen Nattetime pludselig kom i Tanker om, at en Sætning i Forordet kunde fordrejes og anvendes mod Aarhus, og at den derfor maatte ændres. Da det blev meddelt ham, at det paagældende Ark allerede var rentrykt, og at ingen normalt tænkende Læser vilde kunne misforstaa Sætningen, vilde han paa ingen Maade bøje sig derfor. »Sætningen maa ændres,« sagde han. »Hvis den ikke ændres, kan De for min Skyld lade Skriftet trykke færdigt i Nat, men De maa være overbevist om, at jeg i Morgen egenhændigt brænder hele Oplaget.« Samme Nat blev Arket trykt om.

Det krævede undertiden nogen Smidighed at samarbejde med Overlæge Albeck. Grunden var dels den, at Albeck krævede overordentlig meget af dem, han samarbejdede med, dels den, at han hyppigt uden at give sine Medarbejdere Besked derom arbejdede videre med Sagen, som kunde komme til at staa i forskelligt Lys for ham fra Morgen til Aften. Han tumlede med Planer og handlede impulsivt, og naar man næste Gang mødtes til Forhandling, kunde man undertiden ikke kende den paagældende Sag igen. Dette vilde under andre Forhold let have frem-

kaldt en Del Gnidninger, men hans Energi, hans frodige Fantasi og fuldstændige Gaaen op i Sagen afvæbnede enhver.

I Studenterforeningen var Albeck en hyppig Gæst. Saalænge Sygdom ikke hindrede ham, mødte han regelmæssig til enhver større Fest i Foreningen, og enkelte Gange tog han aktivt Del i de offentlige Diskussioner. Det festligste Indtryk af *Studenten* i Albeck fik Deltagerne i Göteborgturen i Foraaret 1930. I de tre Dage, Aarhus Universitetet og Studenterforening var Göteborgs Högskolas Gæst, var Albeck til Forelæsninger som til Fest den ungdommeligste af alle. Aarhus-Studenterne, som altid har haft en Svaghed for den stoute Læge, vil sent glemme ham, som han i Smoking og Studenterhue vandrede i deres Midte den lange Vej i Valborgkvældens Procession.

Som Læge var Albeck opofrende og selvforglemmende; i Krisesituationer øgedes hans Ro og Koncentrationsevne, og han formaaede i Kraft af sin egen Ro i en sjælden Grad at indgyde Patienterne Tillid og Mod. Selv under det travleste Universitetsarbejde kunde han om Aftenen med eet bryde op for at se til en Patient, som han pludselig følte Ængstelse for.

Som Videnskabsmand nød han baade herhjemme og i Udlandet stor Anseelse. Det er karakteristisk for ham, at hans Produktion, som var meget omfattende, ikke standsede i de sidste travle Aar. Samtidig med at han var optaget af sin Embedsgerning og Universitetssagen, arbejdede han til det sidste paa gynækologiske Afhandlinger.

* * *

En Stridsmand er gaaet bort, før Striden var afsluttet og det Maal naaet, som han i saa mange Aar med hele sit frodige Sinds Skaberglæde havde higet mod; en Bygmester i Aandens Verden er kaldt bort, før hans Værk var ført til Ende; men det blev ham dog forundt at se den Bygning rejse sig, der for ham var Symbolet paa og Forjættelsen om den Tankes Sejr, for hvis Virkeliggørelse han ofrede sin Manddoms bedste Kraft.

Christen Møller.

DATA VEDRØRENDE VICTOR ALBECK

Christian Victor Heinrich Albeck, Søn af Vare- og Vekselmægler Carl Nicolaj Albeck (1836—1913) og Hustru Augusta Hansine Andrea Amalie West (1845—1916), er født i København den 9. Januar 1869. Studentereksamen Sommeren 1887 fra v. Westens Institut; medicinsk Embedseksamen Sommeren 1894. Foraaret 1895 Reservelæge ved Amtssygehuset i Viborg (hos Stiftsfysikus Heiberg). Fik Accessit for Universitetets medicinske Prispogave for 1896 (Prostatahypertrofiens Behandling). Studerede Vinteren 1897 Kirurgi i Hamburg, især hos Kümmell paa Neues Allgemeines Krankenhaus. Konstitueret Kandidat paa Frederiks Hospital i 7 Maaneder i 1897; fast Kandidat samme Sted fra Februar 1899—Oktober 1900. Arbejdede fra Januar 1898 paa Universitetslaboratoriet for Medicinsk Bakteriologi. November 1900 fast Kandidat paa Fødselsstiftelsen (København); August 1901 klinisk Assistent samme Sted (til 1902), Reserveakkuchør samme Sted 1904—1907. Dr. med. 15. Marts 1901 (»Om Ileus ved Tyndtarmsstrangulationerne«). Gift 30. December 1902 med Ella Zachariae, født 2. April 1874 i København, Datter af Kaptajn, senere Generalløjtnant og kommanderende General Georges (Georg) Carl Christian Zachariae (1835—1907) og Hustru Christiane Catharina Mathilde, født Nielsen (1838—1900). Praktiserede i København som Specialist i Kvindesygdomme 1904—1910 (med Privatlinik 1907—1910). 1909—1916 Redaktør af »Tidsskrift for Jordemødre«. Konkurrerede 1910 med V. Esmann og E. Hauch om Overakkuchørposten ved Fødselsstiftelsen (København). 1910 Overakkuchør ved Statens Fødselsanstalt i Jylland (Aarhus). Medlem af Bestyrelsen for Nordisk kirurgisk Forening 1912—1921. Medlem af Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie 1913. Censor i Obstetrik ved Medicinsk Embedseksamen 1915—1921. Konkurrerede 1919 med S. A. Gammeltoft om Professoratet i Obstetrik, Gynækologi og spæde Børns Sygdomme. Medlem af Udvalget om Oprettelse af et Universitet i Jylland 1919—1925. Formand for Naturhistorisk Musæum i Aarhus 1920—1929. Formand for Jysk medicinsk Selskab 1920—1928. Ridder af Dannebrog 9. Oktober 1920. Formand i Bestyrelsen for Universitets-Samvirket 1925. Formand for Dansk medicinsk Selskab 1926—1928. Formand i Bestyrelsen for Universitetsundervisningen i Jylland 1928. Fortjenstmedaljen i Guld 30. (26.) August 1932. Død 25. Januar 1933. En Buste af Victor Albeck afsløredes paa Aarhus Universitet den 6. September 1933.

FORTEGNELSE

OVER

OVERLÆGE DR. MED. VICTOR ALBECKS LÆGEVIDENSKABELIGE AFHANDLINGER.

(Ved *Gustav Albeck* og *Axel Olsen*).

I Fortegnelsen er ikke medtaget alm. Bogaanmeldelser, redaktionelle Bemærkninger og Tilføjelser i »Tidsskrift for Jordemødre» eller helt smaa kasuistiske Meddelelser. Der er tilstræbt kronologisk Ordning efter Afhandlingernes Fremkomst paa Tryk. Dog er efter 1920 de Arbejder, der er fremkomne i Foreninger hørende til Dansk medicinsk Selskab, ordnede efter Datoen for den mundtlige Forelæggelse. — Bibliografisk Medhjælp er ydet af Bibliotekar *Erling Stensgård*.

1. *Om Ileus ved Tyndtarmsstrangulationer*. Eksperimentelle og kliniske Undersøgelser. (Disputats, Kbh. 1901, Gyldendal).
2. *Experimentelle og kliniske Untersuchungen über die Todesursache bei Dünndarmsstrangulation*. Ausgeführt am Universitätslaboratorium für medicinische Bakteriologie in Kopenhagen. (Archiv für klinische Chirurgie (Langenbeck) 1902, Band 65, S. 569).
3. *Om Desinfektion af Champetier de Ribes' Ballon ved Formoldamp*. (Bibl. f. L. 1903, S. 34).
4. *Über die subchorialen Cysten*. (Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Band LI, 1904, S. 79).
5. *Teratoma ovarii*. (Foren. f. Gyn. o. Obst. Forh. U. f. L. 1905, S. 643).
6. *Det nyfødte Barns Pleje*. (Tidsk. f. Sygepleje 1906, S. 16).
7. *Subkoriale Cyster i Hinderne*. (Foren. f. Gyn. o. Obst. Forh. U. f. L. 1906, S. 765).
8. *Dem. af nyfødt Barn med Chondrodystrophi*. (Foren. f. Gyn. o. Obst. Forh. U. f. L. 1907, S. 769).
9. *Pyelitis i Svangerskab, Fødsel og Barselseng*. (Kjøbenhavns med. S. Forh. 1906—07, S. 155, 176 og 182; Hosp. 1907, S. 870).
10. *Bakteriurie und Pyurie bei Schwangeren und Gebärenden*. (Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Band LX, 1907, S. 466).
11. *Et Tilfælde af Ruptura uteri*. (Foren. f. Gyn. o. Obst. Forh. U. f. L. 1907, S. 1030).

12. *Ein Versuch, das Eklampsiegift auf experimentellem Wege nachzuweisen.* Sammen med J. E. Lohse. (Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Band LXII, 1908, S. 115).
13. *Sammelbericht über die geburtshilflich-gynäkologische Literatur Dänemarks 1907.* (Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Band XXVII, 1908, S. 591).
14. *Paavisning af Eklampsigiften ad experimentel Vej.* Sammen med J. E. Lohse. (Kjøbenhavns med. S. Forh. 1907—08, S. 127; Hosp. 1908, S. 894).
15. *Et Tilfælde af for tidlig Løsning af Placenta.* (Foren. f. Gyn. o. Obst. Forh. U. f. L. 1908, S. 1312).
16. *Indikationerne for Svangerskabets Afbrydelse ved Lungetuberkulose.* (Nord. kirurg. Foren. Forh., Helsingfors 1909. Indledningsforedrag Afd. II, S. 91; Forbemærkninger Afd. III, S. 88).
17. *Gennemsnævning af os pubis ved mekanisk Misforhold paa Grund af Bækkenforsnævring.* (Nyt medicinsk Aarskrift 1909, S. 284).
18. *Et Tilfælde af for tidlig Løsning af den paa normalt Sted siddende Moderkage.* (Tidsk. f. Jordemødre 19. Aarg. 1909, S. 167).
19. *Om Aarebetændelse.* (Tidsk. f. Jordemødre 20. Aarg. 1909, S. 1 og 9).
20. *Forløsning ved forliggende Moderkage.* (Tidsk. f. Jordemødre 20. Aarg. 1910, S. 28).
21. *Die dänische gynäkologische Literatur 1908.* (Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Band XXXI, 1910, S. 365).
22. *Blødninger i sidste Del af Svangerskabet og under Barnets Fødsel.* (Tidsk. f. Jordemødre 20. Aarg. 1910, S. 65).
23. *Eklampsiens Klinik og Therapi.* (Konkurrenceforelesning. Trykt som Manuskript. Kbh. 1910, J. H. Schultz A/S).
24. *I hvor stor Udstrækning kan man undvære den indvendige Undersøgelse hos fødende, hvilke Fordele og hvilke Farer medfører Undladelsen af denne Undersøgelse?* (Tidsk. f. Jordemødre 20. Aarg. 1910, S. 84 og 97).
25. *Versammlung des Nordischen chirurgischen Vereins.* (Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Band XXXII, 1910, S. 80).
26. *Beiträge zur Klinik und Therapie der Eklampsie.* (Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Band LXVII, 1910, S. 137). — [Samme Afhdlg. paa Dansk:] Bidrag til Eklampsiens Klinik og Terapi. (Arbejder fra den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse. Kbh. 1910, S. 9).
27. *Rigshospitalet.* Tidsk. f. Jordemødre 20. Aarg. 1910, S. 133).
28. *Den jyske Fødselsanstalt.* (Tidsk. f. Jordemødre 21. Aarg. 1910, S. 17).
29. *Kunstig indledet fortidlig Fødsel ved Forsnævring af Bækkenet.* (Tidsk. f. Jordemødre 21. Aarg. 1911, S. 69).

30. *Die dänische gynäkologische Literatur 1909.* (Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Band XXXIII, 1911, S. 493).
31. *Gynækologikongressen i München.* (Hosp. 1911, S. 1055).
32. *Operativ Fødselshjælp ved snævert Bækken.* (Tidsk. f. Jordemødre 22. Aarg. 1912, S. 87 og 99).
33. *Lidt om Kejsersnit.* (Tidsk. f. Jordemødre 22. Aarg. 1912, S. 123).
34. *Eklampsi uden Kramper.* (Tidsk. f. Jordemødre 22. Aarg. 1912, S. 131 og 143).
35. *Hjærtesygdomme hos svangre.* (Tidsk. f. Jordemødre 23. Aarg. 1912, S. 1 og 11).
36. *Lidt om Feber.* (Tidsk. f. Jordemødre 23. Aarg. 1912, S. 19).
37. *Tilbagebøjning af den svangre Livmoder.* (Tidsk. f. Jordemødre 23. Aarg. 1913, S. 30).
38. *Et Tilfælde af fortidlig Løsning af Moderkagen ved dybt Sæde af denne.* (Tidsk. f. Jordemødre 23. Aarg. 1913, S. 39).
39. *To langvarige og besværlige Fødsler.* (Tidsk. f. Jordemødre 23. Aarg. 1913, S. 59).
40. *Undersøgelse af den kvindelige Urinblæres Funktion.* (Nordkirurg. Foren. Forh., Kbh. 1913, S. 115).
41. *Om Jordemoderens Pligt til at lade hente Læge.* (Tidsk. f. Jordemødre 23. Aarg. 1913, S. 94).
42. *Lunge- og Strubehovedtuberkulose hos en fødende.* (Tidsk. f. Jordemødre 23. Aarg. 1913, S. 101).
43. *Blodets Fornæelse.* (Tidsk. f. Jordemødre 24. Aarg. 1913, S. 21).
44. *Et Tilfælde af Hyperemesis gravidarum.* (Foren. f. Gyn. o. Obst. Forh. U. f. L. 1913, S. 2027).
45. *Skandinaviske Literatur über Geburtshülfe und Gynäkologie 1911—1912.* (Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Band XXXIX, 1914, S. 229).
46. *Et dødeligt Tilfælde af Eklampsi.* (Tidsk. f. Jordemødre 24. Aarg. 1914, S. 81).
47. *Det vaginale Kejsersnit.* (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1914, S. 1698).
48. *Dem. af Misfoster med Sammenvoksning mellem Placenta og Underextremiteterne.* (Foren. f. Gyn. o. Obst. U. f. L. 1914, S. 1875).
49. *Erfaringer om Pubiotomi.* (Foren. f. Gyn. o. Obst. Forh. U. f. L. 1914, S. 1875).
50. *Dem. af to Tilfælde af Mola hydatidosa.* (Foren. f. Gyn. o. Obst. Forh. U. f. L. 1914, S. 1886).
51. *Dem. af Misfoster med Sirenedannelse.* (Foren. f. Gyn. o. Obst. Forh. U. f. L. 1914, S. 1886).
52. *Die geburtshülffliche und gynäkologische Literatur in den skandinavischen Ländern 1912—13.* (Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Band XLI, 1915, S. 481).

53. *Robert von Olshausen* [Nekrolog]. (Hosp. 1915, S. 578).
54. *Æggets første Udvikling i Livmoderen.* (Tidsk. f. Jordemødre 25. Aarg. 1915, S. 123).
55. *Fødsel ved snævert Bækken.* (Tidsk. f. Jordemødre 26. Aarg. 1915, S. 1).
56. *Barselpleje. Foredrag for Sygeplejersker i Aarhus.* (Tidsk. f. Sygepleje 16. Aarg. 1916, S. 1).
57. *Spontane Fødsler efter Hebosteotomi.* (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1916, S. 673).
58. *Obstetrisck Æternarkose.* (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1916, S. 675 og 864).
59. *Behandlingen af Salpingoophoritis.* (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1916, S. 678 og 730).
60. *Hypertrofi af Glandula thyreoidea hos svangre.* (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1916, S. 678).
61. *Vandagtige Hævelser hos svangre.* (Tidsk. f. Jordemødre 26. Aarg. 1916, S. 105).
62. *Fire Tilfælde af Polyneuritis gravidarum.* (Hosp. 1916, S. 489, 617 og 694).
63. *Professor Ingerslev.* [Nekrolog]. (Tidsk. f. Jordemødre 26. Aarg. 1916, S. 119).
64. *»Tidskrift for Jordemødre« som Medlemsblad for Alm. dansk Jordemoderforening.* [A.s Afskedsord som Redaktør]. (Tidsk. f. Jordemødre 26. Aarg. 1916, S. 121).
65. *Nyrebækkenbetændelse hos svangre.* (Tidsk. f. Jordemødre 26. Aarg. 1916, S. 121).
66. *Dem. af et nyfødt Barn med multiple Tyndtarmsstenoser.* (Foren. f. Gyn. o. Obst. Forh. U. f. L. 1916, S. 1285).
67. *Behandling af Eklampsi med Udskrabning af Decidua.* (Foren. f. Gyn. o. Obst. Forh. U. f. L. 1916, S. 1429).
68. *Bemærkninger til Dr. Esmann's 8 Tilfælde af Abortus provocatus i Tiden omkring 5te Svangerskabsmaaned og egne Erfaringer med Kolpohysterotomia anterior.* (Hosp. 1916, S. 960).
69. *Vier Fälle von Polyneuritis gravidarum.* (Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Band XLIV, 1916, S. 351).
70. *Status epilepticus hos Svangre.* (Hosp. 1917, S. 693).
71. *Sygeplejerskernes Stilling til Barselpleje.* (Sygeplejen 1918, S. 11).
72. *Solitere submukøse Fibromyomer i Uterus.* (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1918, S. 34).
73. *Tilfælde af abdominalt Svangerskab.* (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1918, S. 37).
74. *Kirurgisk Behandling af Barselpeber.* (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1918, S. 68).
75. *Hjertesygdom hos fødende.* (Tidsk. f. Jordemødre 28. Aarg. 1918, S. 243).

76. *Leopold Meyer*. [Nekrolog]. (Hosp. 1918, S. 749).
77. *Studier af de med Eklampsi beslægtede Svangerskabssygdommes Klinik og Pathogenese*. Kbh. 1918. (Jacob Lund, Medicinsk Boghandel).
78. *Die dänische geburtshülflich-gynäkologische Literatur 1916—17*. (Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Band XLVIII, 1918, S. 371).
79. *3 Tilfælde af Fibromyomer*. (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1919, S. 26).
80. *Nedarvet rakitisk Bækkendeformitet*. (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1919, S. 27).
81. *Kejsersnit ved Eklampsi og ved Placenta prævia*. (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1919, S. 119).
82. *Behandlingen af Fødslen ved det rachitiske fladt forsnævrede Bækken*. (Konkurrenceforelæsning. Trykt som Manuskript. Kbh. 1919. J. H. Schultz A/S).
83. *For tidlig Løsning af den normalt fæstede Moderkage*. (Indledningsforedrag. Nord. kirurg. Foren. Forh., Kristiania 1919, Afd. III, S. 1).
84. *Undersøgelse af Emesistilfældenes Forhold til Glandula thyreoideas Størrelse og Konsistens og Paavisning af en ejendommelig Forandring i Glandula thyreoidea hos drægtige Søer*. (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1919, S. 1047 og 1083).
85. *Spezialklinikker i Jylland*. To Foredrag ved de jyske Sygekassers Møde i Viborg ^{22/a} 1919. Sammen med Einar Lindgren. (Arbejderpartiets Bogtrykkeri, Aarhus 1919).
86. *Vorzeitige Lösung des normal befestigten Mutterkuchen*. (Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Band LII, 1919, S. 231).
87. *Retention af Efterbyrd ved Bandl's Ring*. (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1919, S. 1912).
88. *Et Tilfælde af Kollision mellem Tvillinger*. (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1919, S. 2118).
88. *Et spondylolisthetisk Bækken*. (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1919, S. 2119).
90. *Tilfælde af Acanthopelvis*. (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1919, S. 2119).
91. *Et stillkorkveret Myom*. (Jydsk med. S. Forh. U. f. L. 1919, S. 2120).
92. *Fødselshjælp ved snævert Bækken*. (Jydsk med. S. Forh. 1920—21, S. 42).
93. *For tidlig Løsning af Placenta ved Eklampsi*. (Jydsk med. S. Forh. 1920—21, S. 61).
94. *Behandling af Emesis med Thyreoidin*. (Dansk med. S. Forh. 1920—21, S. 44 og 60).

95. *Behandlingen af Eklampsi.* (Nordisk kirurg. Foren. Forh., Helsingfors 1921, S. 68).
96. *Nogle sjældne Aarsager til Tilbageholdelse af Dele af Placenta i Uterus.* (Jydsk med. S. Forh. 1921—22, S. 80).
97. *Über Polyneuritis gravidarum.* (Kongressbericht, Archiv für Gynäkologie, Bd. 117, 1922, S. 41).
98. *Fødsler i Underkropsstillinger i Statens Fødselsanstalt i Jylland 1910—22.* (Foren. f. Gyn. og Obst. Forh. 1922—23, S. 29).
99. *Svangerskabsnefrosen.* (Dansk med. S. Forh. 1922—23, S. 16 og 41).
100. *Til Redaktionen af Tidsskrift for Jordemødre.* (Tidssk. f. Jordemødre 33. Aarg. 1923, S. 226). [Om Besættelse af Distriktsjordemoderembeder].
101. *Betingelserne for et lægevidenskabeligt Aandsliv i Jylland.* (Jydsk med. S. Forh. 1923—24, S. 53).
102. *Behandlingen af placenta prævia.* (Jydsk med. S. Forh. 1923—24, S. 84).
103. *Die Schwangerschaftsnephrose.* (Acta obstetricia et gynæcologica scandinavica, Vol. II, 1924, S. 216).
104. *Mit Apparat til Desinfektion af Gummisager og Instrumenter ved opvarmet Formoldamp.* (U. f. L. 1924, S. 582).
105. *Angusta Lützhøft-Petersen* [Nekrolog]. (Tidssk. f. Jordemødre 34. Aarg. 1924, S. 147).
106. *Moderkundskab.* Svangerskabet, Fødslen, Barselsengen og det spæde Barns Pleje. Kbh. 1924 (Levin og Munksgaard).
107. *Behandlingen af placenta prævia.* (Foren. f. Gyn. o. Obst. Forh. 1924—25, S. 10 og 26).
108. *Pubiotomi ved Pandestilling.* (Jydsk med. S. Forh. 1926—27, S. 72).
109. *Treatment of Placenta previa.* (Acta obstetricia et gynæcologica scandinavica, Vol. VI, 1927, S. 433).
110. *Einar Lindgren.* [Nekrolog]. (Aarhus Amtstidende 2. April 1928).
111. *Behandlingen af Eklampsi.* (Nord. kirurg. Foren. Forh., Oslo 1929, S. 97, 119 og 123).
112. *Polyppenförmige Randkotyledonen.* (Zentralblatt für Gynäkologie 1929, S. 3281).
113. *Stilkede Randkotyledoner.* (Jydsk med. S. Forh. 1929—30, S. 94).
114. *Hysteroskopi og Kolposkopi og deres Anvendelse i Obstetrien.* (Jydsk med. S. Forh. 1929—30, S. 98).
115. *Sixty nine cases of pyuria gravidarum febrilis.* (Festskrift til E. Essen-Möller, Acta obstetricia et gynæcologica scandinavica, Vol. IX, 1930, S. 30).
116. *De perniciosalignende Svangerskabsanæmler.* (Dansk med. S. Forh. 1929—30, S. 35).

117. *Den praktiserende Læge som Fødselshjælper.* (Lægeforeningens Aarbog 1931, Afd. III, S. 102).
118. *Hovedtræk af Fødselshjælpens Historie.* (Tidsk. f. Jordemødre 41. Aarg. 1931, S. 25).
119. *Blutungen in den letzten Monaten der Schwangerschaft.* (Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Band 100, 1931, S. 257).