

Var på vej hjem til Fyn

Til studiestart sidste år endte Anette Dyrhund på et lille lejet værelse, hvor fugten drev ned ad væggene, og eneste indgang var ned ad en spejlglat, smal stentrapp. I dag er hun sluppet væk og er superglad for sin nye lejlighed.

Af Kristian Serge Skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

Sidste år ville den musikstuderende Anette Dyrhund helst ikke have, at vi skrev om det, fordi hun var bange for at miste det værelse i Århus, som havde været så svært at finde.

Men nu vil hun gerne fortælle om, hvordan det var at tilbringe de første 4 måneder af sin studietid i et værelse i en fugtig tilbygning til en privat villa for 2800 kroner om måneden.

– De måneder ønsker jeg aldrig at opleve igen. I starten var jeg bare glad for at have fået tag over hovedet, men efterhånden som de ting, udlejer havde lovet at sætte i stand, ikke blev gjort, og jeg opdagede, at træværket var råddent, og vinduerne ikke var isoleret, ville jeg bare gerne væk, forklarer hun.

Men Anette Dyrhund understreger, at studiestarten som helhed gik, som den skulle. Hun blev hurtigt vildt optaget af livet på musikvidenskab, hvor hun selv synes, det går rigtig godt.

– Faget er spændende, de medstuderende er engagerede, og hvis en tekst en gang imellem er kedelig, skal man bare hanke op i sig selv og tænke ”hey, det er jo musik”, så går det meget nemmere. Det eneste problem var der, hvor jeg boede, forklarer hun.

Når man dengang skulle besøge Anette Dyrhunds værelse, var eneste adgang en stentrapp gennem udlejers baghave, som allerede en regnvåd augustdag, da *CAMPUS* var forbi, indbød til brækkede haleben og forstuede fødder – og som ifølge Anette Dyrhund blev mere og mere livsfarlig, efterhånden som vinteren og

frosten nærmede sig.

– Jeg har selv taget den på røven flere gange, og man følte sig lidt dum, for faktisk var der en indgang direkte ned til vores køkken. Den havde udlejer bare valgt, at vi ikke måtte bruge. Han var ellers egentlig flink nok. Forholdene var bare ikke i orden, siger hun.

Prikken over i’et for Anette Dyrhund var, da taget over naboværelset blev vandskadet, så computer, bøger og alt andet indbo blev ødelagt. Lige på den anden side af væggen stod hendes næsten 30.000 kroner dyre klaver, som var uundværligt for den musikstuderendes lektielæsning.

– Der var jeg klar til at flytte hjem til Strib og så pendle hver dag til Århus. Men heldigvis fik jeg tilbudt en lejlighed, og så smuttede jeg med det samme, selvom den var ret dyr.



Foto: Jakob Mark



Foto: Lars Kruse/AU-foto

CV:

- Anette Dyrhund
- Læser musikvidenskab på 3. semester
- 20 år og fra Strib på Fyn
- Student fra Odense Katedralskole i 2007

I dag er Anette Dyrhund flyttet endnu en gang til en lidt billigere lejlighed, og her har hun tænkt sig at blive.

– Mine forældre sagde til mig her forleden, at jeg nu var begyndt at sige, at jeg skulle ”hjem” til Århus. Det havde jeg ikke gjort før. Det må være et tegn på, at jeg endelig har fundet et sted, hvor jeg er faldet til, smiler hun. ■