

# Ulykke gav inspiration til studievalg

## FORVENTNINGER

“Jeg har ikke noget imod, at det bliver hårdt. Der skal virkelig læses meget. Som en forelæser har sagt til mig, at hvis jeg ikke har hård hud i røven, så får jeg det. Men jeg vil helt sikkert også engagere mig i det sociale liv på studiet og på kollegiet, hvor jeg skal bo.

Foto: Jakob Mark

Mads Dam realiserede i sit sabbatår efter gymnasiet en gammel drøm om at opleve Sydamerika. Ikke mindst Brasilien, hvor han besøgte en brasiliansk veninde, som han har lært at kende via en Sting-fanclub for syv år siden.

Da den 21-årige Mads Dam tidligere på året rejste rundt i Sydamerika, stod det pludseligt klart, at han skulle læse i Århus og ikke i København.

Mads Dam var ni år, da han fandt ud af, at han ville være ortopædkirurg.

– Jeg ville sparke til vores fordør, som stod og klaprede. Desværre ramte jeg ruden i døren og skar mit ben halvt igennem, så jeg kunne se et godt stykke af knoglen på skinnebenet. Det lappede en ortopædkirurg sammen så flot og så godt, at jeg kom til at spille badminton på eliteniveau igen. Da tænkte jeg, at noget så sejt ville jeg også lave, fortæller Mads Dam og viser det 12 cm lange ar på sit højre ben frem og fortsætter:

– Så det blev sådan lidt skæbneagtigt med den ulykke, for nu begynder jeg så på lægestudiet. Dog ved jeg ikke helt, om jeg skal være kirurg. Det vil tiden vise. Nu skal jeg jo lige igennem de første seks år.

I alle de mellemliggende år har det

hele tiden været ideen om et liv som læge, Mads forestillede sig – dog lige med den tankemæssige afstikker, takket være en inspirerende lærer i gymnasiet, at fysik også kunne være et spændende studium.

– I 3. g var jeg tre dage på Aarhus Universitet, hvor jeg fulgte nogle ph.d.-studerende for bl.a. at se, om det skulle være fysik. Det skulle ikke være for at undervise, men for at forske. Forskning tiltaler mig meget, men jeg tror, at jeg er mere til hurtige resultater, som f.eks. i kirurgien, hvor man ser resultatet af sit arbejde med det samme, forklarer Mads Dam.

### Valgte Århus i Sydamerika

Det næste spørgsmål var, om han skulle læse i Århus eller København – Odense overvejede han ikke,

fordi det lå for tæt på Faaborg, hvor han er født og opvokset. For ikke at træffe valget på et løst grundlag drog Mads Dam på researchtur for at overvære nogle forelæsninger og fornemme stemningen og studiemiljøet på begge universiteter.

– Det har altid heddet København for mig, men så begyndte min søster at læse på Aarhus Universitet og fortalte en masse godt om byen og om universitetet. Selv om hun ikke har undervisning i den bygning, spiser hun af og til frokost i Fysisk Kantine, og jeg kan godt lide, at universitetet er så samlet, så man kan mødes på tværs af faggrupperne. Og så har jeg jo hørt om kapsejladsen på universitetssøen. Folk får julestjerner i øjnene, når de fortæller om den.

Den sidste tvivl blev ryddet af

vejen, da Mads Dam i sit netop afsluttede sabbatår rejste rundt i Sydamerika.

– Undervejs mødte jeg nogle medicinstuderende fra Århus, som fortalte, at medicinstudiet også er et meget socialt studium, og det er vigtigt for mig. Og det endelige udslag blev de tre uger, jeg gik på sprogskole i Quito i Ecuador. Der er en afslappet stemning ligesom i Århus, og det befandt jeg mig rigtig godt med, hvorimod der er lidt mere ræs over København.

### Sydamerika trækker

Mads Dam rejste rundt i Sydamerika i seks måneder og er blevet bidt af kulturen og af det spanske sprog. Så selv om medicinstudiet kommer til at tage meget af Mads' liv de næste

seks år, kommer det til at dele lidt af Mads' opmærksomhed med Sydamerika.

– Jeg siger ikke, hvis jeg skal til Sydamerika igen, men når jeg skal tilbage til Sydamerika.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

### CV:

- Mads Dam
- Skal læse medicin
- 21 år
- Fra Faaborg
- Student fra Faaborg Gymnasium 2006
- Har arbejdet som tjener i et halvt år og rejst i Sydamerika i et halvt år

”Lugten af hengemte frakker i et halvsurt kælderrum sætter mig pludselig i direkte luftforbindelse med det teologiske fakultets garderobe anno 1960.”

– Skuespilleren Ulf Pilgaard i erindringsartiklen "To skelsættende år" om tiden som stud.theol. i Århus. I G. Albeck (red.): *Student i Århus (1979)*, s. 197.

## Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Grundlaget for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blev skabt i 1933 med en propædeutisk undervisning af medicinske kandidater i Århus. I 1936 blev Det Lægevidenskabelige Fakultet formelt etableret med de basale prækliniske fag, og i 1953 kunne en fuld lægeuddannelse gennemføres i Århus. Med fusionen med Tandlægehøjskolen (grundlagt 1958) blev Det Lægevidenskabelige Fakultet i 1992 omdøbt til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

**Antal studerende:**  
3014 (pr. okt. 2006)

**Antal tilbudte studiepladser 2007:**  
573

### Gennemførelsesprocent:

- 52 % af 1998-årgangen (seneste opgørelse; studiet er normeret til seks år) gennemførte på normeret tid plus maksimum et år. Se mere på: [www.au.dk/da/nogleletal/gennemfoert\\_kand.htm](http://www.au.dk/da/nogleletal/gennemfoert_kand.htm)

### Dekan:

Dr.med. Søren Mogensen

### Institutter:

Anatomisk Institut  
Farmakologisk Institut  
Institut for Fysiologisk og Biofysik  
Institut for Human Genetik  
Institut for Medicinsk Biokemi  
Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi  
Retsmedicinsk Institut  
Institut for Folkesundhed  
Klinisk Institut  
Odontologisk Institut  
Derudover er der under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet en række centre. Se hvilke på [www.health.au.dk/index.php?menu=3&lang=2#](http://www.health.au.dk/index.php?menu=3&lang=2#)