

Det rigtige valg

Sidste år opgav hun efter to forgæves ansøgninger drømmen om medicin og startede på idræt i stedet. I år søgte Sidsel Linneberg alligevel en sidste gang ind på drømmestudiet, kom ind, og skiftede kondiskoene ud med kitlen.

Af **Kristian Serge Skov-Larsen**

ksl@adm.au.dk

– Jeg var overhovedet ikke i tvivl om, at jeg skulle gøre det. Inden jeg fik at vide, at jeg var optaget, var jeg lidt i tvivl, men da jeg kiggede på nettet et par minutter over midnat den 28. juli og så, jeg var kommet ind, kunne jeg mærke, det var det rigtige. Jeg var alene hjemme, og jeg hoppede rundt, dansede og skreg og ringede til alle, jeg kunne vække, og sagde, jeg skulle læse medicin, smiler hun.

Sidste år fortalte Sidsel Linneberg til *CAMPUS* om det svære valg at starte på idræt, når hun nu i virkeligheden drømte om at blive læge, og om, hvordan man mentalt indstiller sig på, at prioritet nummer to skal være drøm nummer et for fremtiden.

Og det med at ændre fokus og prioritet lyk-

kedes faktisk.

– Det gik rigtig godt på idræt, og jeg var vildt glad for at gå der. Jeg betragtede det ikke som noget midlertidigt og var helt klar til at fortsætte. Og jeg troede helt ærligt heller ikke helt på det, da jeg søgte ind på medicin igen. Efter de to sidste afslag turde jeg ikke engang håbe. Men så kom jeg ind, og jeg kunne mærke, at det var det, jeg ville.

Selvom hun nu har skiftet studium, synes Sidsel Linneberg ikke, at hun har spildt et år –

tværtimod.

– Jeg synes kun, jeg har vundet på at læse idræt. Jeg har fået nogle gode venner og lært, hvad det vil sige at læse på universitetet. Og faktisk er der nogle fag på idræt, hvor dele af pensum går igen på de første år af medicinstudiet. Derfor har jeg en lille fordel, fordi jeg kender lidt af terminologien og har snuset til stoffet før. Og var jeg ikke kommet ind på medicin, så var det jo også idræt, det skulle have været. Så nej, jeg fortryder ingenting. ■



Foto: Jakob Mark



Foto: Lars Kruse/AU-foto

CV:

- Sidsel Linneberg
- Læser medicin på 1. semester efter at have læst idræt et år
- 24 år og fra Storvorde uden for Aalborg
- Student fra Aalborg Katedralskole i 2004
- Har siden gymnasietiden arbejdet på Burger King, boet i Spanien, været hjemmehjælper og gået på gymnastikhøjskole